

"De Brinkbrug" te Schalkwijk.

Na ongeveer vijf jaar praten is het thans zover: er zal een nieuwe brug bij de Brink te Schalkwijk komen ! In het voorlichtingsboekje, dat enkele jaren geleden werd uitgegeven door de gemeente Houten, werd er reeds melding van gemaakt. Dat het nog zo lang zou duren was blijkbaar niet voorzien.

Er zal een nieuwe brug komen die beslist meer bij het karakter van de omgeving past. De brug zal een vernieuwing ondergaan en wordt wederom een brug met ijzeren leuning. Wederom, want ver vòòr de 2e Wereldoorlog bezat Schalkwijk een prachtige brug met ijzeren leuning zoals wij die kunnen zien aan de grachten van Utrecht.

Namens de Archeologische Werkgroep van Schalkwijk ben ik per kano door de Schalkwijkse Wetering gevaren en heb ik de brug, voor dat die gesloopt werd, grondig bekeken. Naast de gebruikelijke baksteen vond ik een ingemetselde steen met inscriptie, die als volgt luidt:

DE EERSTE STEEN GELEGD
DOOR
JUSTUS HENDRIK JOHANNES
HOOFD VAN HUISDUINEN
DEN 25 MEI 1849

Met genoemde datum kon ik vaststellen hoe oud deze brug moet zijn.

Echter twee vragen kwamen bij mij op: hoe was het vòòr 1849 en wie was Justus Hendrik Johannes Hooft van Huisduinen ?

Justus Hendrik Johannes is helaas maar 10 jaar oud geworden, maar hij verrichte iets op 25 mei 1849 waar wij nu nog de herinneringen van terug kunnen vinden in de vorm van deze steen in gemelde brug.

Hij was het zoontje van de toenmalige burgemeester Aloysius J.E. Hooft van Huisduinen. In gedachten zien wij dit parmantig mannetje met de troffel in de hand knoeien met cement. Luid applaus van de omstanders en de brug kan betreden worden !

Om de andere vraag enigszins te kunnen beantwoorden was het de moeite waard een bezoek te brengen aan het Rijks-Archief afd. Prentenverzameling, waar ik op een vriendelijke wijze werd geholpen door het doolhof van plattegronden, prenten, afbeeldingen en wat nog meer zij.

Bij het bestuderen van een plattegrond in het Bezittingenboek van Oud-Munster blz. 94/95 R.A.U. 933 gedateerd 1620 bleek mij, dat zich toen reeds een brug voor de toenmalige Brink bevond. Ik neem aan dat deze brug van hout gemaakt was. Helaas is dat niet duidelijk waar te nemen. Een andere prent van Schalkwijk laat de hedendaagse Provincialeweg zien. Links bevindt zich een stevige stenen brug waarin een steen met de datum 1626. In de verte zien we de (houten ?) brug voor de Brink liggen. De brug uit 1626 is in 1888 vervangen door een nieuwe. Ook die datum, gehouwen in steen, is nog terug te vinden. Een fraaie getekende prent van de Brink en de Herv. Kerk laat nu duidelijk zien hoe de brug er uit zag vòòr 1849.



Tekening in O.l.-inkt naar
Pront door L.P. Serrurier.
R.A.U., topogr. atlas
nr. 949

Een platte lage brug met leuningen met daar achter in alle rust de Brink zelf. Keren wij terug naar onze eeuw dan zien wij de Brink zoals velen hem nog herinneren uit hun jeugdijaren. Over de brug zien we de smidse en daar achter het vertrouwde beeld van de Hervormde Kerk.



Foto van de Brink te Schalkwijk uit het begin van deze eeuw.

Ik hoop van harte dat dit laatste beeld weer tot in lengte der dagen zal terugkomen.

F.H. Landzaat
(met dank aan dhr. L. de Keijzer).