

## De Galg bij Wijk bij Duurstede

In "Tussen Rijn en Lek" van augustus 1973 publiceerde de heer H.W.M.J. Kits Nieuwenkamp een artikel getiteld "De Boomgaard "De Galg" aan de Middelweg, hoek Euvenpad te Wijk bij Duurstede". Dit artikel was gesierd met een pagina-grote illustratie waarvan het onderschrift luidde "De galg bij Wijk bij Duurstede" Ik meen mij ten deze een opmerking te mogen veroorloven. Niet zozeer omdat op de prent geen galg te zien is; de ongeveer 20 gehangenen bungelen n.l. aan de takken van een boom.

Wel echter omdat hier zonder vermelding van de kunstenaar een ets van de Franse graficus Jacques Callot (1592 - 1635) wordt gebruikt uit zijn etsen-serie "Les misères de la guerre", waarmee hij de verschrikkingen uit de 30-jarige oorlog heeft willen uitbeelden. Dat hij daarbij "De galg van Wijk bij Duurstede" als voorbeeld zou hebben genomen komt mij vooralsnog hoogst onwaarschijnlijk voor.

De Bilt.

P.H. Damsté.