

Pastorie in Odiĳck verbrand (1672)

In het archief van het Kapittel van St Jan werd onderstaand verzoek van ds. van Noortdijck aangetroffen om een kleine bijdrage in de kosten van restauratie van zijn ambtswoning.

Het luidt als volgt:

Pro Ecclesia

Aan de Ed.Heeren Decan en de Capittelheeren  
van St Jan tot Utrecht.

Geeft met behoorlijcke eerbiedicheijt te kennen, Rudolph van Noortdijck, predicant tot Odiĳck, hoe dat door de invasie van de Francen, in den jaere 1672, het pastoriĳhuijs tot Odiĳck is comen af te branden, ende hij suppliant tot noch toe seer armelijck, dan in dese, dan in gene wooninge sich heeft moeten behelpen, ende alsnu noch seer desolaet is woonende, ende dat hij seer wonderlijcke menschen. Sodat hij suppliant ten laesten is te rade geworden door toe doen ende aanraden der Broederen Predicanten van de drie classen deser provincie als oock andere goede vrienden, so binnen als buijten dese provincie, het selvige pastoriĳhuijs weder op te bouwen, tot welckens opbouw sij alte samen hem suppliant oock een subsidie of vereeringe hebben gelieve te vereeren, waartoe haer Ed. Mog. alsmede de hoogh geborene Vrouwe Douaguire van der Leck, als ambachtsvrouwe van Odiĳck, het haere van gelijcken hebben gecontribueert en toegebracht. Ende also aenden opbouw van het selvige pastoriĳhuijs en voltreckinge vandien alsnoch verscheijdene saecken ontbreecken, als glasen en andere nodige dingen. So is des suppliants eerbiedich versoeck, dat het U Ed. gelieve sij, tot vorder voltreckinge des meergemelden pastoriĳhuijs, na U Ed. gewoonlijcke liberaelheijt, ean andere voor desen bewesen, een glas te vereeren off seeckere penningh daertoe. Dit doende etc.

U Ed.Dienstw. Dienaer

Rudolph van Noortdijck

Ecclesius in Odiĳck

Het Kapittel besloot hierop "sonder consequentie" een bedrag van f 10,-- aan de getroffen predikant te schenken.