

Andries Jan Strick van Linschoten

HEER VAN LOENERSLOOT EN PATRIOT VAN NATIONALE BETEKENIS

Kasteel Loenersloot was van 1767 tot 1772 eigendom van Hendrik Willem van Hoorn, die ten behoeve van een verbouwing was begonnen met sloopwerkzaamheden. Hij kon de renovatie niet afronden, waarschijnlijk omdat hij in financiële problemen kwam. In 1772 legde het Hof van Utrecht beslag op zijn bezit. Vervolgens werd het kasteel verkocht aan mr. Andries Jan Strick van Linschoten (ge-

boren 5 juni 1736 te Utrecht, overleden 6 juli 1806 te Loenersloot), die vanaf 1773 voortging met de verbouwingwerkzaamheden, zoals blijkt uit een metselaarsbestek van aannemer-metselaar Albert Maag. Bij de verbouwing bleef het middeleeuwse uiterlijk van het huis behouden. Strick van Linschoten was van 1772 tot zijn overlijden in 1806 ambachtsheer van Loenersloot, Oukoop en Ter Aa.

Een benoemingsbesluit van Andries Jan Strick van Linschoten.



Als zodanig bezat hij verschillende heerlijke rechten, zoals bijvoorbeeld het recht om diverse functionarissen in zijn ambtsgebied aan te stellen. Zo ook de schout die op zijn beurt kandidaten voor de benoeming van schepenen voordroeg. In die tijd bestond de bestuurlijke en gerechtelijke organisatie van de dorpsgemeenschap uit de schout als voorzitter en vijf beëdigde schepenen, van wie jaarlijks afwisselend twee of drie leden door nieuwe werden vervangen. Door de geringe omvang van de bevolking is het te begrijpen dat vaak jaren achtereen dezelfde personen tot de schepenfunctie werden geroepen.

Andries Jan studeerde rechten in Utrecht, waar hij op 5 mei 1757 promoveerde op een dissertatie getiteld *De remediis pacis in republica conservandae* (Over maatregelen om de vrede in de republiek te behouden). Hij werd kanunnik ten Dom en substituut-griffier bij het Hof van Utrecht. In de jaren tachtig koos hij partij voor de patriotten en in 1786 werd hij door de burgerij van de stad Utrecht gekozen tot raadslid. Na de inval van het Pruisische leger in 1787 werd Strick van Linschoten als raadslid afgezet. In de tijd van de Bataafse Republiek ontstonden voor hem als patriot nieuwe kansen: in februari 1796 werd de heer van Loenersloot door het kiesdistrict Utrecht gekozen tot lid van de Nationale Vergadering en op 14 maart

Kasteel Loenersloot
begin 19de eeuw.
(Coll. W. Mooij)



daaraanvolgende tot een van de 21 leden van de commissie tot het ontwerpen van een Constitutie (staatsregeling of grondwet). Op 31 januari 1797 hield hij een belangrijke rede over de wetgevende en uitvoerende macht. Naar zijn mening was er voldoende controle op de uitvoerende macht, maar hij vreesde voor de wetgevende macht: door de vele betrekkingen van de leden van de wetgevende macht met hun kiezers achtte hij de kans groot, dat bij velen van hen gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel zou ontstaan. Zij zouden de belangen van hun kiezers boven die van het landsbelang kunnen stellen. Daarom was Strick van Linschoten voorstander van het instellen van twee Kamers. Bij de verkiezingen van 2 augustus 1797 stelde hij zich niet meer kandidaat, omdat hij van mening was dat de staat zich ontwikkelde in een te radicale richting. Bij de staatsgreep van 12 juni 1798 is hij gevangen genomen, maar spoedig weer in vrijheid gesteld. Het verlies van zijn rechten als ambachtsheer in de periode van de Bataafse Republiek accepteerde hij als een rechtvaardige zaak.

Andries Jan Strick van Linschoten trouwde te Utrecht met Catharina Geertruid Coenen, geb. Haarlem op 19 december 1730, overleden 's-Gravenhage 18 april 1797. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren: een dochter en twee zonen. Zoon jhr. mr. Jan Hendrik Strick van Linschoten (1769-1828) volgde zijn vader in 1806 op als heer van Loenersloot.

Kees de Kruijter