

Wat de Eemnesser familie Pen te maken heeft met 'De heren van de thee' en Multatuli

HENK VAN HEES

In dit artikel wil ik laten zien hoe leden van de familie Pen, een landbouwersfamilie uit Eemnes, in de 19^e eeuw via familiebanden verwant waren met de familie Van der Hucht, bekend uit de roman "Heren van de thee" van Hella S. Haasse. Deze familie was op zich weer verwant aan de familie Van Wijnbergen met als bekende telg: Everdina Huberta van Wijnbergen, de eerste vrouw van de beroemde Nederlandse schrijver Multatuli (Eduard Douwes Dekker).

DE FAMILIE PEN

Voor dit artikel ligt het begin in de 18^e eeuw bij de volgende personen:

Cornelis Harmensz Pen	X	Neeltje Franse Makker
Gedoopt Eemnes RK 21-05-1741		Gedoopt Eemnes RK 26-02-1744
Begraven Eemnes-Buiten 02-05-1785		Begraven Eemnes-Buiten 27-12-1782
Trouwt Eemnes RK 06-11-1770		

Cornelis Pen was van beroep landbouwer. Hij was waarschijnlijk niet zo kapitaalkrachtig want hij beschikte niet over een eigen boerderij. Tot zijn dood in 1785 huurde hij de boerderij Meentweg 31 in Eemnes van Dirk Verhoef uit Eembrugge. Uit zijn huwelijk met Neeltje Makker, een boerendochter, zijn zeven kinderen geboren. Toen de oudste elf jaar was, stierf moeder Neeltje en toen de oudste veertien was, stierf vader. De kinderen kwamen daarna onder voogdij van hun ooms Elbert Makker (van moeders kant) en Jelis Pen (van vaders kant). Het vierde kind was een zoon:

Frans Pen	X	1. Mechlina Maszelink
Gedoopt Eemnes RK 19-11-1775	X	2. Wilhelmina Schimmel (1781-1857)
Overleden Baarn 07-02-1841		

Frans Pen kwam dan wel uit een eenvoudig boerengezin uit Eemnes, hij heeft in

FAMILIE WIJNBERGEN - HUCHT - PEN





Carolina Frederica van der Hucht- baronesse Van Wijnbergen (1771-1842)



Jan Pieter van der Hucht (1797-1846) initiatiefnemer van de familieverhuizing naar Nederlands-Indië.



ieder geval een goede opvoeding gehad want hij sprak Frans en was een vaardig schrijver. Zodoende kon hij burgemeester en secretaris van Baarn worden en daarnaast was hij van 1804 tot 1841 ook notaris te Baarn.

Uit zijn eerste huwelijk is één dochter geboren; uit zijn tweede huwelijk met kasteleinsdochter Wilhelmina Schimmel zijn twaalf kinderen geboren. Voor dit artikel zijn twee van die twaalf belangrijk nl. zoon Cornelis Pen en dochter Jannetje Pen. Dit kwam door hun relatie met de familie Van der Hucht.

DE FAMILIE VAN DER HUCHT

Hier gaat het om het gezin van;

Albertus van der Hucht
Geboren Zierikzee 15-05-1762

Hij werd beroepsmilitair o.a. luitenant-kolonel bij de infanterie in Franse dienst.

Jeannette Pen-van der Hucht (1804-1886) getrouwd met Dr. Cornelis Pen



Dr. Cornelis Pen (1811-1854), zoon van Frans Pen en Wilhelmina Schimmel, genoemd naar zijn grootvader Cornelis Pen uit Eemnes



Van 1808 tot 1812 was hij commandant van Bergen op Zoom. In 1812 ging hij mee met de Napoleontische veldtocht naar Rusland. Hij is daarvan nooit teruggekeerd. Sindsdien is niets meer van hem gehoord. Zijn vrouw was:

Carolina Frederica van Wijnbergen
Gedoopt Maastricht 21-10-1771
Overleden Loenen aan de Vecht 17-09-1842

Uit hun huwelijk werden acht kinderen geboren:

1. Nicolaas Willem (1791-1809) werd militair in Franse dienst en sneuvelde als 18-jarige bij het beleg van Valencia in Spanje.
2. Lodewijk Hendrik (1793-1812) werd ook militair in Franse dienst, ging mee op de veldtocht naar Rusland en sneuvelde bij Vilnius, de hoofdstad van Litouwen.
3. Anna Jacoba (1795-1856) trouwde met Johannes Kerkhoven (1783-1859)
4. Jan Pieter (1797-1846) trouwde met Johanna C.W. Lulofs; ze kregen acht kinderen en zijn naar Nederlands Indië getrokken.
5. Clara Henriëtte (1800-1888) trouwde Theodorus Johannes Kerkhoven

6. Alexandrine Albertine (1802-1878) trouwde met Pieter Holle; ook dit gezin trok naar Nederlands Indië.
7. Johanna Gerardina (1804-1886) trouwde met Dr. Cornelis Pen uit Baarn (1811-1854); eveneens naar Nederlands Indië vertrokken.
8. Guillaume Louis Jacques (1812-1874) trouwde met Jannetje Pen (1809-1844) uit Baarn en in 1848 met Mary Price (1830-1894) uit Wales. Ook Willem en zijn gezin zijn naar Nederlands Indië gegaan.

Nadat haar man niet was teruggekeerd uit Rusland is moeder Carolina met de nog in leven zijnde kinderen en haar moeder naar Nijmegen vertrokken. Ze moet een kranige vrouw geweest zijn die zich goed door alle moeilijkheden heen sloeg. Nadat haar beide oudste zons als militair gesneuveld waren, kozen de twee jongste voor een niet-militaire loopbaan. De oudste dochters trouwden twee broers Kerkhoven, die in de handel zaten. De jongste dochter en de jongste zoon trouwden op dezelfde dag met een zoon en een dochter van notaris / burgemeester Frans Pen uit Baarn. Johanna Gerardina trouwde met de arts Dr. Cornelis Pen, die een praktijk had in Loenen aan de Vecht. Ze huurden daar het buitenhuis "Kalorama" mooi gelegen aan de Vecht. Carolina van Wijnbergen ging hier inwonen bij haar schoonzoon Cornelis Pen. Ze is daar in 1842 overleden.

Haar jongste zoon Willem (Guillaume) was ondernemend. Hij deed mee aan de Tiendaagse Veldtocht tegen de Belgen in 1831 en trok daarna de zee op als kapitein bij de koopvaardij. Na enige tijd kocht hij aandelen in schepen en werd zo ook reder. Hij maakte een aantal grote reizen o.a. naar Java. In 1839 trouwde hij met Jannetje Pen.

De enige broer, die Willem nog had, Jan Pieter van der Hucht, was de handel in gegaan en dat bracht hem welvaart. Nadat België van Nederland was afgescheiden in 1839 ging het in Nederland niet zo goed. Jan van der Hucht was een idealist. Hij geloofde erin dat Nederlanders een rol van betekenis konden spelen bij het koloniseren van Java (Nederlands Indië). Vanuit dit idee ontwikkelde hij een plan om met een groep familieleden naar Java te verhuizen. Zijn jongste broer Willem was daar al een paar keer geweest op zijn verre reizen. Zodoende besloten de broers Jan en Willem het avontuur aan te gaan. Omdat een arts bij zo'n onderneming onmisbaar was, gingen Dr. Cornelis Pen en zijn vrouw en kinderen ook mee. Tenslotte sloten zus Alexandrine en haar man Pieter Holle met hun gezin zich bij de groep aan. In totaal ging het om een groep van 43 familieleden. Een neef van de kinderen Van der Hucht was Carel van Wijnbergen. Carel en zijn vrouw waren

Gravure van P. J. Lutgers uit 1836 van het huis "Kalorama" te Loenen aan de Vecht. Zo moet het eruit gezien hebben toen de familie Pen-van der Hucht er woonde in de periode van circa 1839 tot 1845.



jong gestorven. Ze hadden drie dochters nagelaten die vanaf 1837 waren opgenomen in het gezin van Jan Pieter van der Hucht, die ook hun voogd was. Het waren Everdina, Henriëtte en Sophia van Wijnbergen. Deze meisjes gingen ook mee.

De landverhuizing vond plaats in twee etappes. In oktober 1843 vertrokken Willem van der Hucht en zijn vrouw Jannetje Pen met hun drie dochters. Ze werden vergezeld door de zwangere Tine van der Hucht en haar man Pieter Holle met zeven kinderen. Ze voeren op de driemaster "Sara Johanna" van Willem van der Hucht. In april 1844 kwamen ze op Java aan.

In maart 1845 vertrokken Dr. Cornelis Pen en Johanna van der Hucht met hun twee kinderen op de "Jacob Roggeveen". Tegelijkertijd vertrok Jan Pieter van der Hucht met zijn vrouw en acht kinderen, vergezeld door de drie zusjes Van Wijnbergen op de "Anna Paulowna". Deze groep kwam in augustus 1845 op Java aan.

Het huis “Kalorama” te Loenen aan de Vecht zoals het er tegenwoordig uit ziet.



Inmiddels was daar veel gebeurd. Eind april 1844 kocht Willem van der Hucht de helft van een theecontract van de nieuwe gouvernementstheetuin PARAKAN SALAK in de Preanger, het bergland 45 km ten zuiden van Buitenzorg. Vanaf 1825 was men begonnen met de theecultuur op Java. Dit was het begin van de activiteiten van de families Van der Hucht en Kerkhoven in de theecultuur op dit eiland. Hier hebben ze hun fortuin verworven.

Kaartje van West-Java, het gebied ten zuiden van Batavia (tegenwoordig Djakarta). In dit gebied woonden de families Pen, Van der Hucht en Holle, met name op de thee-onderneming Parakan Salak.



HOE HET DE FAMILIE PEN OP JAVA VERGING

Het voert hier te ver om de belevenissen van de gehele familie Van der Hucht te blijven volgen. Ik beperk me dan ook tot de gezinnen van Cornelis en Jannetje Pen.

Jannetje Pen

Geboren Baarn 09-11-1809

Overleden op thee-onderneming

Parakan Salak (Ned. Indië) 30-10-1844

Trouwt Loenen aan de Vecht 30-10-1839

X

Guillaume Louis Jacques van der Hucht

Geboren Bergen op Zoom 20-12-1812

Overleden Santpoort 05-03-1874

Na hun huwelijk woonden Jannetje en Willem eerst ook korte tijd in huize “Kalorama” in Loenen aan de Vecht. Van 1841 tot hun vertrek naar Indië in 1843

woonden ze in Amsterdam. Ze kregen in die periode drie dochtertjes: Albertine (geb. 1840), Wilhelmina (geb. 1841) en Carolina (geb. 1843). Al snel na hun aankomst in Batavia sloeg het noodlot toe. De oudste dochter Albertientje werd na enkele maanden ziek en overleed in juli 1844. Haar overlijden was een enorme slag voor haar moeder Jannetje Pen. Ook zij werd ziek en overleed ruim drie maanden later, op haar trouwdag, 34 jaar oud! Tenslotte overleed kort daarop, in februari 1845, ook de jongste dochter Carolina. Vader Willem van der Hucht bleef toen alleen over met zijn dochter Wilhelmina, die Mientje werd genoemd. Hij hertrouwde in 1848 met de 18 jaar jongere Mary Price. Haar familie had een bekend handelshuis in Batavia, waar Willem nu ook deelgenoot in werd. Een vaste basis voor de welvaart van de familie. Uit zijn tweede huwelijk zijn geen kinderen geboren. Het bleef voor Willem dus bij één dochter:

Wilhelmina Françoise van der Hucht X	James MacLachlan
Geboren Amsterdam 10-09-1841	Geboren Belfast 29-11-1825
Overleden in "Holland House" te	Overleden Cheltenham
Cheltenham (Gloucester) Engeland	(Engeland) 27-04-1903
03-04-1903	
Trouwt Batavia (Nederlands Indië) 11 -09-1862	

Mientje werd vernoemd naar haar Baarnse grootmoeder Wilhelmina Schimmel en haar grootvader Frans Pen (Françoise). Op 2-jarige leeftijd maakte ze met haar ouders de oversteek naar Nederlands Indië. Ze heeft haar moeder Jannetje Pen nooit gekend want die stierf toen ze drie jaar oud was. Nadat haar vader in 1848 hertrouwde met Mary Price is ze teruggegaan naar Nederland. Ze werd daar ondergebracht in het gezin van haar tante Clara Henriëtte van der Hucht en haar oom Dorus Kerkhoven, die woonden aan de Prinsengracht 39 in Amsterdam. Dit werd haar tweede thuis. Pas in 1857 zag ze haar vader en stiefmoeder terug, toen die naar Nederland overkwamen. Er moest hier van alles geregeld worden. Zo werd er ook uitgekeken naar een huwelijkspartner voor Mientje maar die werd niet gevonden. Ook werden er rondreizen door Europa gemaakt. Eind 1860 ging Mientje met Willem en Mary over land terug naar Java.

In de loop van 1861 liep de spanning tussen Mientje en haar stiefmoeder Mary op. Daarom werd Mientje ondergebracht bij familie. Omdat er ook onder de vele neven Van der Hucht geen huwelijkspartner voor haar te vinden was, ging Willem nu op zoek bij zijn Engelse zakenrelaties op Java. Omdat hij tot welstand gekomen was, wilde hij voor zijn dochter een partner met geld en aanzien. Die vond

hij in de persoon van de 16 jaar oudere James MacLachlan van een Schotse familie. Hij was vice consul van Groot-Brittannië en Ierland in Batavia en was medefirmant in een Engels handelshuis.

Kort daarop, in 1862, werd het huwelijk gesloten. Bij die gelegenheid kreeg Mientje een fotoalbum cadeau dat was samengesteld door haar neef Karel Holle en Thomas Pryce, een broer van haar stiefmoeder. Een bijzonder document met 105 foto's van familieleden, personeel en bekende plekken uit het leven van de familie op Java. Het is vermoedelijk het oudst bewaarde en gedateerde album met foto's van Nederlanders op Java. In 2005 is het album opnieuw uitgegeven in een schitterende uitvoering, verzorgd door Norbert van den Berg en Steven Wachlin. Dit boekwerk draagt de titel "Het album voor Mientje".

Mientje en James schijnen een gelukkig huwelijk gehad te hebben. Tot 1867 verbleven ze nog in Indië; daarna woonden ze tot hun dood in 1903 in het Engelse Cheltenham.

Dan woonden op Java ook nog een oom en tante Pen van Mientje:

Cornelis Pen
Geboren Baarn 26-04-1811
Overleden Buitenzorg
(Ned. Indië) 18-05-1854

X Johanna Gerardina van der Hucht
Geboren Zierikzee 30-09-1804
Overleden Arnhem 03-11-1886

Trouwt Loenen aan de Vecht 30-10-1839

Cornelis Pen volgde vanaf 1830 de studie medicijnen aan de universiteit van Gent. In 1834 is hij daar cum laude afgestudeerd. Niet lang daarna moet hij zich als arts gevestigd hebben in Loenen aan de Vecht, waar hij in 1839 trouwde.

Dr. Cornelis Pen verliet in 1845 zijn bloeiende dokterspraktijk en zijn mooi buitenhuis "Kalorama" in Loenen aan de Vecht om de medische zorg voor zijn familie op zich te nemen gedurende de reis naar Java maar ook op de theeonderneming Parakan Salak. Hij ging met zijn gezin ook wonen op de onderneming. Dat het niet meeviel om arts te zijn in zo'n tropisch land bleek wel toen zijn zwager Jan van der Hucht ziek werd in het begin van 1846. Hij leed aan dysenterie. Eduard Douwes Dekker, bekende van de familie, schreef in een brief over de verbazing die er was omdat Dr. Cornelis Pen bij de zieke was geroepen en niet een andere arts, die in Indië dergelijke ziektes meer had behandeld. Jan van der

Willem van der Hucht (1812-1874) getrouwd met Jannetje Pen.



Everdina Huberta van Wijnbergen (1819-1874), de eerste vrouw van Eduard Douwes Dekker (Multatuli).



Hucht is kort daarop overleden. In die periode stierven meerdere familieleden en dat moet voor Cornelis Pen niet gemakkelijk geweest zijn. Acht jaar later stierf hij zelf in Buitenzorg, juist toen er een nieuw huis voor zijn gezin op Parakan Salak gebouwd werd. Willem van der Hucht schoot zijn zus Jeannette, de vrouw van Pen, onmiddellijk te hulp en nam haar mee naar zijn huis in Batavia. Kort daarna is Jeannette met haar twee kinderen Mina en Willem voorgoed weer naar Nederland vertrokken. Hun levens verliepen heel verschillend; het ging om de volgende kinderen:

Wilhelmina Carolina Maria Pen X **Willem Michaël Marinus Vermaten-**
Geboren Loenen a.d. Vecht 16-08-1840 **Koster (1837-1900)**
Overleden Arnhem 03-09-1917
Trouwt Haarlem 26 mei 1865

Mina werd in een briefwisseling omschreven als “een flinke aardige meid maar niet mooi”. Haar man was ontvanger bij de belastingen. Ze nam haar moeder aan het eind van haar leven in huis. Ze zal niet veel contact gehad hebben met haar broer:

Wilhelmina Françoise (Mientje) van der Hucht (1841-1903), dochter van Willem van der Hucht en Jannetje Pen. Schilderij J. Neuman.



Trouwfoto van Mientje van der Hucht (1841-1903) en James Maclachlan (1825-1903). In het midden Mary Price (1830-1894), de stiefmoeder van Mientje.



Guillaume Louis Jacques Pen (Willem)

Geboren Loenen aan de Vecht 13-03-1842

Overleden op de thee-onderneming Parakan Salak (Ned. Indië) 12-06-1895

Als 3-jarige maakte hij de oversteek van Nederland naar Java mee. Vanaf 1851 volgde hij middelbaar onderwijs op een particuliere kostschool in de omgeving van Buitenzorg. Toen hij 12 jaar was, stierf zijn vader. Kort daarop ging hij met zijn moeder en zus terug naar Nederland, naar Haarlem. Daar is het niet goed met hem gegaan. Volgens de familie verhalen kon Willem zich in Nederland niet meer blijvend aanpassen. De officieren in Haarlem zouden hem op het slechte pad hebben gebracht waardoor hij zich behoorlijk misdragen heeft. Toen zag de familie nog maar één oplossing: een enkele reis naar Indië. Hard werken in de Oost zou voor hem dan misschien ook nog goed betaald worden.

In mei 1861 vertrok Willem Pen uit Nederland naar Oost-Indië samen met de hond Vesta van zijn neef Eduard Kerkhoven. Willem scheen een groot hondenliefhebber te zijn. In juli kwam hij in Batavia aan waar hij bij John Pryce & Co aan de slag kon, het bedrijf van de zwager van Willem van der Hucht. Dat werd geen suc-

ces; "hij is erg aan de sukkel geweest, was heel dikwijls bezopen en geheel ongeschikt voor zijn werk, zodat hij zijn congé kreeg". In december 1861 zond zijn oom Willem van der Hucht hem naar Billiton, waar hij onder zeer streng toezicht kwam te staan. Ook daar mislukte hij. Na oktober 1862 is hij weer terug gegaan naar Parakan Salak. Er is daarna weinig meer van hem gehoord.

Willem Pen leefde meer dan dertig jaar in de kampong nabij Parakan Salak, ver van zijn verwanten in Batavia. Hij was ook niet meer aanwezig bij familiebijeenkomsten. Misschien is hij daar in de kampong wel erg gelukkig geweest. Hij overleed er, 53 jaar oud, in 1895. Vermoedelijk is hij begraven op het familiekerkhofje achter het gastenverblijf. Zijn moeder heeft in Nederland veel moeite gehad met de mislukte carrière van haar zoon. Een neef schreef in 1863 dat zijn bezoek aan tante Jeannette in Haarlem zeer pijnlijk was omdat ze zich schaamde om zelfs de naam van haar zoon Willem te noemen. Ze wist dat haar zoon Willem eigenlijk de enige was van al zijn neven en nichten, die de Van der Hucht-uittocht niet maatschappelijk een plaats in zijn leven had kunnen geven.

DE FAMILIE VAN WIJNBERGEN

Zoals beschreven gingen met de tweede groep landverhuizers van de familie Van der Hucht in 1845 ook drie ouderloze meisjes mee. Het waren Everdina (geb. 1819), Henriëtte (geb. 1822) en Sophie (geb. 1823) van Wijnbergen. Eduard Douwes Dekker, die later bekend zou worden als Multatuli, de schrijver van het boek "Max Havelaar", was in die tijd nog een vriend van Willem van der Hucht, de vader van Mientje. Hij logeerde nog wel eens op Parakan Salak. Tijdens één van zijn bezoeken vroeg Willem hem om een groep Nederlandse familieleden in Batavia van de boot te halen. Daar ontmoette Douwes Dekker voor het eerst Everdina van Wijnbergen, ook wel Tine genoemd. Het klikte tussen Douwes Dekker en Tine en op 10 april 1846 trouwden ze al.

Tine van Wijnbergen was een achternicht van de kinderen Pen en van Mientje van der Hucht. In het boek "De raadselachtige Multatuli" noemt W.F. Hermans haar baronesse Van Wijnbergen. Hij schrijft dan verder: "Everdina's adellijke titel is niet geregistreerd, mooi is ze niet, veel geld heeft zij evenmin; een "kapitaaltje". Haar geestelijke eigenschappen zijn buitengewoon."

Haar vader was Carel Frederik Jan Pieter van Wijnbergen (1796-1829). Hij heeft

Thee-onderneming Parakan Salak, ten zuiden van Batavia op Java. Hier was de familie Van der Hucht vanaf 1844 actief in de thee. Verschillende leden van de familie Pen liggen hier begraven. Foto 1880.



meegedaan aan de Slag bij Quatre Bras (Waterloo). Daar heeft hij in de strijd een hoofdwond opgelopen waardoor hij later krankzinnig is geworden. Hij trouwde in 1819 met Maria Arnolda Fischer (1798-1823), de dochter van een hoge Zwitserse militair van adellijke afkomst. Moeder Maria Arnolda stierf enkele dagen na de geboorte van haar dochter Sophia. Na de dood van haar vader in 1829 werden Everdina en haar zusjes opgevoed door hun grootmoeder en twee ongetrouwde zussen van hun vader. In 1837 werden de meisjes opgenomen in het gezin van Jan Pieter van der Hucht, een neef van hun vader. Hij was ook voogd over de meisjes. Zo doende gingen ze in 1845 ook met het gezin van Jan Pieter van der Hucht naar Indië.

De grootvader van Tine was Willem Lodewijk van Wijnbergen (1768-1815). Hij was militair en sneuvelde in de Slag bij Waterloo te Quatre Bras. Zijn vrouw was Everdina Kleijnhoff van Enspijk (1767-1851). Zij was de grootmoeder, die Tine en haar zusjes opvoedde samen met haar ongetrouwde dochters Everdina (1803-1889) en Wilhelmina Carolina (1806-1883). Deze twee tantes van Tine zouden later door haar echtgenoot Eduard Douwes Dekker opgelicht ("geplukt") zijn. Daardoor kreeg Douwes Dekker een slechte naam bij de familie Van der Hucht. Jan van der Hucht was de voogd van Tine en haar zussen. Na de dood van zijn weduwe in 1856 bleek dat zij nog voor 1000 gulden aan vorderingen had op Douwes Dekker. In haar testament stond ook dat de tantes van Tine jaarlijks 100 gulden kregen zolang ze leefden. Een bijzondere bepaling!

De overgrootvader van Tine was Lambert Floris van Wijnbergen (geb. 1747), een militair, die was overleden bij Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika. Hij was in 1767 getrouwd met Judith Geertruid barones d'Aulnis de Bourouill (ca. 1745-1832). Naast de grootvader van Tine was uit dit huwelijk een dochter Carolina (1771-1842) geboren, die trouwde met Albertus van der Hucht en zo de stammoeder werd van de groep familieleden Van der Hucht, die naar Indië trok. Overgrootmoeder Judith d'Aulnis woonde de laatste jaren van haar leven in Baarn, waar ze in 1832 ook gestorven is. Mogelijk is via haar het contact ontstaan tussen haar twee kleinkinderen Jeannette en Willem van der Hucht en de familie Pen in Baarn. Dit mondde uit in het inmiddels bekende dubbelhuwelijk in Loenen aan de Vecht in 1839 tussen Jeannette van der Hucht en Cornelis Pen en Willem van der Hucht en Jannetje Pen.

DE HEREN VAN DE THEE

Eén van de acht eerdergenoemde kinderen van Albertus van der Hucht was Anna (1795-1856). Ze trouwde met Johannes Kerkhoven. Hun zoon Rudolph Albertus (geb. 1820) kwam met zijn gezin in 1866 ook naar Indië om in de thee te gaan. Kort na zijn aankomst nam hij de theeonderneming Ardja Sari over, ten zuiden van Bandoeng. Nadat zijn zoon Rudolph Eduard (1848-1918) zijn studie in Delft had voltooid, kwam hij in 1871 eveneens naar Java. Ook hij ging in de thee en werd de stichter van het hooggelegen Gamboeng. Deze Rudolph Eduard werd de hoofdpersoon van het boek "Heren van de thee" geschreven door Hella S. Haasse.

Op deze wijze is duidelijk geworden dat er draden lopen van de Eemnesser fami-

lie Pen naar de schrijver Multatuli, naar de “Heren van de thee” en naar de familie Van der Hucht. Opvallend is wel hoe snel de nakomelingen van het kleine boertje Cornelis Pen uit Eemnes omhoog geklommen zijn langs de maatschappelijke ladder!

Voor op- en aanmerkingen op dit artikel kunt u contact opnemen met de samensteller: Henk van Hees
Tel. 035-5389849
e-mail: info@kleinwee.demon.nl

BRONVERMELDING

Akker, Yvonne van den en Maal, Robbert Jan van der, “Concept genealogie van het Baarnse patriciërsgezicht Pen”, HKB 1998.
Berg, Norbert van den, en Wachlin, Steven, “Het album voor Mientje”, Bussum 2005.
Frisart, Ronald, “Een album voor Mientje. Schatrijke plantersdochter kreeg Indisch tijdsbeeld bij haar huwelijk”. In: De Gooi- en Eemlander, 21 mei 2005.
Hees, H. van en Wijk-Blom, B. van, “Korte geschiedenis van het geslacht Pen in Baarn en Eemnes. Een familie van boeren, notarissen en burgemeesters”. In: Historische Kring Eemnes 17 (1995), blz. 82-106.
Hermans, W.F. “De raadselachtige Multatuli”, 1976.

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van het boek

***Het album voor Mientje –
Een fotoalbum uit 1862 in Nederlandsch-Indië***
geschreven door Norbert van den Berg en Steve Wachlin

ISBN 978 90 6868 385 1

Uitgeverij THOTH Bussum

Prijs: € 34,90