

bedrijf werd overgenomen door Schuitema N.V. Maar deze wilde het pand niet huren.

Daar er nog een huurcontract liep besloot Schuitema een andere huurder voor het pand te regelen en op 1 september 2001 werd een huurcontract afgesloten met Kruidvat Holding voor de vestiging van een Kruidvat winkel, hetgeen tot op de dag van vandaag het geval is.

De leiding van het Renault bedrijf aan de Bovenkamp werd op 1 januari 1990 overgenomen door neef Rob Boers. Ad van Kalmthout trok zich terug. De vierde generatie begon en is nog steeds Renault dealer aan de Bovenkamp.

### **De broers van Adriaan van Kalmthout en de automobielen.**

Adrianus Hermanus was niet de enige die door het automo-

biel virus werd aangetast. Zijn oudste broer Josephus van Kalmthout(1890-1934) is de zoon die in 1906 samen met zijn vader een van de eerste rijbewijzen ontvangt in Abcoude. Hij vertrekt in 1908 naar Bloemendaal. In 1910 komt hij terug uit Hilversum en is dan chauffeur. Na twee jaar vertrekt hij voor twee maanden naar Hengelo. Als hij in 1912 weer terugkomt geeft hij als beroep op: mechanicus.

Op zeker moment vertrekt hij naar Amerika alwaar hij zijn werk vindt bij General Motors.

Petrus Paulus van Kalmthout (1898-1956) begint als rijwielhersteller. Na 1920 heeft hij het beroep van werktuigbouwkundige. In 1920 vraagt hij een paspoort aan voor *de Vereenigde Staten van Noord Amerika*. Na zijn terugkeer zou hij het uiteindelijk brengen tot Directeur Verkoop General Motors Nederland.

Marinus van Kalmthout (1901-1976) begint zijn werkzame leven als kantoorbediende. En zal dit beëindigen als Directeur van de RIVA. Deze Reparatie Inrichting Voor Automobielen had een grote vestiging aan de Overtoom in Amsterdam. Deze belangrijke Amsterdamse garage was vertegenwoordiger van General Motors met de merken Chevrolet, Buick en Oldsmobile. Na de oorlog bekend als grote Opel-dealer.

In Hoofddorp is de hoofdvesting van een andere garage met de naam van Kalmthout. Deze FORD dealer met zeven vestigingen heeft geen zakelijke bindingen van de Abcoude van Kalmthout. De grondlegger van dit bedrijf was een broer van onze Leonardus Cornelis en is zijn bedrijvigheid begonnen in de Haarlemmermeer.

*Wim Timmer*  
Wtimmer1@cs.com

## Wat moesten zij hier?

In de Angstelkroniek nr. 22 hebben wij een afbeelding geplaatst uit 1834 voorstellende: Maaltijd der Amsterdamsche Mobiele Schutterij te Abcoude.

Wij vroegen ons af: Wat moesten zij hier? Uit het archief van de Historische Kring kwam onlangs een artikel naar boven dat onze oud Voorzitter en Erelid Dhr Han Wustenhoff in de VAR van 07-04-1983 over deze prent heeft gepubliceerd. Wij laten dit "oude nieuws" hieronder in extenso volgen: Op vrijdag 5 september 1834 is aan de Amsterdamsche Mobiele Schutterij een maal-

tijd aangeboden. Deze schutterij passeerde het dorp op haar terugkeer naar Amsterdam na ongeveer vier jaar, sinds oktober 1830, aan het Belgische Front gelegerd te zijn geweest. In de Amsterdamsche Courant van 6 en 8 september 1834 wordt uitgebreid verslag gedaan van deze terugkeer en van alle festiviteiten en officiële plechtigheden daaromheen. Het verslag van 6 september begint als volgt: "Amsterdam, den 5den September. Zoo mogten wij dan den dag beleeven, bepaald tot den terugkomst der beide veldbataillons onzer schutterij, nu vier jaren geleden met zoo vele

*andere Oud-Nederlandsche schutterijen naar de grenzen gesneld, tot dekking van dezelve tegen het onstuimig geweld van den tot muiterij vervallen Belg. De vurige gebeden, hartelijke en vaderlandslievende wenschen, die hen destijds op hunnen togt vergezelden, zijn niet ongehoord gebleven. Met roem beladen keerden zij, doch gereed om, is het nood, het zwaard andermaal voor Land en Koning aan te gorden, naar hunnen haardsteden terug."*

Het verslag gaat dan uitgebreid in op de eerste ontvangst van de terugkerenden bij de



Duivendrechtse Brug, de gevolgde route door de Die-mermeer, langs de Oudwalerweg naar de Muiderpoort. Dan in de stad verder door o.a. de *Plantaadje*, de Muiderstraat, de Amstelstraat, Reguliersbreestraat en Kalverstraat naar de Dam, alwaar door de burgemeester een uitgebreid welkomstwoord is uitgesproken. Na een antwoord hierop door de commandant van de schutterij, de Luitenant-kolonel de Leeuw, is men aan het feestvieren geslagen.

Dat deze terugkeer van de schutterij als een bijzonder en gedenkwaardig feit werd beschouwd, blijkt wel uit de in de krantenverslagen genoemde feestelijkheden en uit de talrijke aangebrachte versieringen. Zo vermeldt de krant van: *“de warme belangstelling ondervonden in de gemeenten, welke zij aan deze van Utrecht doorkwamen”*, alsmede dat de *“opgezeten en eigenaren van*

*buitenplaatsen zich hadden beijverd, om aan den weg gelegene woningen en hoeven te kunnen eere met groen en vlaggen te versieren”*.

Bij het begin van de Amstelstraat was een ereboog geplaatst en op de Dam voor het Paleis een *“Trophee opgerigt, op welks voetstuk gelezen werd: GEEN VASTER STEUN DAN BURGERTROUW EN SCHUTTERS MOED”*.

Op de van de maaltijd gemaakte prent is te zien dat het ook daarbij niet aan belangstelling, vooral van de jeugd, ontbrak.

Hoewel volgens het onderschrift van de prent de maaltijd in Abcoude werd genuttigd, is de vraag, in hoeverre dit juist is. Ongetwijfeld zal de schutterij op haar weg van Utrecht naar Amsterdam door Abcoude zijn gekomen, maar of daar inderdaad ook de maaltijd is gebruikt is op zijn minst twijfelachtig. Volgens eerder

genoemde krantenverslagen was bij de Duivendrechtse Brug *“op een daartoe ingerigt veld, voor de officieren eene sierlijke tent en voor de manschappen tafels in gereedheid gebragt, tot het genieten van eenen rusttijd en het gebruikmaken van hun aangeboden wordende ververschingen”*. Verderop in het verslag wordt tevens melding gemaakt van het feit dat, met schuiten via de Amstel, een *“korps muzijk was overgebragt”*. Deze schuiten, o.a. de *“fraaije Barge Willem de Eerste”*, waren afgehuurd door de Mobiele Sociëteit en zijn via de Amstel en de Weespertrekvaart naar de Duivendrechtse brug gevaren.

Bovengenoemd verslag klopt dus aardig met wat er op de prent te zien valt en aangenomen mag derhalve worden dat de prent op deze maaltijd betrekking heeft en de plaatsaanduiding *“te Abcoude”* wel zeer ruim gezien moet worden.

