



*Groeten uit Abcoude; ansichtkaarten dromen hun eigen verhaal*



Een wandelingetje van de Kerkstraat naar de Raadhuislaan was vroeger een ommetje dat ongestoord kuierend kon worden afgelegd. De wandelaar kon nog kiezen of zijn pad zou gaan over de keurig schoongeveegde stoepjes en trottoirs of doodgewoon over de rijweg.

WZ

1 De oude pastorie bij de RK Kerk in de Kerkstraat. Daarachter lag de voormalige schuilkerk. Dit complex is in 1973 van de vorige eeuw vervangen door de hedendaagse pastorie- inmiddels dokterspraktijk- en het 'Treffpunt'. De bloemist aan de overkant en het ambachtelijke kruidenierswinkeltje hebben plaats gemaakt voor andere gebouwtjes en functies.

2 De Hoogstraat vertoont wel een heel ander beeld dan vandaag de dag in de spitsuren. Het sluipverkeer betrof hier nog uitsluitend een aantal fietsers en voetgangers. Vervelende opstoppingen waren voor het winkeltje van de firma Van Teeseling en bakker Moen aan de overkant niet te verwachten. Doch in de verte, ter hoogte van een soort tenten(?) voor de Eendracht komt zowaar een 'gevaarlijk' T-Fordje aangereden. De eerste van een lange stoet?

3 De Raadhuislaan ligt er stil en dromerig bij als in een verhaal van Theo Thijsen. De schaduwen zeggen dat de zon schijnt. De wolken vertellen het tegendeel. De starige huizen, in de volksmond, telkens met een jaar verschil tussen 1901 en 1913 gebouwd door 'Vermolen' en 'Rentink', zijn aan de buitenkant nog bijna onveranderd gebleven. Het 'postkantoor' prijkt op de achtergrond als een soort Burcht van Abcoude; maar de post wordt er Anno 2003 niet meer verzorgd.