

In gesprek met Mevrouw Ouwersloot

door Mies Vreeken - van Brink

In de gezellige huiskamer van Fenna Ouwersloot-van der Roest kwam ik bij een kopje thee heel wat te weten over haar kinder- en jeugdjaren en daardoor ook weer wat over Abcoude van vroeger.

Fenna van der Roest werd op 18 september 1920 geboren in Abcoude, in het huis op de hoek van de Hoogstraat en de Stationsstraat. Haar vader, Christiaan van der Roest, had daar een kapsalon. Nu wordt die gedreven door een neef, ook weer een Christiaan, en zijn dochter Karin.

Kapper Van der Roest was de eerste ondernemer in Abcoude die zijn zaak op zondag gesloten hield. Hij werd om die reden wel "Fijne Karel" genoemd. De meeste winkels in Abcoude waren in die tijd 's zondags open en na de kerk werd daar dan veel gebruik van gemaakt. Behalve kapper was Van der Roest ook begrafenisondernemer. De familie had zowel een inwonend dienstmeisje als een inwonende kappersbediende. Acht kinderen kwamen uit dit huwelijk voort: zeven meisjes en één jongen, die de vader van de huidige kapper werd. Het was een goed gezin. "Je kreeg een goed voorbeeld en je leerde van je ouders om te delen met een ander." Twee zusters van Fenna zijn nu overleden.

Er bestond een vrij groot leeftijdsverschil tussen de eerste drie kinderen en de later geboren vijf meisjes, waar Fenna er een van was. Op zaterdagavond, als de zaak geopend was, gingen die vijf in het bad, d.w.z. in een teil, die in de grote slaapkamer van hun ouders stond en die gevuld werd met emmers water, die de trap op gedragen moesten worden. Als ze allemaal hun nachtponnetjes aanhadden gingen ze in een lange rij naar beneden om hun vader in de zaak een nachtkusje te gaan geven. De kleintjes liepen voorop. Hun grote broer stond dan bijvoorbeeld iemand te scheren en een ouder zusje stond aan de kassa.

Op zondag ging Fenna's vader met zijn kinderen wandelen en leerde hun dan de namen van allerlei planten. Ze wandelden vaak langs het Gein. Als begrafenisondernemer kwam Fenna's vader met zowel de beter gesitueerden als de armeren in contact. Soms zei hij als hij weer eens van een begrafenis thuis kwam: "Moe, daar is aremoei". Wat moet daarheen?" vroeg zijn vrouw dan. "Ga er eerst maar eens heen met een pannetje soep en dan kijk je maar om je heen wat er verder nodig is." Dan gingen er bijvoorbeeld kleren heen, waar de kinderen Van der Roest zelf uitgegroeid waren. Eén keer waren dat vijf gebreide rose

jurkjes, waar een zwart fluwelen bandje doorgehaald was. Die zagen ze toen later een keer aan de waslijn hangen: gekrompen en doorgelopen, omdat dat bandje er vóór het wassen niet uitgehaald was. "Toen waren we verdrietig"...

Fenna's grootmoeder Van der Roest, die uit Friesland gekomen was, woonde ook in het huis aan de Hoogstraat. Toen Fenna 4 à 5 jaar was, begon ze op de Zondagschool. Die werd gehouden in het koor van de Hervormde Kerk. De school stond onder leiding van de gezusters Aaftink, die door de week een bewaarschool leidden in de Stationsstraat, een breischool hadden en een zangvereniging. De kinderen werden naar leeftijd in drie groepjes verdeeld.

De zusters namen er elk één onder hun hoede, de kosten nam het derde groepje.

Als je 14 jaar was ging je van de Zondagschool naar de atechisatie. Die werd gegeven in de consistoriekamer van de Dorpskerk. Op haar zesde jaar ging Fenna naar de Christelijke school op Blomswaard. Daar heeft ze vier klassen van doorlopen. Ze verliet de school als een niet zo beste leerling. Dat kwam doordat ze zoveel moeite had met rekenen. Ze was ook nogal eens ziek geweest.

Toen Fenna 10 jaar was, in 1930, verhuisde het gezin naar een woning aan het Gein. Fenna leed toen aan een ziekte, waarvoor ze regelmatig buiten in de zon moest liggen en het huis in de Hoogstraat had geen tuin. Haar vader ging nu dagelijks heen en weer naar de Hoogstraat. Zijn



Het echtpaar Ouwersloot op hun 60 ste huwelijksverjaardag