

De lezer vraagt zich af wat hebben deze twee met elkaar te maken? Laten we beginnen bij de Angstel-Post. In oktober 1998 werd deze naam geïntroduceerd door Frits Meergartt voor zijn woning bij de Hulksbrug in Abcoude. Het fraaie naambord werd vervaardigd en geschilderd door ons medelid dhr. Dovianus. Deze woning was daarvoor bekend onder de gebruiksnaam het bruggehuis.

De Angstelkroniek en de Angstel-Post

Het is niet duidelijk wanneer het eerste bruggehuis is gebouwd. In de loop van de 17^e eeuw werd de vaste kwakelbrug over de Angstel vervangen door een beweegbare brug. Hierbij ontstond de noodzaak om een vaste functionaris aan te stellen die bij voorkeur bij de brug moest wonen. Beperken wij ons tot het huidige gebouwtje. Zijn voorganger werd in den jare 1863 door brand verwoest. Eerst in 1867 werd het nieuwe bruggehuis, zoals wij dat nu nog kennen, herbouwd.

De Hulksbrug werd in die tijd verpacht door de Gemeente Abcoude Baambrugge voor een vast jaarlijks bedrag. De brugpachter moest zijn inkomsten behalen uit de tolgelden die passerende schepen moesten betalen. In de periode 1877-1882 was Nicolaas van den Bos (1849) de brugpachter. De inkomsten liepen terug. De spoorwegen hadden in die periode al een groot gedeelte van het personen- en vrachtvervoer over water opgeslokt. Pachter van den Bos zag zich dan ook genoodzaakt om naast zijn hoofdberoep een tapperij in het bruggehuis te vestigen. In 1882 kreeg hij een officiële ver-



Op de afbeelding ziet u de heren Henk de Jong en Meergartt. Henk heeft een gedeelte van zijn jeugd in het bruggehuis gewoond. Zij staan in de nis van het bruggehuis. Een geliefde regenschuilplaats en een praathoekje in het dorp. Wat zou deze nis veel kunnen vertellen als er oren in zouden zitten!

gunning voor de verkoop van koffie en bier. Kennelijk was die bijverdienste niet voldoende om het hoofd boven water te houden. Op 09-05-1883 zien we de oud veldwachter Dirk Kloosterman (1830-1898) als brugpachter optreden.

Dan raken we het zicht even kwijt tot 1914 als Jacob van der Roest (1876-1939) de brug gaat pachten en

bedienen. Ook hij had een bijverdienste door petroleum te venten terwijl zijn vrouw het bedienen van de brug waarnam. Na het overlijden van Jacob wordt Johannes de Jong (1896-1962) de bruggeman. In zijn pachtovereenkomst staat dat verkoop van sterke drank uitdrukkelijk is verboden. Het staat hem vrij koffie, bier en dergelijke dranken te verkopen. Hij blijft tot 1961 in functie. Inmiddels is wel gebleken dat het verpachten niet meer in trek is. Vanaf 1961 wordt het bruggehuis verhuurd voor een vast jaarlijks bedrag met de verplichting de brug te draaien

In mei 1977 werd Dhr. R.W.(Gerard) van Schaick brugpachter en bediener van de Hulksbrug. Hij woonde de eerste periode in het bruggehuis. Gelijktijdig zwaaide hij de scepter in de snackbar naast het Postkantoor. Na zijn huwelijk met zijn vrouw Annemiek vertrok hij uit het bruggehuis. Een gedeelte bleef in gebruik voor opslag van zijn voorraden. Het andere gedeelte werd in 1983 betrokken door Frits Meergartt die ook nog geruime tijd de brug heeft gedraaid. Tegenwoordig wordt de brug vijf dagen per week door mevr. Ciska Freyters gedraaid en twee dagen door dhr van Schaick. Dhr Meergartt is nog altijd op de achtergrond aanwezig als back up. In noodgevallen heeft hij nog altijd de kennis om de brug te bedienen. En zo komen we terecht bij De Angstelkroniek. Frits is een gewaardeerd lid van de Historische Kring. Dankzij zijn inspanningen wordt uw lijfblad, tenminste als u binnen Abcoude woont, zonder kosten voor de Kring probleemloos bij u op de deurmat gedeponeerd.

Wim W. Timmer

deze aflevering van 'Angstelkroniek' wordt mede mogelijk gemaakt door

Wim Nienhuis
<http://www.abcoude.com>

op deze particuliere Internet-site vindt u actuele en interessante informatie over de Gemeente Abcoude !
 te bereiken: Tel. 0294 - 287090 Fax 0294 - 287140 Mob 06 51203243 E-mail: wim@nienhuis.net