

# Een oud lijf in een modern jasje.

door Wim. W. Timmer

Een opletende wandelaar langs het Gein ziet al snel het opvallende huis aan Gein Zuid nr 7, gelegen bij de spoorwegovergang. Achter de moderne gevel zit een interessant stuk geschiedenis verborgen. De architectuur doet vermoeden dat dit huis in de zestiger of zeventiger jaren van de vorige eeuw is gebouwd. Niets is minder waar! Op afbeelding 1 zien we een huis dat totaal afwijkt van afbeelding 2. Toch gaat het hier om het zelfde huis.



Oude toestand

Het verhaal begint op 17-03-1926 als Cornelis van Paddenburg, een veehouder uit Ouder Amstel, een stuk grond aan wat toen nog de Geijndijk werd genoemd koopt van de erven Jacobus van Doorn, de eigenaar van de naast gelegen boerderij Nimmerdor.

Achter op het stuk grond stond een stenen veestalling, een paardenstalling en nog wat losse schuurtjes. Het stuk tot aan het Gein was een ideale plek om een huis te bouwen. Op 22-11-1926 betrok van Paddenburg het nieuw gebouwde burgermanshuis met mansarde dak. Gezien de stijl en de geglazuurde pannen op het dak ging het om een luxere woning die onder architectuur moet zijn gebouwd. Helaas hebben wij de architect niet kunnen achterhalen.

*Het huis krijgt ook een naam met allure; nl. Altheo Eranco. De naamgeving heeft ons de nodige hoofdbrekens gekost. Latijn? Naam van een gewas? Of een mediterrane romanfiguur? Niets van dat alles. De ouders van de bouwheer heetten Albert en Theodora, de dochter Errusje, de echtgenote Antje en hij zelf Cornelis.*

Het jaar 1926 was ook het jaar waarin de waterleiding in het dorp Abcoude werd aangelegd. Helaas moest de familie Van Paddenburg voorlopig nog zonder deze moderne voorziening leven. De kosten van het doorgraven van de spoorbaan waren waarschijnlijk te begroterlijk. Naast het huis is nog altijd de ondergrondse regenbak aanwezig. Dit reservoir ontvangt zijn water van het dak. Via een regenpijp en een filtersysteem gevuld

met zand en grind stroomt het water in het reservoir. Een zwengel-pomp in de keuken bracht het water naar boven.

De familie Van Paddenburg zou tot 01-04-1932 in het huis wonen. De volgende bewoners waren Johannes Hendrikus Maijer, een bankbediende met vier kinderen die uit Nieuwer Amstel kwam. Nazaten van Johannes Hendrikus wonen nog altijd in ons dorp. De familie Maijer woonde in een huurhuis, want Van Paddenburg had op 25-02-1931 het huis verkocht aan Wilhelmus Cornelis de Wildt. Zijn weduwe met hun twee zoontjes zou er vanaf 22-04-1938 slechts een paar weken wonen.

Het huis werd daarna wederom verhuurd en wel aan het echtpaar Helmer dat uit Heemstede kwam.

In 1946 werd Antonius Johannes Willebrordus Heeman eigenaar. Deze zwager van de eerder genoemde Van der Wildt was veehouder in de Beemster.

De familie Heeman betrok de woning en legde de fraaie vijver aan die nog altijd aanwezig is. Opvallend detail van deze vijver is het omhoog "spuitende" waterstraaltje. Afhankelijk van het waterniveau in het Gein reikt dit straaltje hoger of lager. De straal wordt namelijk niet door een pomp aangedreven!

Uit de koopacte van 1931 blijkt dat er dan al sprake is van een buisleiding naar het Gein. Deze leiding werd gebruikt om de veestallen achter de woning van water te voorzien. Boer Heeman zette deze in om zijn vijver van stromend water te voorzien. Het overtollige vijverwater loopt via een uitlaat weer in de sloot langs de Geindijk. Het waterniveau van de vijver ligt precies tussen de niveaus van het Gein en de sloot!



Tekening van eerste ontwerp met overhangende 'schoenendoos'



Huidige toestand

In 1968 wordt het huis gekocht door de huidige bewoners, de familie Swinkels. De familie Heeman verhuist weer naar de Beemster. De staat van onderhoud van de woning was niet best. In 1972 wordt besloten tot een rigoreuze verbouwing. Bij het eerste ontwerp wordt de eerste verdieping vervangen door een overhangende "schoenendoos". Voor die tijd een karakteristieke modernisering, die evenwel door de Commissie

van het Welstandstoezicht niet wordt goedgekeurd! De commissie was van mening dat er schuine lijnen in het dak terug gevonden moesten worden. De architect, Jan Schotel uit Amsterdam, is kwaad en zegt tegen zijn opdrachtgever: 'Als ze schuine lijnen willen, dan zullen ze die krijgen'. Het resultaat is het ontwerp zoals wij dat nu kunnen zien. Ca. een meter voor de bestaande gevel wordt een nieuwe aangebracht: een ingreep die in het

verleden wel vaker werd toegepast. Bij het renoveren van versleten huizen is de voorgevel vaak het eerst aan de beurt. Zo ook hier. Al hoewel de structuur van het huis nog steeds herkenbaar aanwezig is, werd ook het interieur ingrijpend veranderd. Tezamen met een zeskante uitbouw aan de achterzijde is een zeer ruimtelijke woning ontstaan. Centraal ligt de 'living' met daaromheen een aantal andere gebruiksruimten gegroepeerd.

Al met al voor bewoners en menig passant een hedendaags juweel aan het Gein.

W.W. Timmer

Angstelkroniek  
HISTORISCHE KRANDE  
VRIJDE/BAAMBUDE  
KODIEK

