

# De Leo Dongelmansstraat

**De liefde tot zijn geboortegrond is een ieder aangeboren. Dit is een uitdrukking die in onze tijd een ander gevoel heeft dan bij de voorgaande generaties. Wij worden lid van een historische vereniging, doen mee aan excursies en zijn bereid ons te interesseren voor de prestaties van ons land bij Europese wereldkampioenschappen voetbal.**

Leo Dongelmans behoort bij de vorige generatie waar deze liefde nog op een andere wijze werd gedemonstreerd.

Leonardus Cornelis Dongelmans werd op 13 oktober 1919 geboren in Tjimahi, een dorpje in de omgeving van Bandoeng op het eiland Java.

Zijn vader Johannes Antonius Dongelmans was kapitein in het Nederlands Oost Indisch leger. Aan het zonnige leven op Java kwam plotse-ling een einde toen vader Dongel-mans op 9 februari 1932 als gevolg van een hartstilstand overleed.

Het vaderloze gezin vertrok al spoedig naar Nederland. Op 27 april van het overlijdensjaar werden ze inge-schreven op het adres Raadhuislaan nr 9. De moeder, Cornelia Josina van Kalmthout, trok met haar twee zonen en twee dochters in bij haar ouders. Haar vader Leonardus Cornelis van Kalmthout genoot in de Raadhuislaan van een welverdiend pensioen. Deze Van Kalmthout had zich in 1886 in Abcoude gevestigd als horlogemaker en rijwielhersteller. Hij is de grondlegger van Garage van Kalmthout, die nog steeds in



*Leo Dongelmans (1919 - 1947)*

Abcoude is gevestigd. Maar terug naar Leo Dongelmans. Hij kwam naar Nederland op een leeftijd dat de lagere school was af-gerond. De opleiding werd voortge- zet in Rolduc, een gerenommeerd RK opleidingsinstituut in de buurt van Kerkrade. Leo ging naar de bij- behorende kostschool en verdween uit Abcoude. Na de afronding van zijn middelbaar onderwijs liet hij zich inschrijven op de Technische Hogeschool in Delft.

De tweede wereldoorlog gooide de- finitief roet in de studieplannen. Hij weigerde in maart 1943 de loyaliteitsverklaring te onderteke- nen.

Einde studie en onderduiken. Uit deze periode is ons weinig bekend. Is hij in onze regio ondergedoken of vond hij een schuilplaats in Zuid Limburg?

Leo verschijnt weer in ons beeld op 31 december 1945. Hij vertrekt dan als oorlogsvrijwilliger naar Enge- land. Daar ontvangt hij een militaire opleiding en vertrekt in 1947 als ser- geant bij het Regiment Infanterie in de W-brigade naar Indië. Nog in dat zelfde jaar zal zijn leven worden beëindigd. Op 2 december rijdt in de buurt van Kertajasa zijn vrachtwagen in een valkuil. De Indonesische scherpshutters hadden daarna een gemakkelijk doelwit. Hij wordt be- graven in zijn geliefde Indische aarde en wel op de begraafplaats Pandu bij Bandung.

W.W. Timmer

*Met dank aan  
Dhr Ad van Kalmthout, Abcoude*

deze aflevering van 'Angstelkroniek' wordt mede mogelijk gemaakt door  
**Wim Nienhuis**

digitale beeldbewerking / html / fotografie / video  
<http://www.abcoude.com>

op deze particuliere Internet-site vindt u actuele en interessante informatie over de Gemeente Abcoude !  
te bereiken: Tel. 0294 - 287090 Fax 0294 - 287140 Mob 06 51203243 E-mail: [wim@nienhuis.net](mailto:wim@nienhuis.net)