

De Th. Snoekstraat



Thaddeus Snoek 1925 - 1949

Groen was weide die rondom de geboorteplek van Theo Snoek lag. Thaddeus Stephanus Josephus Snoek werd op 20-03-1925 geboren aan de noordkant van het Gein op de boerderij 'Land houdt Stand'. Vader Gijs (1884-1952) en moeder Elisabeth Maria Pronk (1888-1948) woonden daar met zeven dochters en drie zonen toen Theo Snoek in 1947 moest opkomen voor zijn militaire dienst. Na de R.K. Lagere School aan het Kerkplein was Theo zijn vader gaan helpen op het boerenbedrijf.

Opkomen voor je nummer vlak na de oorlog betekende in veel gevallen uitzending naar Indië. Soekarno met zijn lotgenoten had daar het Japanse bewind opgevolgd en vocht tegen de Nederlanders voor een vrij en zelfstandig Indonesië. Deze verzelfstandiging verliep niet volgens het scenario dat

de Nederlandse overheid voor ogen had. Het gevolg was dat tienduizenden Nederlandse militairen onder de noemer van positionele acties de orde moesten herstellen.

Theo vertrok zoals zo velen in 1947 per schip naar Indië. Hij was als dienstplichtig militair ingedeeld bij het 4^e Bataljon Garderegiment Jagers.

Tijdens een patrouille op 4 april 1949 werd er een trekbom tot ontploffing gebracht onder de weapon carrier waarin Theo reed. De gevolgen waren dramatisch. Theo overleed ter plaatse en wel bij Ngandjoek op Oost Java. Hij werd begraven in Madioen.

De familie ontvangt op 1 december 1949 van de Minister van Overzeese

gebiedsdelen een certificaat behorende bij het ereteken voor orde en vrede. Het ereteken is voorzien van de gespen 1947-1948-1949

Op 24 maart 1950 vindt herbegravenis plaats op de erebegravingplaats Kembang Koning in Surabaya.

Een goed onderhouden begraafplaats waar honderden graven van gesneuvelde Hollandse jongens tussen fris groen gras zijn gelegen. Uiteindelijk was zijn laatste rustplaats op het verre Java agrarisch groen.

Abcoude eert en gedenkt hem door een straat zijn naam te geven. In 1959 werd in het uitbreidingsplan Koppeland de Th. Snoekstraat aangelegd.

Met dank aan Fam. Snoek-Woerden.
Wim W. Timmer



De familie Snoek op 26-5-1947; voor het vertrek van Theo
Zittend van links naar rechts: Josina (1919) - Vader Gijs - Moeder Elisabeth - Dirk (1916)
Staand van links naar rechts: Annie (1921) - Jopie (1931) - Corry (1928) Theo (1925) - Truus (1928) - Els (1930) - Jeanne (1924) - Jan (1828)

Bethlehem-klooster (vanaf 1524 en 1538 aangeduid als Onze Vrouwen huis van Abcoude) gesticht zou hebben, is aan de auteur verder niets bekend dan dat W.H. Koomans haar in de eerder genoemde Niftarlakepublicatie aanduidt als 'jong overleden'. Dit

is een vrij algemeen gebruikelijke conclusie als men een doop aantreft en later over deze persoon geen verdere gegevens vindt. Maar het zou goed kunnen zijn dat Maria van Abcoude jong in het klooster getreden is, en later uit haar familiekapitaal of uit haar

erfenis ten behoeve van haar orde het klooster in Leiden heeft gesticht. Zijn er onder onze lezers wellicht (amateur) historici die nader licht op deze zaak kunnen werpen?

Ger van der Most.