

De Henk Oostveenstraat

In 1959 besloot de Gemeenteraad in het uitbreidingsplan Koppeland een aantal straten de naam te geven van inwoners van Abcoude die tijdens de 2e wereldoorlog waren omgekomen voor de goede zaak. De eerste straat die wij in onze serie zullen bespreken is de Henk Oostveenstraat.



Hendrikus Theodorus Oostveen (1914-1943)
foto gemaakt omstreeks 1935

Henk Oostveen werd geboren op 21-09-1914 in Woerden als zoon van Cornelis Oostveen en Johanna Maria van Vliet. Zijn ouders vestigen zich op 19-09-1933 op de Rijksstraatweg B 33 bij de boerderij 't Veldhoen.

Henk werkt dan als boerenarbeider in Haarzuilens. Hij wordt wel in Baambrugge ingeschreven maar was inwonend knecht bij de boer in Haarzuilens. In de spaarzame vrije tijd in de weekends ging hij op zijn fietsje naar Baambrugge om zijn kleren thuis te laten wassen en het contact met de familie te onderhouden. De familie omvatte in totaal acht personen. Een aantal hiervan zien we afgebeeld op de hierbij afgedrukte foto, die genomen is achter 't Veldhoen aan de Rijksstraatweg tussen Baambrugge en Loenersloot. Henk ging voor zijn nummer in dienst en werd oppasser bij een kapi-

tein. Deze maakte hem duidelijk dat zijn toekomstkansen in Nederland niet bijster groot zouden zijn. Zijn toekomst lag in Indië en wel als beroepsmilitair. Henk liet zich overtuigen en schepte zich op 14 aug 1935 in op de ss Boelaran. Het beviel hem in Indië uitstekend. Met Kerstmis 1936 lag hij met koorts in het hospitaal. Hij maakte kennis met een indisch meisje Lily Roskott. De vriendschap leidde tot een verloving op 08-07-1939. Henk had getekend voor een periode van zes jaar. Toen de oorlog met Japan op 11 januari 1942 uitbrak stond Henk juist op het punt naar Nederland te vertrekken. Hij was enige tijd daarvoor gehuwd met het indische meisje Lily Roskott. Korporaal Henk Oostveen kwam niet meer weg en werd geïnterneerd. Vanaf 1 maart 1942 heeft hij zijn vrouw Lily niet meer gezien. Hun eerste kind, een dochttertje, werd dood geboren in augustus van dat

jaar. Vader Henk zat toen waarschijnlijk al in Birma. Eerst na de oorlog zou blijken dat hij op 28-12-1943 was omgekomen in het kamp Nongpladuk. De combinatie van de ziekte beri beri en het slavenwerk aan de beruchte Birma spoorweg werden Henk fataal. Zijn echtgenote Lily kwam na de oorlog naar Abcoude waar zij enige tijd zou verblijven. In de vijftiger jaren heeft zij het dorp verlaten en verder geen sporen nagelaten.

Met dank aan mevr. C.Th Freijters, Abcoude en dhr B. Freijters, Breukelen.

Foto van de familie Oostveen 1935, gemaakt bij 't Veldhoen voor vertrek van Henk naar Indië.

vlnr Piet (1922); Jan (1919); Bertus (1932); Kees (1891); Cor (1917); Annie (1925); Theo (1915); Sien (1927); Henk (1914); Moeder Anna (1891); Anton (1928); Wim (1918) Oostveen

