
Ruim 75 jaar lang onthouden

Vorig jaar ontvingen wij de tekst van een lied, dat in 1932 door de meisjes van Eemnes-Buiten en Eemnes-Binnen gezongen is bij het zilveren ambtsjubileum van burgemeester Rutgers van Rozenburg van Eemnes. Het was opgeschreven door mevrouw Marie Wiggerts-Hoofd (geboren 1923). Ze had de tekst in 1932 zo goed ingestudeerd dat ze het zich nog woordelijk wist te herinneren na 75 jaar. We willen u dit lied uit 1932 niet onthouden.

Lied bij het zilveren ambtsjubileum van burgemeester Rutgers van Rozenburg

Wij, de meisjes van binnen en buiten de dijk
Zowel Christelijk als Roomse, we komen gelijk
U, mijnheer Burgemeester begroeten (2x)
Want u viert deze dag toch uw zilveren feest
Reeds een kwart eeuw zijt u dus het hoofd nu geweest
Van Eemnes, wat wij huldigen moeten.(2x)

Waar de meisjes zijn voorgedaan, volgen wij nu
Met 'n blijde bewondering begroeten wij u
Die ons dorp al zo lang mocht besturen (2x)
Allen hopen dat God u in lengte van jaren
Voor ons en ons dierbaar Eemnes moge sparen.
Dankbaar blijven wij u hoogachtend eren! (2x)

Het is ook uw werk dat de duisternis zwicht
Voor de lamp die ons huis nu electrisch verlicht
En ook 's avonds de weg doet herkennen (2x)
Zuiver drinkwater dat door Eemnes wordt geleid
Is 'n weldaad die velerlei ziektes bestrijdt
Doet ons dankbaar u hoogachtend eren. (2x)

En vooral onze scholen, wij weten heel goed
Hoe gij alles wat nodig en nuttig is, doet
Ook voor ons, die ontwikkeling begeren (2x)
Wij hopen dat God u in lengte van jaren
Voor ons en ons dierbaar Eemnes moge sparen.
Dankbaar blijven wij u hoogachtend eren. (2x)

Marie Wiggerts-Hoofd

Is er iemand die zich iets anders herinnert, dan is het de moeite waard om contact op te nemen met de redactie. Hebt u een ander oud lied of gedicht in uw hoofd, dan is dat ook welkom bij de redactie: Henk van Hees, tel. 035 - 5389849