

# De Antonius en Corneliusstichting te IJsselstein III (slot)

door W.J.A. van Wijk

Over de leiding heb ik nog niet veel geschreven.

Vanaf de opening tot 1929, dus bijna 30 jaar heeft Soeur Mere Justa onvermoeid voor de bejaarden gewerkt. De leiding gaat dan tijdelijk over naar Soeur Mere Crispina. In 1930 komt er een nieuwe bezetting. Soeur Beata wordt dan de Moeder van het Gesticht „tot grote vreugde van de Oudjes”. Soeur Sebastienne is voor de keuken en Soeur Otgera voor het overige werk.

In 1932 werd het elektrisch licht aangelegd. Eerst in het Gesticht, later in het klooster.

Op 31 december 1932 vermeldt het dagboek:  
„In het Gesticht zijn 7 vrouwtjes en 11 mannetjes”.

Op de eerste januari 1933 staat:  
„Het nieuwe jaar begint met 11 mannen en 7 vrouwen”.

Men is blijkbaar in één nacht groot geworden.

Op 7 januari 1937:

„Onze oudjes vierden dapper mee het feest der huwelijksplechtigheid van onze geliefde Kroonprinses Juliana met Prins Bernhardt van Lippe Biesterveld. Van de feestcommissie werd op 50 ct per persoon gerekend — nu ze hadden het best. Een dag later kwam de autobus voor, die de Oudjes welke zulks verlangden gratis door de versierde stad en omstreken zou rijden. 7 mannen en 2 vrouwen stapten in, de anderen hadden griep. Ook Oudjes van het Ewouds Gasthuis reden mee. Onderweg werden ze nog gecontracteerd. De vrouwen op koffie met koek en de mannen op een glaasje. Wat hadden ze schik”.

Over de 2e wereldoorlog wordt helaas nagenoeg niets vermeld. In oktober 1948 luiden de klokken van de Katholieke Kerk voor het eerst.

In januari 1951 wordt het gouden feest gevierd met Pastoor, Kapelaans, de Heer Pompe en de Heer P. Kromwijk.

In datzelfde jaar wordt de slaapkamer van de vrouwen veranderd.

Iedereen krijgt nu een eigen cel. Er wordt zeil op de vloer gelegd en er komen spiralen in de bedden. Nu mogen ze geen nieuwe schilderijtjes meer ophangen, maar elke cel krijgt een mooi nieuw kruis. De mannenafdeling ondergaat korte tijd later eenzelfde beurt.

In de vijftiger jaren wordt niet meer gesproken over het „Gesticht” maar over het „pension”. Ook valt het op dat de altijd gebezigde term „oudjes” wordt vervangen door „dames en heren”.

En dan op 25 oktober 1960:

„Een heuglijke dag waarop de eerste steen gelegd wordt door de voorzitter, de heer Jac. Th. Bissels van de Stichting katholieke bejaardenzorg IJsselstein van het Streekbejaardencentrum „Marienstein”. Hierbij waren vele genodigden aanwezig, o.a. Z.E. Heren Geestelijken Pastoor Dooper uit Vreeswijk, Pastoor Cosijnse uit Benschop, Pastoor Jansen van Jutphaas en kapelaan Altenberg van IJsselstein”.

Nadat in juli 1961 de vlag in top van Huize Mariënstein was gegaan, werden in januari 1962 de voorbereidingen getroffen voor de verhuizing.

„Met de nieuwbouw van het nieuwe bejaardencentrum Mariënstein is het zover gevorderd dat het eerste gedeelte, waarin zich tevens de hoofd vleugel bevindt, bewoonbaar wordt. In het bestaande bejaardenhuis wordt druk ingepakt en de kasten leegemaakt, tekenen die wijzen op de aanstaande grote verhuizing.”

Op 27 januari 1962 worden de laatste kisten en koffers uitgedragen. De bejaarde dames en heren worden per auto en busje naar het nieuwe bejaardencentrum gebracht. Het dagboek wordt afgesloten:

„'s Avonds om 5 uur wordt het bejaardenhuis van de Antonius en Corneliusstichting voorgoed gesloten. Alle bejaarden hebben hun intrek genomen in het nieuwe moderne bejaardencentrum „Mariënstein”, waar allen zich op hun eigen kamer, met alle comfort daaraan verbonden, spoedig thuisvoelen, maar nog wel eens terugdenken aan het vele en goede dat zij genoten hebben in de ruim 60 jaar bestaande A. en C.-Stichting in de Kloosterstraat. Alle hulde en dank aan degenen, die het initiatief tot het stichten van dit huis hebben ondernomen, waarin zoveel mensen hun laatste levensdagen rustig mochten doorbrengen en tot een goed einde mochten komen”.



De bovenstaande foto werd gemaakt in augustus 1961.

Deze groep bewoners van de Antonius- en Corneliusstichting vormden de eerste bewoners van „Mariënstein”.

Op de voorgrond van links naar rechts: de dames Goedhardt, Knevel, Van de Berg en Zuster Claudine.

2e rij zittend: de dames Scheel, van Amstel, Van Vliet, Tersteeg en Verbeek (in rolstoel) Heer Bloos en Mevrouw Cuppens.

Staan de Mej. de Groot, Neuten, Mevr. De Rooy, Van Leur, Mej. van Rossum, Koolen, Zuster Prisca, Zuster Prisca is nog steeds werkzaam in „Mariënstein”.



Gewelsteen in de voorgevel van Kloosterstraat 5 te IJsselstein (thans Het Centrum).