

PROF. DR E. ELAUT 70!

Beste vriend Elaut,

Zonder uwe zeg en uwe zegen werd dit nummer samengesteld. Wij hadden daar een reden voor. Gij hebt dit tijdschrift mede boven de doopvont gehouden, met toewijding hebt gij geholpen aan zijn groei en gedurende weldra tien jaar uw aandeel bijgebracht tot zijn bestaanszekerheid. Zijn leefbaarheid is voor een groot deel uw werk geweest. De talrijke oorspronkelijke bijdragen, de referaten en de graag gelezen boekbesprekingen die gij in *Scientarium Historia* hebt gepubliceerd, hebben het een standing gegeven, waarover men niet hoeft te blozen.

Om onze erkentelijkheid voor uwe onschatbare medewerking te betuigen, hebben wij gemeend niet beter te kunnen doen, ter gelegenheid van uw zeventigste verjaardag, U dit nummer aan te bieden, waaraan enkele uwer vrienden hebben medegewerkt en het te betiteln als een Elaut-nummer. Dat wij zo ondeugend waren dit te hebben gedaan buiten uw medeweten, zult U begrijpen.

Het is uw en ons verlangen dit tijdschrift in het leven te houden en het nog beter te maken. Daarom deze hartewens: moge het nog gedurende vele jaren op uwe steun en uwe medewerking rekenen.

P. Boeynaems.