

## Petite Histoire



*De voormalige R.K.-St. Petrus en Pauluskerk te Cothen, eind Kerkweg, hoek Hinkerweg.*

*(foto: coll. C. Vernooy, Cothen)*

*Uit: Utrechtsche Provinciale en Stads-courant  
dd. 4 December 1858 nr. 287*

### **COTHEN, Prov. Utrecht**

Voor eenigen tijd had er te Cothen eene Missie plaats, door drie Paters Missionarissen, de prediking der genoemde Eerw. Heeren scheen uiterlijk zeer op het gemoed der meeste gemeente-leden te werken, dientengevolge kreeg zekere v. N. eenige hoop, dat hij de f 1420,— welke hij vroeger aan baas J. en vrouw M. op goed vertrouwen zonder bewijs geleend had, nu toch zoude terug ontvangen, daar hij genoemde personen in de kerk zoo zeer had zien schrijven, tranen van berouw; tot heden is v. N. in zijn hoop bedrogen, en heeft niets ontvangen van de geschokte gemoederen; v. N. gehoord hebbende, dat eerlangs een Jubilé zal plaats hebben, welligt door die zelfde Paters, hoopt, dat hij bij deze gelegenheid gelukkiger zal zijn.

*Uit: Utrechtsche Provinciale en Stads-courant  
dd. 12 Februari 1859 no. 37*

V.N., zich refereerende aan zijne Advertentie, geplaatst in de Utrechtsche Courant van 4 Dec. l.l., waarin hij zich beklaagde, dat de Prediking der drie Paters Missionarissen te Cothen, zoo weinig goede uitwerking had gehad te hemwaarts, betreffende de gelden die hij had geleend of goed vertrouwen aan zekere baas J. en vrouw M., en welke men tot nog toe weigerde terug te geven, terwijl hij zijn hoop te kennen gaf, dat het eerstvolgende Jubilé gelukkiger voor Hem op de gemoederen zoude werken; acht zich verplicht publiek te maken, dat het genoemde Jubilé voor Hem even weinig heeft uitgewerk, als de prediking des Paters, wel dat men schrikkelijke verwenschingen en vervloeking en heeft uitgebraakt achter zijnen rug; doch dit geeft geen GELD, men zoude beter doen met te betalen, in plaats van die uiterlijke betooning van berouw des harten te laten blijken.