

Als door een wonder gered



door LUDO JONGEN

In het Amersfoortse mirakelboek zijn gedurende meer dan een eeuw 542 wonderen opgetekend. Die zou God in Amersfoort hebben laten plaatsvinden ter ere van Maria, omdat men zich in uiterste nood gewend had tot Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Bij 29% van die wonderen waren kinderen betrokken. Ze waren bijvoorbeeld in een sloot gevallen en 'levenloos' uit het water gehaald. Maar het leven keerde in het lichaampje terug na een gebed tot Maria, vaak gekoppeld aan de belofte als dank een bedevaart naar Amersfoort te ondernemen.

Eén van die 'kinderwonderen' is nummer 384 (hierboven afgebeeld). In modern Nederlands staat daar het volgende:

'Een vrouw uit Nijkerk stond op een schelf hooi. Ze zag vier paarden voor een wagen met turf aan komen rennen, terwijl haar kind van twee jaar op de weg lag, maar ze kon het niet helpen. Ter plekke beloofde ze haar bedevaart naar Amersfoort, om tot Onze Lieve Vrouw te bidden en het kind te laten wegen. De paarden liepen met de wagen over het kind zonder dat het gewond raakte, behalve dat zijn rug en ribben blauw waren. Ze is binnen vier dagen daarna gekomen en heeft haar bedevaart met het kind gedaan.'

Nu kan men zich natuurlijk afvragen welke moeder haar kind van twee zomaar op de openbare weg zou leggen.

Foto: Wonder 384/391
(Archief Eemland,
bruikleen van Sint-
Franciscus-Xaveriuskerk).

In samenwerking met anderen bereidt Ludo Jongen een uitgave plus hertaling voor van het Amersfoortse mirakelboek, die naar verwachting dit najaar verschijnt.

Ludo Jongen is als hoogleraar Nederlandse Letterkunde verbonden aan de Katholieke Universiteit Lublin Johannes Paulus II.

Misschien is er iets anders aan de hand. Toen moeder de hooischelf beklom, lag de peuter keurig netjes in zijn bedje te slapen. Nadat het kind wakker was geworden, was het uit bed geklommen en de weg op gewandeld, net toen de turfkar eraan kwam. Moeder moest machteloos ---toezien hoe haar kind verpletterd dreigde te worden. Ge-lukkig bleef het kind ongedeerd, op een paar blauwe plekken na.

In het mirakelboek wordt een verband gesuggereerd tussen de belofte van de moeder om een bedevaart naar Amersfoort te ondernemen én het ongedeerd blijven van haar kind. Kortom, een wonder. Er is echter ook een gewone, aardse verklaring mogelijk. Toen de paarden het kind zagen, zijn ze er als het ware omheen gelopen. Deze trouwe viervoeters zullen immers te allen tijde proberen een levend obstakel dat op hun weg ligt, te ontwijken. Het kind zou hooguit geschampt zijn, vandaar de blauwe rug en ribben.

Elke ouder kan zich de wanhoop van moeder voorstellen als ze haar kind plots op de weg ontwaart. Heden ten dage zou het kind hoogstwaarschijnlijk onder een auto terecht zijn gekomen en letterlijk verpletterd zijn. Tenzij het als door een wonder zou zijn gered. Aan wonderen hechten we nu echter niet meer zoveel waarde. In de Middeleeuwen geloofde men vast en zeker dat een gebed tot Onze Lieve Vrouw wonderen kon bewerkstelligen. En dat geloof heeft ruim vijfhonderd prachtige verhalen opgeleverd.

Amersfoort, Palmzondag MMXI