

## Utrechts lantaarnconsoles

Bertha werd in 1427 in Utrecht geboren als dochter van Jacob van Lichtenberch, die in 1402 kanunnik van de Dom werd en in 1410 proost

### Suster Bertken

van het kapittel van Sint-Pieter. Al op jeugdige leeftijd bleek zij een vroom meisje. De invloed van de Franciscaner monniken en in het bijzonder de paters Geeraard en Bernardus van Wesel zal daar niet vreemd aan zijn.

Zij was van plan in te treden in het klooster

predikheren. De kluis had een raam dat uitzag op de Vismarkt. Bovendien kon zij vanuit haar cel kijken op het hoogaltaar en het heilig sacraments-huis van de Buurkerk.

Zij bracht 57 jaar in de kluis door en stierf op 25 juni 1514, 87 jaar oud.

De juiste plaats van haar graf (zij werd na het afbreken van het koor en de kluis onder haar cel begraven) zou te vinden zijn onder het trottoir van Choorstraat 25 en 27.

Als dichteres van geestelijke lyriek genoot zij later grote faam. Onder vele anderen heeft ook onze Utrechtse dichter-journalist Gabriël Smit publikaties aan haar gewijd.

Hieronder een gezang van haar hand:



Beeldhouwer:  
C. Groeneveld  
Geplaatst:  
Zoutmarkt 42  
Foto: A. G. Ubaghs

Nazareth bij IJsselstein, waar men leefde naar de regels van Sint-Franciscus en waar in zwijgende eenzaamheid vele adellijke Utrechtse jonkvrouwen haar leven sleten onder de hoede van priorin moeder Margaretha. Zover is het echter niet gekomen.

In 1457 vroeg zij toestemming aan de toenmalige bisschop van Utrecht David van Bourgon dië om zich als kluizenares te mogen laten in-metselen in een Utrechtse kerk.

Zij verkocht haar meeste bezittingen, betaalde bouw en inrichting van haar kluis en stond een gedeelte af voor haar levensonderhoud aan de prior van het regulierenklooster aan de Oudegracht; de rest ging naar de armen. Haar insluiting vond met enig ceremonieel plaats door de eerwaarde Judocus, bisschop van Theopolis, suffragaan van Utrecht en doctor in de orde der

Die wereld hield mij in haar gewoud (macht)

Met hare strikken menigvoud,

Mijn kracht had zij benomen;

Zij heeft mij menig leed gedaan

Eer ik haar ben ontkomen.

Ik ben die wereld afgegaan,

Haar vreugde is alzo schier gedaan,

In alzo korte dagen.

Ik en wil die edel ziele mijn

Niet langer daarin wagen.

Ik zie den engen weg bereid

Die recht tot de eeuwige vreugde leidt

Natuur wil niet versagen.

Ik wil daar vromelijk door gaan

Om Jezus te behagen.

De console is vervaardigd door beeldhouwer

C. Groeneveld en bevindt zich onder Zoutmarkt 42.