

## Utrechts lantaarnconsoles

Nog onlangs publiceerden wij een juichende recensie over het boekje Reliëfs in Blauw, een overzicht van ongeveer zestig lantaarnconsoles langs de Utrechtse grachten, van de hand van de heren A. Graafluis en C. A. Baart de la Faille en van foto's voorzien door de heer A. G. Ubaghs en het Gemeentelijk Archief. Al kort na verschijnen bleek het boekje uitverkocht! Hier blijkt wel uit, dat de belangstelling voor de merendeels prachtige kunstwerkjes die onze grachten sieren groeiende is.

Vandaar, dat wij met ingang van dit nummer een maandelijkse serie starten van foto's, welwillend ter inzage gegeven door de heer Ubaghs, van enkele juwelen van kraagstenen die niet in bovengenoemd boekje voorkomen. In dit eerste nummer van de nieuwe jaargang: De bekering van Paulus.

(...) „Maar toen hij op zijn reis Damascus naderde, bliksemde eensklaps een licht uit de hemel om hem heen. Hij viel op de grond, en hoorde een stem, die hem zeide: Saul, Saul,

---

### De bekering van Paulus

---

waarom vervolgt ge Mij? Hij sprak: Wie zijt Gij, Heer? En de stem: Ik ben Jezus, dien ge vervolgt; het valt u hard terug te slaan tegen de prikkel. Sidderend van angst zeide hij: Heer, wat wilt Gij dat ik doe? En de Heer zeide tot hem: Sta op en ga naar de stad; daar zal men u zeggen, wat ge moet doen". (...) Aldus vertellen ons de Handelingen 9: 1-11.

Deze wonderschone console van beeldhouwer Cornelis Groeneveld is geplaatst voor het pand Nieuwegracht 25, zo dicht mogelijk bij de plaats waar eens de Paulus-abdij heeft gestaan. (Zoals bekend de plaats waar nu de gerechtsgebouwen staan in de Hamburgerstraat). De Paulus-abdij stamde waarschijnlijk van 1054. Na de hervorming werd zij gesloten en in 1580 geplunderd. In 1596 werd een deel ervan verbouwd en in gebruik genomen als provinciaal gerechtshof.

Merkwaardig is, dat geen straatnaam in de directe omgeving meer doet denken aan de genoemde abdij. Wel echter de naam van een der oudste bruggen over de in de 14e eeuw gegraven Nieuwegracht: de Paulusbrug, de brug die de Herenstraat met de Hamburgerstraat verbindt.



Beeldhouwer:  
C. Groeneveld.  
Geplaatst: Nieuwe-  
gracht 25.  
Foto: A. G. Ubaghs