

# Gedachtenis van H. de Jong

*Ik weet niet meer of Henk de Jong in 1952 moeilijk over te halen is geweest om het redacteurschap van het Maandblad van Oud-Utrecht op zich te nemen. Eenmaal aanvaard, heeft hij die functie met grote bekwaamheid en met hart voor Utrechts verleden vervuld, veertien jaar lang.*

*Naast zijn journalistieke ervaring had hij een sterk historisch gevoel, dat hem de betrekkelijkheid van allerlei zaken deed inzien en tegelijk ruimte liet voor een even kritische als desnoods strijdbare houding ten aanzien van de gebeurtenissen in eigen omgeving. Met name ging hem de singeldemping en wat daar mee samenhang ter harte en in een paar nogal opzienbarende artikelen in het Maandblad gaf hij daarvan duidelijk blijk. Al nam niet ieder hem toen zijn openhartige taal in dank af; ze vertolkte wat de meeste Utrechters in die dagen voelden, dachten, vreesden.*

*Maar toen in 1966 de gemeenteraad zijn aanvankelijk verzet tegen de demping opgaf en het plan-Kuiper, dat in sommige opzichten minder schade toebreacht aan de historische structuur van de stad dan de oorspronkelijke plannen, aanvaardde en het bestuur van Oud-Utrecht met het nodige voorbehoud aan de raad zijn voldoening te kennen gaf over ten minste déze verbetering, maar met de aantekening, dat daarnaast nog vele onderdelen van het plan onbevredigend bleven, bleek De Jong de moed van zijn overtuiging te bezitten en legde, niet van zins ook maar met een gedeeltelijke goedkeuring van het nieuwe plan in te stemmen, zijn redacteurschap neer.*

*Allesbehalve een scherpslijper of doordrijver van nature, meende hij op dit punt, waar zijn geliefd Utrecht in het geding was, pal te moeten staan.*

*Het was bepaald geen lege frase dat het bestuur bij die gelegenheid getuigde „grote eerbied te hebben voor zijn standvastigheid, die niet wilde weten van het vertroebelen van een vast standpunt door een politiek van geven en nemen“.*

*Er was nog een andere De Jong: de journalist die jaren lang redacteur was van het Gereformeerd Weekblad, die medewerkte aan verschillende dagbladen voor kerkelijke aangelegenheden en een uitgebreide kennis bezat van de „petite histoire“ van het kerkelijk leven in Nederland in de 19e en 20e eeuw, wat ook twee boekjes: „Kerkbank in, kerkbank uit“ en „Preekstoel op, preekstoel af“ bewijzen.*

*Ook nadat hij enkele jaren geleden aan de Gelderlander Vakpers kwam en daarvoor iedere morgen naar Nijmegen reisde, bleef hij het kerkelijk leven trouw volgen en schreef o.a. de halfmaandelijks overzichten in het Utrechts Nieuwsblad van wat er vooral in de protestants-christelijke wereld omging. Hij toonde daarbij niet alleen oog te hebben voor de nuances, gevoeligheden en tegenstellingen in de onderscheidene kerken, maar wist ook, in een zekere oecumenische gezindheid, waarderend te schrijven over wat zich in het groei- en veranderingsproces van andere kerken dan de zijne voltrok.*

*In de morgen van 21 november 1973 is De Jong plotseling overleden, 53 jaar oud. Toen hij van huis ging, vermoedde niemand dat de dood ginds op hem wachtte. Wie hem goed gekend hebben wisten dat zijn leven gefundeerd is geweest op een sterk geloof in zijn Verlosser en op de verwachting van een eeuwig leven.*

J. W. C. van Campen

## Oud Amelisweerd

Vermoedelijk zal men wel weten dat de gemeente Utrecht overweegt om Oud Amelisweerd te verhuren aan de Nederlandse Jeugdherberg Centrale, die van dit huis een dependance wil maken voor de jeugdherberg in Rhijnauwen.

Nu is Oud Amelisweerd, dat in zijn huidige vorm uit 1770 dateert, vooral belangrijk om zijn nog vrijwel volledige betimmering en behangsel uit de 18e eeuw. Het lijkt waarschijnlijk dat dit interieur bij het te verwachten leefpatroon van jeugdherberg-

gasten grote schade zal oplopen. Rhijnauwen demonstreert dat al.

Daarom heeft het bestuur zich weer tot het gemeentebestuur gewend; dit keer met het voorstel om aan Oud Amelisweerd toch een andere bestemming te geven. Gesuggereerd zijn: wetenschappelijk gebruik zoals bij Rhijnauwen of bebouwing zoals in Renswoude. De Jeugdherberg Centrale zelf zal vermoedelijk ook meer gebaat zijn met een boerderij in de directe omgeving, waarvoor minder beperkingen bij de inrichting en het beheer gesteld zouden behoeven te worden. Een afschrift van deze brief van 21 december is aan B en W van Bunnik gezonden.