

## De Meernhoek (2)

(door Jan Schutte)

In het kader van een artikelenserie over de Meernbrug en omgeving ben ik de vorige keer van leer getrokken tegen de sloopactiviteiten rond de Meernhoek. De gemeentevisie in die jaren ('50 en '60) was kennelijk, dat al die ouwe boel maar opgeruimd moest worden om mooie brede straten en een overzichtelijke Meernhoek te creëren. Het aardige dorps van de Meernbrug-omgeving was daarna dan ook verdwenen, en zo er al sprake was van een kern De Meern, dan was die vanaf 1960 er dan ook wel uitgesneden. U treft hier een foto aan van de Meernhoek uit 1958-1959 genomen vanuit een overvarende luchtballon. Het aardige van deze foto is, dat ie nu eens niet vanuit de N.H.kerk is genomen, zodat er dan ook een frisse blik op De Meern te zien is, in de situatie voor de grote sloopcampagne. Om deze weer eens in uw herinnering terug te roepen volgt hier bewoningssituatie van die jaren en we beginnen dan links aan de Rijksstraatweg met de families van Engelen en Bloemist de Jong. Daarnaast het langgerekte pand van het Wapen van Gouda van de familie Cobus en Alie Huigen.

Direct ernaast aan de Meerndijk treffen we de huisjes van de fam.Klerkx en Ligterink aan, gevolgd door de kruidenierswinkel van de fam. Joop Huigen. Vervolgens zijn daar de melkhandel van de fam. Jan van Breukelen, kapper de Graaf, juwelier Veldkamp, de families Peek en Sangers, de steenkolenhandel v.d. Bosch, en tenslotte Café "Schoolzicht" (vanwege de tegenover gelegen Lagere School.). Recht tegenover de fam.Sangers ligt Garage Evert Bos en daarnaast richting Meernbrug de fam.Bos, groentenwinkel, het huis van Piet Oostrom en als hoekhuis Meerndijk/ Rijksstraatweg de woning van de fam.van Straten. Dan zijn we weer op de Rijksstraatweg en hier volgen dan de Sparwinkel van de fam. v.d. Weijden, de huisjes van de fam.Jan van den Berg, Ben van Rooijen en Theo van den Berg. Het vrijstaande pand daarnaast is de slagerij van de fam. Overmars en nog net zichtbaar een puntje van de boerderij van de fam.Kippersluis. Op de kleine foto's (van latere datum) ziet u deze boerderij en de hooiberg in volle glorie en daarnaast het huis van de drankenhandel van de fam. van Straten voor de verbouwing. Het schuine pad tussen dit huis en hun schuur heette vanouds het Kloosterpad te zijn, een weggetje (vanouds een kerkepad) rechtstreeks van Ridderhofstad Nijevelt naar de "Capel aan de De Meern".

Steken wij de Leidsche Rijn over (gegraven in 1285 tussen de Stadsdam bij Voorn en de Heldam in Harmelen) in opdracht van de Utrechtse bisschop Graaf Floris van Wevelickhoven) dan beginnen we

het overzicht weer links aan de Zandweg met het Café Van Straten (het huis met de trapgevel), daarnaast het huis van Geert en Anna Bonenkamp, vervolgens hun smederij, het pand/fietsenmakerij van Piet Bonenkamp, de winkel van kruidenier Gerrit v.d.Bosch, de smederij van Has Willemse en uiterst recht is nog net een stukje te zien van het pand van de fam.Hansen, postkantoor, en de fam. Gerssen.

Dit is natuurlijk een momentopname, door de jaren heen hebben in verschillende panden andere families gewoond. Op de foto nog de oude hoge, niet ophaalbare, Meernbrug. Een paar jaar later zou de situatie bijna onherkenbaar zijn veranderd ten behoeve van de verbreding van de Meerndijk en de aanleg van de Castellumlaan.

*Foto's Peter de Vries en Jan Schutte.*

