

Een kijk van nu ... op 'n kiek van toen

Voor deze keer hebben de fotografen op de hoek van het westelijk deel van de Stationstraat gestaan. Zo op het eerste gezicht lijken de situaties vrijwel hetzelfde. Hoog boven de gebouwen uit, troont de toren van de NH.Kerk. Uit beide foto's wordt duidelijk dat het dorpsbeeld in de loop van zeventig jaren veel is veranderd. Wel vormt deze straat zowel toen als nu een belangrijke verkeersweg door Vleuten.

Op de hoek van de Dorpsstraat en de huidige Odenveltlaan zien we de panden van bakkerij van Dijk. Deze staan op historische grond, want op een kaart van 1642 staat al een bebouwing aangegeven. Bekend is dat ook op die plaats, vanaf de 17e eeuw, al een bakkerij annex boerderij eerst van de familie Verkerk en vanaf 1802 van de familie Van Dijk gevestigd was. In 1898 brandden de oude gebouwen af en in 1900 gaf C. Glissenaar, de weduwe van P. van Dijk, opdracht om de huidige winkel met woonhuis, met daarachter een bakkerij en een schuur te bouwen. Op beide foto's is de schuur voorzien van een rond venster en het afscheidingsmuurtje met schuine kant is ook nu nog goed te zien.

De kiek van toen is rond 1929 gemaakt. In die tijd kon de mallejan met daarop planken nog rustig door de straat rijden. Overigens dateert het weggedeelte, waar we op uitkijken, vanaf de Dorpsstraat tot de kruising van de huidige Stationsstraat en Den Hamstraat uit de middeleeuwen. Het was een deel van de doorgaande weg van Vleuten naar De Meern en heette tot 1967, toen de wijk Odenvelt is gebouwd, Stationsstraat. Nog steeds is het een doorgaande weg waar menigeen, vooral tijdens spitsuren, moet wachten omdat een voorrangsweg wordt genaderd. Dat het ook nu nog een drukke weg is, is te zien op de foto van de kijk van nu. Aan beide zijden van de weg staan verkeersborden voor een stop- en wachtverbod en er staan twee auto's in de parkeerhaven. Die parkeervakken



zijn momenteel geen overbodige luxe. Als we beide foto's wat scherper en gedetailleerder vergelijken dan is bij de oude foto aan de linkerkant van de weg een leuning van de brug over de Vleutense wetering te zien. Op de foto van nu is deze verdwenen want de wetering stroomt sinds 1970, via een duiker, onder de weg door.

Op de achtergrond in de Dorpsstraat is op de oude kiek nog het café-restaurant 'Het Oude Raadhuis' te zien. Dat is verdwenen en nu kijken we tegen de wegwijzers van de ANWB aan. Als we het toch over de achtergrond hebben, zien we dat op de oude foto de kerktoeren los van de kerk staat. De laatste heeft een gebogen schilddak en is bekroond met een koepeltje. Op de kijk van nu is het schip van de kerk weer met de toeren verbonden. Dit is het resultaat van de grootschalige restauratie en herbouwing in 1970. Daardoor heeft Vleuten weer een kerk met een middeleeuws uiterlijk.



Foto: A. van Weerdenburg