

## Een kijk van nu ... op 'n kiek van toen

Voor deze aflevering van de rubriek 'Een kijk van nu ... op 'n kiek van toen' zijn we in Vleuten. De fotografen voor beide foto's hebben gestaan aan de zuidelijke kant van de Dorpsstraat ter hoogte van de T-kruising met de Schoolstraat. Duidelijk is te zien dat deze straat in de loop van de tijd veel is veranderd.

Overigens heeft de Dorpsstraat een lange geschiedenis. Ze dateert al uit de 10e eeuw toen de nederzetting Vleuten is ontstaan. In het begin werd deze weg 'De Dijk' en in 1595 de 'Heerewech' genoemd. Hiermee werd een openbare hoofdweg bedoeld. Deze moest in eerste instantie oorspronkelijk namens de bisschop van Utrecht en later namens de Staten van Utrecht door aangewezen personen geschouwd, dat wil zeggen geïnspecteerd, worden.

Uit een 18e eeuwse akte blijkt dat deze weg toen de Vlueterdijk werd genoemd. Op 23 juni 1925 besloot de gemeenteraad van Vleuten om de 'Dorpsstraat' officieel vast te stellen. Tot 1929 werd het onderhoud aan deze weg uitgevoerd door het Waterschap Vleuten maar ging op 1 juli van dat jaar over naar de gemeente.

Op de 'kiek van toen' zien we een oude situatie. Aan de linkerzijde op nummer 3a was de slagerij van De Lange en op nummer 5 woonde postbode Frans van Dijk. Nog even doorlopend, maar niet op de foto zichtbaar, staan de vier broederschapshuizen. Deze zijn inwendig tot één geheel gemaakt en is nu de belangrijkste huisvesting van onze Historische Vereniging.

Tussen de bomen is nog iets te zien van de karakteristieke dorpspomp die in de vijftiger jaren is verwijderd. Ook de grote bomen hebben plaats moeten maken voor enkele leilinden.

Aan de rechterzijde van de weg zien we nog de hoefstal van de smid Chiel Staal met daarnaast bakkerij Van Dijk die daar nog steeds gevestigd is. Het bord aan de stoeprand geeft aan dat de Dorpsstraat later tot voorrangsweg is verheven.

Op de hoek bij de bakkerij begint naar rechts de Odenveltlaan. Het begin van deze laan was tot 1967 een deel van de Stationstraat. Aan de overzijde van deze laan zien we 'De Brouwerij' waarvan de oudste bronnen uit 1603 dateren. Op de 'kijk van nu' staat op de zijgevel in verschillende letterhoogten de tekst; 'DEPOT der KONL: NEDL. BEIERSCHE BIER-BROUWERIJ AMSTERDAM'.

Als we beide foto's naast elkaar vergelijken dan zijn de verdwenen bomen het eerste wat opvalt. Omdat de oude foto genomen is toen de bomen nog vol met blad waren, is er weinig te zien wat er zich achter het fraaie gebladerte bevindt. Ook de oude klinkerbestrating is vervangen door asfalt. Duidelijk is te zien dat van het oude dorpsbeeld in de loop van de tijd veel is verdwenen.



afb.1 Een kijk van nu....  
Foto: A.J. van Weerdenburg



afb. 2 .... op een kiek van toen  
Foto-archief Historische Vereniging

Ook nu zijn er weer plannen om het centrum van Vleuten te veranderen. In het laatste concept-stedenbouwkundig plan van de gemeente komt het nu geplande winkel-/woningcomplex dichterbij de broederschapshuisjes te staan. Hierdoor komt een bijzonder historisch monument van onze gemeente minder goed tot zijn recht. Omdat het conceptplan nog aangepast kan worden,

is het aan te bevelen als de commissie ruimtelijke ordening in haar vergadering van januari a.s. met een van de weinig historische aspecten in onze gemeente duidelijk rekening houdt. In de loop van de jaren is er al te veel van onze plaatselijke historie verloren gegaan.

J.H.

## Verenigingsberichten

### Contributiebetaling/ledenadministratie

Bij dit nummer van ons tijdschrift ontvangt u de acceptgiro voor betaling van de contributie voor 1999. Wij verzoeken u de contributie binnen één maand met gebruikmaking van dit formulier over te maken.

Het werk voor de vereniging, dus ook voor de contributieadministratie, wordt allemaal door vrijwilligers in hun vrije tijd gedaan.

Als iedereen de contributie vóór 1 februari overmaakt is ons werk voor de administratie van de ontvangen contributies snel gedaan.

Wij rekenen op uw medewerking!

Omdat wij graag over een correct ledenbestand willen beschikken en verzoeken wij u, als uw naam of adres op de acceptgiro niet helemaal juist vermeld is, of wanneer daarin wijziging komt, dat te melden aan onze secretaris.

### Verzamelbanden

Met dit nummer is er weer een jaargang van ons tijdschrift compleet. Misschien wilt u uw tijdschriften in een keurige band in uw boekenkast opbergen. Dat kan. Voor het opbergen kunt u bij ons mooie verzamelbanden kopen, die ruimte bieden voor 3 jaargangen. Voor f 15,- kunt u weer 3 jaar vooruit!