

## Een kijk van nu ... op 'n kiek van toen

We schrijven 1993, toen de eerste aflevering met bovengenoemde titel in ons verenigingsblad werd gepubliceerd. De bedoeling was en is nog steeds om veranderingen in onze gemeente, van allerlei aard, vast te leggen. Zeker nu de grootschalige woningbouw in Veldhuizen is begonnen, zullen nu ook weer dorpsgezichten gaan veranderen.

Ook de situatie rond de Meernbrug is in de loop van de tijd veranderd. Deze overgang over de Leidse Rijn, in de buurtschap De Meern, is door de eeuwen heen een belangrijk verkeersknooppunt geweest.

In het begin van de 18e eeuw was de Zandweg, toen nog "Sandtpad" genoemd, de belangrijkste verkeersader tussen Utrecht en Leiden. Van de noordelijke zijde van de Leidse Rijn ging men over de Meernbrug om de route aan de zuidelijke kant te vervolgen. Overheidsplannen, de opkomst van het verkeer en de ruilverkaveling tussen 1953 en 1963 hebben er voor gezorgd dat de situatie rond de Meernbrug drastisch is gewijzigd.

De "kiek van toen" laat een oude situatie zien. Aan de zuidzijde van de Leidse Rijn op de hoek van de Meerndijk en de Rijksstraatweg is uiterst links op de foto het bekende café 'Het

Wapen van Gouda' te zien. Rond 1920 werd dit etablissement geëxploiteerd door de familie Van de Berg, terwijl later Kobus Huigen er de scepter zwaaide. Op de andere hoek stonden de Sparwinkel van de kruidenier Piet van der Weijden en twee kleine woningen.

Gelet op het toenemende verkeer en het slechte uitzicht ontstond er bij de Meernhoek een gevaarlijke situatie. In 1956 schreef het Utrechts Nieuwsblad hierover: "*...dat velen door ongelukken lichamelijk lijden heeft gebracht...*". Het gevolg was dat in nauwe samenwerking tussen de rijks- en gemeentepolitie het "drukke" verkeer door een agent geregeld werd. Links op de hoek staat J.A. Tomberg, die toen wachtmeester bij de rijks-politie was.

Om deze gevaarlijke situatie te verbeteren, moest er gesloopt worden. Café Huigen met de aangrenzende Waag van Veldhuizen aan de ene kant, de kruidenierswinkel en de twee woonhuizen aan de andere kant werden in 1960 afgebroken. De vroegere slagerij van Van Engelen, nu uitzendbureau Trend, kon blijven staan, zoals op de foto met de "kijk van nu" te zien is. Door de sloop kon een waaivormige aansluiting gerealiseerd worden en werd de Rijksstraatweg tot voorrangsweg verheven



afb.1. De situatie rond de Meernbrug vóór 1960.  
"Kiek van toen" uit: foto-archief H.V.



afb.2. De huidige situatie waarbij de Rijksweg een voorrangsweg is geworden.  
"Kijk van nu" A.J. van Weerdenburg

zoals op het bord op de lantaarnpaal aangegeven is. De fietser, die er voorheen rustig kon fietsen, moest later op het fietspad en achter de abri van de streekbus omrijden.

Als gevolg van deze verandering, maar ook als gevolg van het later doortrekken van de Castellumlaan, werd de oude vaste Meernbrug in 1962 vervangen door een beweegbare waardoor schepen ongehinderd konden passeren.

Al voor de ruilverkaveling in de periode 1953 tot 1963 waren er bij de provincie en gemeente geluiden te horen over een sanering van de omgeving van de Meernbrug. Er zou een winkelcentrum komen waarbij tevens de verkeerssituatie verbeterd zou worden. Dat ambtelijke molens langzaam malen, is bekend want het beoogde winkelcentrum is nog steeds niet gerealiseerd

maar is nu weer actueel geworden.

Door de overheidsplannen werd de Castellumlaan tot aan de Zandweg tegenover de Meernbrug aangelegd. Hiervoor moesten enkele opstallen, zoals de smederij van Bonenkamp, het café "De Meernbrug" van Van Straten, de boerderij van de familie Wesseling en het voormalige Groene Kruisgebouw worden afgebroken. Op de hoek van de Castellumlaan werd het pand van Piet Bonenkamp verbouwd en uitgebreid terwijl daarnaast, iets terugliggend, de apotheek werd gevestigd.

Toen de Castellumlaan gereed was, werd de naam officieel door de gemeenteraad op 23 december 1958 vastgesteld.

Tot de volgende Kijk.

J.H.

### Openingstijden van onze gebouwen

**Documentatiecentrum** in de Broederschapshuisjes, Dorpsstraat 1, Vleuten:

Gelegenheid tot raadpleging van de bibliotheek en inzage van de vele documentatieverzamelingen.

Maandag en dinsdag van 14.00 - 17.00 uur en donderdag van 19.30 - 22.00 uur.

Op andere tijden bezoek mogelijk na afspraak met de heer J.W.Schoonderwoerd, tel. 030-6661462.

**Het Kabinet**, Zandweg 147b, De Meern

Gelegenheid tot bezichtiging van onze exposities over archeologie (o.a. Romeinse opgravingsvondsten), ridderhofsteden, oude gereedschappen en werktuigen en oude huishoudelijke gebruiksvoorwerpen.

Geen vaste openingstijden.

Bezoek mogelijk na afspraak met de heer H.E.J.van Essen, tel. 030-6662992.