

Een kijk van nu ... op 'n kiek van toen

Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad voordat onze fotograaf zijn camera voor de „kijk van nu”, in dezelfde positie gemaneoeuvreed had als de „KIEK VAN TOEN”. Eerstens benam de onderbegroeiing rond de bomen hem het zicht op het woonhuis, alhoewel dat probleem snel werd opgelost door de eigenaar van het boerenbedrijf gelegen aan de Meerndijk 61. Henk Klever was direct bereid snel de bomen van hun „sokken” te ontdoen. Ten tweede speelde het drukke verkeer de fotograaf parten op het tijdstip waarop de belichting voor de „kijk van nu” met die van „toen” moest overeenstemmen. Voorts vond hij dat t.b.v. het vergelijk er eveneens slechts één auto, ook nog op dezelfde hoogte moest rijden en... ook dat is hem gelukt.

De „kiek van toen”, die uit omstreeks 1928 dateert, is genomen direct nadat de verbreding en bestrating met keitjes van de Meerndijk was voltooid. In een serene rust doemt aan de horizon het evenwijdig aan de weg gelegen woonhuis op, met rechts daarvan een hooiberg. De woning is rond 1910 gebouwd in baksteen, onder een pannenzadeldak en heeft vanwege de afzonderlijke ligging een belangrijke landschappelijke waarde. De twee dakkapellen zijn van latere datum. Jammer is, dat de eveneens latere grootschalige bebouwing eraan, die serene rust van weleer ontbeert.

Het bedrijf staat dan ook anno 1995 voor 45 ha grond, 45 melkkoeien, 60 stuks jongvee, 30 schapen, één dozijn scharrelkippen, twee katten, één hond, één pony en één konijn, zo meldt weekkrant „DE BRUG” in een artikel over de Boerendag van juni 1995 die gehouden werd op en rond het „Wiel”.

Het Wiel

Een „Wiel” of „Waal”, zo lezen we op topografische kaarten, is een kolk of plas overgebleven na een dijkdoorbraak. Het water stort zich bij een doorbraak met grote kracht door het gat in de dijk, waardoor de grond erachter diep uitgespoeld wordt. Die doorbraak moet al plaats gevonden hebben vóór 1696, want op een kaart uit dat jaar staat het al ingetekend. Meer hierover vindt u in een apart aan het „WIEL” gewijd artikel in Jg. 9 no 2, van ons tijdschrift.

De Meerndijk, oudtijds ook wel „Marrendijk” of „Marrendijk”, werd al genoemd in 1279, en loopt tussen de noordelijke oeverwal van de Hollandse IJssel en de hoge gronden van De Meern. De dijk,

een zogenaamde slaperdijk, werd aangelegd t.b.v. een waterscheiding tussen de Utrechtse landen en die van Holland.

De grote verschillen tussen de foto's zijn alleen de bestrating met keitjes, gelardeerd met wat paardevijgen t.o.v. de gladde asfaltweg van nu, waarbij eerdergenoemd „artikel” schaars is geworden. Voorts de uitbundige begroeiing van nu, die wat mij betreft mag blijven. De foto van nu werd genomen vóór het uitlopen van het groen, anders zou de bebouwing nauwelijks te zien zijn geweest.

Tot de volgende „kijk”.

H.v.E.



„Kiek van toen”.



„Kijk van nu”.

Bronnen

„Van Oude Rijn tot Leidse Rijn”. door Ir. J.A. Storm van Leeuwen.

„Het wiel aan de Meerndijk”, in dit tijdschrift Jg. 9 nr. 2 door Dr. D.W. Gravendeel.

Weekkrant „De Brug” van 14 juni 1995.