

Een kijk van nu... op 'n kiek van toen

Deze keer viel de keus op de eeuwenoude hoek Hindersteinlaan - Odenveltlaan, toen respectievelijk Dorpsstraat - Stationsweg.

De kiek van toen dateert van 1920, dus na de grote brand van Vleuten in 1898, waarbij gelukkig door een gunstige windrichting „De Brouwerij” (links) gespaard is gebleven. Het markante 17e eeuwse huis met een naar achteren uitgebouwde opkamer is een, voor onze gemeente, monument van de eerste categorie en thans in gebruik als café.

Tot in de 18e eeuw was het de brouwerij van het vermaarde „Vleutens bier” van de familie Bijlevelt. Het merk van de brouwerij bestond, volgens een beschrijving uit 1750, uit een „kuypersdissel en daarboven een Rijn”. De kuypersdissel wijst erop dat aan de brouwerij een kuiperij was verbonden. De Rijn staat hier voor de oude naam van de Vleutense Wetering, die diende als transportweg en leverancier van het benodigde water. Eind vorige eeuw diende het pand als stationskoffiehuus in welke tijd ook de gevel aan de Hindersteinlaan is voorzien van de sierlijke tekst.

In 1977 is het pand gerestaureerd en werd een nieuwe aanbouw aan de Odenveltlaan toegevoegd, waarin nu een snackbar is. Het gepleisterde pand is volgens het dwarshuistype gebouwd met een zadeldak tussen twee topgevels en zal mogelijk oorspronkelijk ook boerderij zijn geweest.

De familie Van Bijlevelt heeft generaties lang in het Vleutense een notabele rol gespeeld en had vele bezittingen w.o. meerdere brouwerijen, zo ook deze. Zelf bewoonde zij huis „Alenvelt”, afgebroken in 1975, gelegen aan de weg naar Utrecht, waar thans het nieuwe zusterhuis staat.



De overeenkomsten op beide foto's spreken voor zich; saillant zijn hierbij de gelijkenissen van het rechtsgelegen winkelwoninghuis met bakkerij uit 1900, vroeger ook boerderij. Het grote etalageraam verstoort helaas het karakteristieke beeld van het geheel. Uit de archieven blijkt dat al vanaf begin 1700 op deze plaats een bakkerij gevestigd was, oorspronkelijk van de familie Verkerk, later van de familie Van Dijk.

Voorts zien we op de oude foto dat het wegdek naar de brug toe sterk hellend was, hetgeen te maken had met de hoge boogbrug die de toen nog belangrijke scheepvaart doorgang verleende. Tot slot geeft de kaasbrik, geplaatst onder het rijke lommer, aan deze gravure-achtige foto een nostalgisch decor.

Tot de volgende Kijk.

H.v.E.



„Kiek van toen” uit: „oude prentkaarten vertellen over Vleuten-De Meern” van J.J.Th. Sprong.

„Kijk van nu”: A.J. van Weerdenburg.