

Ridderhofstad Nyvelt was ooit een Huis van Oranje

Iedereen die op school nog een beetje ouderwetse Vaderlandse Geschiedenis heeft geleerd, weet dat Willem I, de Zwijger, Graaf van Nassau en Prins van Oranje, een zoon was van Willem de Rijke en Juliana van Stolberg. Hij was evenwel niet de enige zoon; hij had ook nog een drie jaar jongere broer: Jan (de zesde) die zich ook Graaf van Nassau mocht noemen, maar als tweede zoon géén Prins van Oranje.

Zijn nazaten waren natuurlijk ook Graaf of Gravin van Nassau en soms kregen ze er door huwelijk of vererving een tweede naam of titel bij.

Jan de zesde - we gaan nu jaartallen noemen - had vier zoons, waarvan de oudste: Willem Lodewijk, die leefde van 1560 tot 1620, de erenaam „Us Heit" (Onze Vader) kreeg voor het vele goede dat hij voor de Friezen had gedaan.

De vierde zoon, Ernst Casimir (1573-1632) was de overgrootvader van Johan Willem Friso, Vorst van Nassau-Dietz (1687-1711). Hij werd de stamvader van ons huidige koningshuis.

Van de tweede zoon is één nazaat bekend, maar van de derde, George de Oude, Graaf van Nassau-Dillenburg (1562-1623), weten we iets meer. Zijn achterkleindochter Johanna Elisabeth, Gravin van Nassau-Dillenburg, leefde van 1663 tot 9 februari 1700. Op 16 juni 1692 - ze was toen ongeveer 29 jaar oud - trouwde ze met Frederik Adolf, Graaf van Lippe-Detmold, die op 20 september 1667 was geboren. Van zijn moeder, Amalia, Gravin van Dohna (1645-1700), had hij in 1687 de titel „Heer van Nyvelt" geërfd.

Van 1687 tot 1711 is het huis Nyvelt

in het bezit geweest van het geslacht Lippe-Detmold en van 1692 tot 1700 is een lid van het geslacht Nassau-Dillenburg mede-eigenares geweest van onze Vleutense ridderhofstad.

Voor mensen die vinden dat in de geschiedenis van Vleuten-De Meern zich nooit iets belangrijks heeft voorgedaan, is het toch wel interessant te vermelden dat 245 jaar na 1692 (huwelijksdatum van bovengenoemd echtpaar), wéér een huwelijk plaats vond tussen een lid van het geslacht Lippe en een lid van het geslacht Nassau: op 7 januari 1937 trouwde Bernhard van Lippe-Biesterfeld met Juliana, prinses van Oranje Nassau!

Klaas B. Nanning



De hier afgebeelde stamboom is een uittreksel uit de „Stamtafel van het geslacht Oranje-Nassau”, welke voorkomt in het boek „Huizen van Oranje” door A.I.J.M. Schellart, verschenen na 1980 (jaartal ontbreekt) bij uitgeverij Elmar b.v. te Rijswijk. De auteur was vele jaren directeur van de Nederlandse Kastelen Stichting en is enkele jaren geleden overleden. In de toelichting op de stamtafel schrijft Schellart: „Hierin zijn alleen die personen opgenomen, die een kasteel, paleis, enz. hebben gebouwd of bewoond”. Dat is, wat het echtpaar Lippe-Detmold - Nassau-Dillenburg betreft, niet juist. Het heeft de ridderhofstad Nyvelt niet gebouwd en evenmin bewoond.



STAMWAPEN VAN ORANJE



STAMWAPEN VAN LIPPE



STAMWAPEN VAN NASSAU



De RIDDER HOFSTAD NYVELD

De drie wapenafbeeldingen zijn overgenomen uit „De vlag in top!”, herinneringsalbum uitgegeven bij de geboorte van prinses Beatrix Wilhelmina Armgard; uitgave van de N.V. Handelsdrukkerij Holdert en Co. te Amsterdam, 1938.

De ridderhofstad Nyvelt in 1744, naar de bekende gravure van Hendrik Spilman.