

Herinneringen aan 1940 - 1945

Wijkverpleegster Zuster T. Brouwer: een heldin

In het Groene Kruisgebouw, dat nog gevestigd was in een pand ten Westen van de Ned. Herv. Kerk werden door de toen dienstdoende Wijkverpleegster Zuster T. Brouwer, verscheidene Joden verborgen.

Er was o.a. een oude Heer Spanjaard (geb. 1854) met zijn 17 jarige dochter Ko. Toen de Hr. Spanjaard ernstig ziek werd (slokdarmkanker) heeft Zr. Brouwer dokter E. Lambers in vertrouwen genomen.

Deze heeft toen, wetende dat hier een Jood aanwezig was, hem tot zijn dood behandeld en gezwegen.

Zr. Brouwer heeft de dode man in een jute zak genaaid, op haar fiets gelegd en aan het einde van de Meerndijk (bij de nieuwe weg) 's nachts-alleen-begraven, nadat ze daar eerst met een spa was geweest. Na de oorlog heeft er een herbegraving plaatsgevonden.

Een oude dame, Caroline Simons, geb. Den Haag 1880, tweelingzuster, had niet zo'n Joods uiterlijk, kwam niettemin nooit te voorschijn, alhoewel ze over een vals persoonsbewijs beschikte. Toen ik eens een lijkwagen voor het Groene Kruis Gebouw zag staan informeerde ik over de overledene en kreeg van Zuster Brouwer antwoord, dat haar tante, zuster van haar overleden moeder, uit Den Haag, niet terug kon komen, vanwege de spoorwegstaking, alhier was overleden.

Tegenover dokter Lambers had ze ook aanvankelijk dit verzonnen verhaal verteld. Dokter Lambers behandelde haar voor gordelroos. Toen Caroline

Simons overleden was, heeft dokter Lambers persoonlijk de overlijdensverklaring naar het Gemeentehuis in Vleuten gebracht. De Heer F. Migo, die toen ambtenaar van de Burgerlijke Stand was had snel een en ander door. De vrouw is toen in De Meern begraven en later naar Rijswijk overgebracht.



Alleen de inwonende familie Van Bommel, consierge van het Groene Kruis, wist wat er huisde en boer J.D. Wesseling, die er naast woonde, zorgde voor wat extra eten en drinken.

Niettemin was het mondjesmaat met de voedselvoorziening, zodat de toenmalige predikant Ds. D.J. Peterse, van Tinies vader, Dr. Brouwer, Zendingdirector te Oegstgeest, wel eens een brief kreeg, waarin hij zijn bevreemding uit-

sprak, dat zijn dochter het op het plateland zo slecht had, niet wetende dat ze voor vele monden de kost moest op-scharrelen.

Nog een persoonlijke herinnering:

Het was toendertijd de gewoonte dat ik als penningmeester aan het eind van de maand het salaris bij de zuster thuis kwam brengen. Opmerkelijk was dat je zolang voor de deur moest staan alvorens er open werd gedaan (er moest eerst verstoppertje gespeeld).

Eénmaal "overviel" ik haar blijkbaar en was binnen voor men de zaak geruimd had. Ik zag in het magazijn tal van verzetslieden met koptelefoon, etc. gewapend. Op weg naar huis kwam Zuster Brouwer mij achterop en zei: Mijnheer de Bruijn zwijg tegenover een ieder, inclusief de Voorzitter van de Vereniging, over wat u heeft gezien. Ik stelde haar volkomen gerust.

Na de oorlog is Zuster Brouwer in het Verenigingsgebouw aan de Zandweg door velen als een heldin gehuldigd. Kort daarop vertrok ze naar Joka-Nieuw-Guinea, waar ze haar man, de Heer van der Stoep, schoolbeheerder aldaar, leerde kennen.

Jac. de Bruijn.

P.S. Mevr. T. v.d. Stoep-Brouwer woont thans te Utrecht en verdient m.i. alsnog een (hoge) Koninklijke onderscheiding.

de Br.

Hoe autochtoon bent U?

Door Mevrouw H. J. van der Weiden - van den Brink werd de trouwfoto beschikbaar gesteld van **Johannes van den Brink** en **Theodora Glissenaar** (afgekort Glis). Het paar trouwde op 8 Juni 1915 te Haarzuilens en zou gaan wonen op De Meern in het pand dat later het hulppostkantoor en sigarenzaak van Hansen zou worden en waar nu van Kooten is gevestigd (zie ook ons blad van Juni 1984, blz. 220).

Maar eerst moest er feest worden gevierd en dat gebeurde wellicht in café van Straten of in de feestzaal van van Bommel. Bij die gelegenheid werd de foto gemaakt, in de boomgaard van Bonenkamp, met als achtergrond het koetshuis en de stal van Wesseling. Achter die stal is op de oorspronkelijke foto de, in 1913 gereed gekomen, nieuwe hervormde kerk te zien. De foto werd in ongeveer oostelijke richting genomen.