

Café „Den Hommel” bij Utrecht.

Den Hommel en de brug naar De Halve Maan.

Nogmaals: Een autochtone familie van Dijk.

Door een misverstand is het artikel onder dit hoofd in het vorige nummer ongecorrigeerd ter perse gegaan, waardoor er een aantal onvolkomenheden in voorkomen, die ik graag wil rectificeren.



Café „Het oude Raadhuis”, Vleuten.

Het café Het oude Raadhuis rond het jaar 1920 toen de Wed. G. M. van Dijk daar caféhoudster was.

Bij de foto op blz. 170 had als onderschrift vermeld moeten worden: "Het huis van de bakkersfamilie, zoals het er na een aantal verbouwingen tegenwoordig uitziet."

Bij de twee familiefoto's op blz. 171 zijn de namen van de daarop voorkomende personen niet opgenomen. Om dit gemis te herstellen zijn beide foto's hiernaast nog eens afgedrukt, nu met de namen erbij.

Bij de foto op blz. 172 had vermeld moeten worden: "Het eeuwen-oude huis van de wagenmakersfamilie omstreeks 1910

met er voor drie van de dochters van E. J. van Dijk.

Op blz. 173 werd een verkeerde foto geplaatst. Deze toonde weliswaar de oude Dorpsstraat van Vleuten, maar het vroegere café Het Oude Raadhuis is daarop niet te zien. Daarom is een foto daarvan van omstreeks 1920 alsnog afgedrukt.

Een andere afbeelding van het pand waarin vóór 1898 de kasteleinsfamilie woonde werd opgenomen op blz. 175 bij het artikel over Het Oude Raadhuis van de heer Jac. de Bruijn.

26. Gerritje Gerssen, vriendin van Teunis Oskam.

Thijmen Hamoen had nog een zuster **Grietje**, die niet op de foto wilde. Grietje was geboren 25-4-1863 te Utrecht; zij overleed 23-4-1943 te Oudenrijn.



In de stamboom nr 1 op blz. 173 is bij Pieter van Dijk en Marringje Kraaijkamp als jaar van huwelijk 1722 vermeld.

Dit moet zijn 1729.

Als hun derde kind, geboren in 1733, staat Joanna. Dit moet Joannes zijn.

Bij Cornelia van Schalkwijk zijn haar doop- en overlijdensdatum niet vermeld. Dit zijn resp. 13-3-1781 en 24-8-1834.

Op blz. 174 in stamboom nr 2 moet bij de echtgenoot van Cornelia Anna van Dijk diens achternaam Versteeg tussen-gevoegd worden.

In stamboom nr 3 staat als huwelijksdatum van Everardus Johannes van Dijk en Margaretha Wilhelmina Spollu 11-5-1883. Dit moet zijn 11-5-1888.

Onderaan in die stamboom staat als huwelijksdatum van Theodora Cornelia 30-6-1898. Dit moet zijn 30-6-1926.

Tenslotte kan nog vermeld worden dat nadat het artikel werd geschreven twee van de oudste van Dijken, die daarin beschreven zijn als nog wonend in Vleuten en die vermeld zijn in de stamboom nr 3, inmiddels zijn overleden. Dit zijn Hubertus Adrianus (geb.1909) op 22-12-1983 en Theodorus Gerardus (geb. 1903) op 4-2-1984.

J. W. Schoonderwoerd.



Bakker-veehouder Hannes van Dijk (1) in 1935 met zijn vrouw Coba van Nes (2), hun kinderen Piet (3), Pietje (5), Cor (6), Grad (7), Kees (8), Lien (9) en Eef (10) en schoondochter Alie Middelkoop (4).



Houthandelaar-wagenmaker Everard van Dijk (1) in 1913 met zijn vrouw Greet Spollu (2) en hun kinderen Eef (3), Ko (4), Geert (5), Alie (6), Marie (7), Jan (8), Mien (9), Door (10), Jo (11), Cor (12), Theo (13) en Thijs (14).

De oude kerk te Vleuten



Afb. 1 Huize Alenvelt te Vleuten.

In de eerste plaats mijn verontschuldiging voor het feit dat de op bladzijde 155 door mij als "op dezelfde schaal getekende" plattegronden niet op dezelfde schaal werden afgedrukt. Daardoor is de schaalmaat (1 : 100) onbruikbaar en zijn ook de tekeningen onderling niet meer vergelijkbaar.

Het op bladzijde 157 vermelde, door van Bijlevelt in 1822 gekochte kleine klokje, is teruggevonden. Het had vroeger een plaats op het dak van huize Alenvelt (afb. 1) en bevindt zich nu aan de achtergevel van het klooster Spes Nostra aan de Hindersteinlaan (afb. 2). Er is geen opschrift op te vinden.

Als reactie op mijn betoog dat de in 1821 in de toren van Vleuten gehangen klok géén schenking van burgemeester van Bijlevelt is geweest, hebben mij enkele oudere inwoners van Vleuten gemeld dat zij als jongelui wel degelijk iets op de klok hebben zien staan, waaronder de woorden "schout van Bijlevelt".

In het, helaas niet meer verschijnende, contactorgaan tussen overheid en inwoners "Onze Gemeente" van April 1969, 5de jaargang nr 3, staan een paar foto's afgedrukt, genomen tijdens de verwijdering van de klok uit de toren in 1943. Het is ons gelukt de maker van die foto's (de Heer C. J. Koetsier te Veenendaal)

aanvulling en correctie op artikel in jaargang 3 nummer 4

op te sporen; hij had zelfs de negatieven nog in zijn bezit. De hierbij opnieuw afgedrukte foto (afb. 3) toont de klok, nadat hij uit de toren getakeld was, staande op de grond vóór de torendeur. Helaas is de kwaliteit van de opname (hij werd gemaakt met het in die dagen alom bekende box-je) van dien aard dat ook een optimale vergroting en afdruk ons niet in staat stelt details op het oppervlak van de klok waar te nemen. Dát er iets op de klok heeft gestaan lijkt, gezien de getuigeverklaringen, aannemelijk, maar welke tekst dat precies is geweest, blijft een raadsel.

Ik moet de "geheim-schryver" vrijpleiten van een smet die ik wierp op zijn naam op bladzijde 155. Hij bracht nl. St Antonius in het geheel niet ter sprake en deze heilige heeft met de kerk van Vleuten ook niets te maken. Verder was de "capelle van den Ham" identiek met de "capelle van Onse L. Vrouwe", te vinden in het zuidelijk nevenkoor, maar tot deze laatste zekerheid kwam ik pas ná de publicatie van mijn artikel.

Tenslotte zal het een ieder duidelijk zijn geweest dat pastoor van Bijlevelt niet in 1975 maar in 1795 overleed (bladzijde 161).

D. W. G.