

'Het Oude Raadhuis' te Vleuten

Het Gemeentelijk Bestuur was omstreeks 1730 gehuisvest in het 'Regthuis' (oude spelling), gelegen in het midden van het dorp. Vóór het gebouw zag men twee korte muurtjes met vier pilasters op de uiteinden, waarop vier leeuwen zaten, die met hun klauwen het wapen van het Kapittel van Oud-Munster vasthielden.

Want het was dit Kapittel dat van ouds het recht bezat o.a. schout en schepenen (burgemeester en gemeenteraad) te benoemen.

De schout werd bijgestaan door vier schepenen uit Vleuten en twee uit De Meern. Verder was er een secretaris en een bode tot hun dienst.

Omstreeks 1872 vertrok men naar de plaats waar het huidige Gemeentehuis staat. (Zie o.a. hiervan een foto in: 'Vleuten-De Meern van verleden naar heden,' van J. J. Th. Sprong, pag. 9).

Het Gemeentehuis was aanvankelijk tevens de ambtswoning van de burgemeester. De stichtingskosten bedroegen Fl. 4500,-.

Later volgden veel verbouwingen.

Het oude 'Regthuis' werd verkocht en vond zijn bestemming als boerderij en café (familie Gerard van Dijk).

Toen in 1898 in Vleuten een hevige brand woedde viel het ten offer aan de vlammen. Het werd weder opgebouwd en als Café 'Het Oude Raadhuis' is het voor vele Vleutenaren een begrip geweest.

In 1969 moest het voor de planologie van Vleuten wijken en het werd afgebroken om op enkele tientallen meters oostwaarts in nieuwe stijl te worden herbouwd, nu mede als hotel.

Toen van 'Het Oude Raadhuis' nog slechts de muren overeind stonden heb ik van de aanwezige muurschilderingen - naar Mevrouw Van Berkel mij persoonlijk mededeelde, geschilderd door de bekende Vleutenaar Kees Valkenstein - enkele dia's gemaakt. (die muurschilderingen waren overigens in de 50-er jaren nog eens "bij"-geschilderd door een zekere Koos Hak).

Ik vermoed dat weinigen in het bezit van deze afbeeldingen zijn, waarom ik ze gaarne voor publicatie in ons blad ter beschikking stel.

Jac. de Bruijn.

