



Aktiviteiten:

Zoals u opgevallen zal zijn beginnen wij deze nieuwe lente met een iets ander jasje. Op deze manier kunt u onze uitgaven gemakkelijker bewaren. Volgend jaar komen wij met een opbergband uit, zodat uw jaargangen netjes bewaard kunnen worden.

De afgelopen maanden heeft de vereniging al enkele keren dorpsfilms vertoond, en steeds met groot succes. De dorpsfilms van De Meern en wel die van 1959 gaan wij herhalen. Bovendien zal dan een andere film uit 1962 worden vertoond, die ook erg de moeite van het bekijken waard is. Deze herhaling vindt plaats op WOENSDAG 7 APRIL a.s. om 20.00 uur in het VERENIGINGSGEBOUW, Zandweg te De Meern.

Ook de Vleutense films zullen worden herhaald en wel in september a.s. Wij zullen dit tijdig via De Brug aankondigen!

In het late najaar organiseert de vereniging weer een tentoonstelling. Ditmaal zal het thema "OUDE AMBACHTEN" zijn. U kunt de tentoonstellingswerkgroep helpen, door zaken die betrekking hebben op het thema voor de tentoonstelling ter beschikking te stellen. Wilt u helpen? Neemt u dan contact op met de heer P. de Rooy, 't Zand 1, Vleuten, tel. 03407 - 1483.

Op 30 maart 1982 vindt in Café De Brouwerij te Vleuten de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Er zal op die avond ook een lezing worden verzorgd.

Als bijlage treft u een exemplaar van onze statuten en huishoudelijk reglement en een intekenkaart voor enkele activiteiten en herdruk boekjes 1 en 2.

De wandeling van Craandijk.

" Straks leidde hem het zandpad, dat om de kleine, maar schoone kapel van de buurt de Haer zich heenboog, langs den zwaren, vierkanten toren van het huis den Ham en de riddermatigehofstad Bottestein, naar het welvarende Vleuten, beroemd om zijn vruchtbare boomgaarden en zijn smakelijk bier. "

Veel wat langs het Pad van Craandijk stond zullen we niet meer tegenkomen; landschap en bebouwing zijn veranderd. Toch is het de moeite waard die wandeling in grote lijnen nog eens te maken.

De wandeling van Craandijk, het pad dat wij medio juni zullen volgen, met onderweg uitleg bij belangrijke plaatsen en als afsluiting lezing en als bijzondere attractie klavecimbelconcert in het kasteel De Haer.

Belangstelling?

Geeft u tijdig schriftelijk op bij redactie en secretariaat van de vereniging.

Deelname f. 10.-- per gezin ter bestrijding van de onkosten.

Intekenen: coupon als bijlage.

JAAGPAD LANGS DEN OUDEN RIJN

„ BUITEN" 2 september 1911

Wie thans het jaagpad bewandelt langs de schilderachtige boorden van den Rijn tusschen Leiden en Utrecht, zal zich moeilijk voorstellen kunnen welk een hevige twisten er noodig waren voordat zulk een eenvoudig hulpmiddel voor de scheepvaart kon worden aangebracht. Volgens oude keuren en handvesten waren het niet enkel de eigenaars der aan de rivier grenzende landerijen, die flinke betaling voor hun eigendomsverlies vroegen of zich botweg verzetten;

voornamelijk botsten ook de belangen der Hollandsche steden bij iedere wijziging in bestaande waterwegen of bij het ontwerpen van nieuwe verkeerswegen. In den regel waren het de steden, die in den Hollandschen graventijd tot aanleg of verbetering van vaarten de spade ter hand namen. Maar nauwelijks begonnen kwam er verzet van alle kant. Bestaande grafelijke tolrechten werden bedreigd, stedelijke voorrechten achtte men geschonden, alodiale rechten van overtocht over bepaalde dammen, welke van vorstelijke zijde als leen geschonken

waren, kwamen in gevaar. Voerde de eenige waterweg van Maas tot IJ oorspronkelijk over Gouda en Haarlem, waar de grafelijke tollengevestigd waren, Dordrecht deelde de belangen dezer twee steden als stapelplaats tusschen Maas en IJssel, waartegenover de pogingen van Rotterdam Delft en Leiden om eigen verbinding met Amsterdam te verkrijgen, eeuwenlang tot onderlingen stedentwist aanleiding gaven. Zoo was het ook Haarlem, dat zich tegen een octrooi tot onteigening van landerijen voor een jaagpad langs den Ouden Rijn heftig verzette. Leiden, Woerden en Utrecht, die zich echter zeer interesseerden voor deze verbetering in de onderlingen gemeenschap, wisten trots allen tegenstand in 1664 het jaagpad te voltooiën en de vreugde was zoo groot, dat te Leiden een gedenkpenning werd geslagen met deze regelen:

Het Jaedpadt lang verwacht
Spijt wangunst, nu volbracht,
Spijt boeren domme kragt,
Siert aan den Rijn, drie steeden.
't Is wonderlijk bedacht,
Geluckich utgewracht,
Niet door octrooi of macht,
Maar ijver, gelt en reeden.
Het randschrift luidde: Reluctante
licet invidia et rusticitate, omnem
sibi reddit perviam viam virtus.
(Trots tegenstribbeling van wangunst en boerschheid maakt flinkheid elken weg voor zich toegankelijk.)

