

De stille zijde volgend en het druk doorgaand verkeer ontwijkend, heeft men een uitstapje vol schoone afwisseling langs den Ouden Rijn.

In Vleuten vindt men op het Dorpsplein den ouden Gemeentetoren, wiens restauratie bijna voltooid is en welke een sieraad van de Gemeente geworden is. Tot 1830 was hij verbonden met het nabijgelegen Kerkgebouw der Ned. Herv. Gemeente. Zij was in 1830 te groot en werd daarom gescheiden van den toren. De toren is gebouwd in de dertiende eeuw, de zijvleugels in de vijftiende eeuw. De kerk is in den beeldenstorm vernield, de beelden der 12 Apostelen verbrijzeld. Hofdijk schrijft daarover: „In 1567 omstreeks St. Marcus, viel het volk van Brederode over het weerlooze dorp heen, vernielde kerk en altaren, Hendrik Willemsen van Seijvelt, van 1565 tot 1611 pastoor, bleef trouw op zijn post.”



De Meern - Geervliet

In 1616 was predikant te Vleuten de bekende dichter uit dien tijd Dirk Rafaelsz. Camphuizen.

Even buiten Vleuten, in de richting van den Parkweg, ziet men nog een ouden vierkanten toren, den Hamtoren, uit de 12e eeuw. Van binnen enkele groote vierkante ruimten. Weinig is van de voormalige glorie van deze Ridderhofstad overgebleven. De Historische roman „Jan

Utenham” vertelt ons nog veel daarvan. De Ham werd driemaal verwoest.

Als herboren uit zijn ouden luister prijkt tegenover den Hamtoren het vermaarde Kasteel de Haar, dateerend uit de 12e eeuw, gesticht in 1162 door Godschalk van Woerden. In 1435 ging de Haar over in het geslacht der Heeren van Zuijnen, omdat Steven van Zuijnen van Nijeveld huwde met Jonkvrouwe Josina van de Haar. In 1482 werd het verwoest door de krijgslieden van den Bisschop van Utrecht. In 1673 werd het nogmaals verwoest door de soldaten van Lodewijk XIV, die de kelders gebruikten voor de krijgsgevangenen.

Na 1700 geraakte het in verval. In 1891 begint de herbouw onder Dr. J. Th. Cuijpers, in samenwerking met Jhr. V. de Stuers.

Wat men hier ziet, ontmoet men weinig in den lande.

Er omheen een park van 200 H.A. fraaie boschpartijen en prachtige lanen.

Inwendig niet te beschrijven. De Hall is op zulke schitterende wijze door de eerste kunstenaars van binnen- en buitenland verzorgd, dat alleen herhaalde bezoeken een juiste waardeering kunnen brengen.

Gobelins van millioenen-waarde versieren de Salle des fêtes. De eetzaal met zijn „Vlaamsehe Kermis” van Teniers is een juweeltje.

Zoo zoude ik kunnen doorgaan.

De naam van Etienne Baron van Zuijnen van Nijeveld van de Haar, de in 1934 ontslagen slotheer, zal onvergetelijk hieraan verbonden zijn.

Het oude dorp Haarzuilens lag voorheen nabij de ruïne van het Kasteel. Het thans bestaande dorp werd geheel nieuw aangelegd en met wallen omgeven. De Brink, het fraaie dorpspleintje, is een sieraad der gemeente. Zoo heb ik in eenige regelen doen kennen, welke betekenis Vleuten en Haarzuilens innemen in het landelijk schoon der Provincie Utrecht.

Moge het eene aansporing zijn voor velen, eens daar heen te gaan.

J. A. VERDER, Burgemeester.

De Meern anno 1967

Op de volgende twee pagina's drukken wij een luchtfoto van De Meern af die op 23 september 1967 door Klaas Nanning uit Vleuten werd genomen. In het midden onderaan zien we de Meerndijk, toen nog met een doorgang (later verdwenen) naar de parallelweg.

Links van dit gedeelte Meerndijk ligt nog een heel stuk grond braak dat niet lang meer onbebouwd zal blijven. De straten (Ten Veldestraat en Marelaan met daartussen de Van Montfoortstraat zijn al in gereedheid gebracht. Met ingang van het schooljaar 1968/1969 werd de Paus Johannes-school aan de Van Heemskerklaan in gebruik genomen. In 1969 volgden de Apollo 11-school en het gymnastieklokaal aan de Ten Veldestraat. Ook de westelijke zijde van de Marelaan is nog slechts weiland.

Vlak achter de bebouwing rechts van de Meerndijk is het water Achtkanten Molenvliet zichtbaar, dat nu langs de achterzijde van de Mereveldlaan loopt. Dan volgt het al volledig aangelegde stratenplan van de nieuwbouwwijk die nog zal verrijzen. Met de bouw van de eerste woningen was men toen net begonnen.

Bij de hoek Laan 1954/Mereveldlaan is het gebouwtje van de rioolwaterzuivering duidelijk herkenbaar. Iets hoger staan nog twee noodschooltjes. Er is net gestart met de bouw van de Centrumschool die, evenals de Prins Willem Alexanderschool (net niet zichtbaar), het jaar daarop in gebruik zal worden genomen. Van het winkelcentrum is nog geen sprake. Daar kan het publiek pas in maart 1971 terecht.

Ook naast het postkantoor aan de Oranjelaan ligt nog grasland waarop later een parkeerterrein, De Schalm en de muziekschool/bibliotheek (oktober 1974 gereed) zullen komen. Onbebouwd is ook nog de grond tegenover de hoek Mereveldlaan/Past. Boelenslaan. Hier zal de r.k.mavo-school Oudenrijn in 1969 haar poorten openen.

De Laan 1954 heeft nog geen direkte verbinding met de Meerndijk, de Oranjelaan middels een bruggetje. De aanpassing van deze wegen zou niet lang meer op zich laten wachten.



