

Zwerftocht van het ijzeren hek „Markvelt van Abcou”

Bejaarde inwoners van Abcoude zullen zich dit monumentale hek nog wel kunnen herinneren dat de toegang afsloot naar het marktveld van Abcoude, waarop lange jaren geleden bij gelegenheid van de jaarlijkse paardenmarkt de paarden mochten draven. ¹⁾ Het marktveld lag als een groene oase in de kom van het dorp. Thans is het geheel met straten doorsneden waaraan fraaie huizen gebouwd zijn. In het jaar 1935 werd het door de eigenaresse Mevrouw Van Arkel verkocht aan een zoon van de oud-minister van Koloniën J. F. Cremer. De sierlijke krulletters „Markvelt van Abcou”, werden veranderd in „Kennemergaarde”. Na de oorlog schonk een kleindochter van de heer Cremer gehuwd met P. W. Jansen het hek aan de Vereniging tot behoud van natuurmonumenten met de bepaling dat het geplaatst moest worden op het landgoed „Gooilust” te 's Graveland, waar het nu een blijvende plaats zal hebben tot in lengte van dagen als een herinnering aan oude tijden. Aangezien ik vermoed dat de naam „Kennemergaarde” wel in het hek zal zijn blijven staan wilde ik voor het nageslacht vastleggen dat dit hek oorspronkelijk te Abcoude heeft gestaan.

Bloemendaal 1958.

W. H. KOOMANS.

¹⁾ Zie jaarboekje 1946.