

## 'n Kijkje onder de Frederik van de Palzhof

Men was bezig met grondwerk, toen ik eind september '86 Rhenen passeerde.

Het trottoir aan de noordzijde van de Frederik van de Palzhof was opengebroken.

Toen ik, direct tegenover "De West-poort" (aan de noordzijde van de straat), in de werksleuf een muur zag liggen, uit kloostermoppen (grote bakstenen van oude datum) opgebouwd, kon ik het niet laten even in de sleuf af te dalen.

Er lagen wat tanden, van een paard en een wild zwijn, enkele dierenbotten en -fragmenten van volksaardewerk, uit de 16e en 17e eeuw, getuigen van de bewoning in die tijd, en overbekend in Rhenen.

Met een sterke steen rommelend in de modder, dáár, waar ik een geel-poederige stof zag liggen (ingestamp-te scherven), vond ik diep, tegen het fundament van de muur aan, enkele bleek-gele scherfjes en een kleine oranje kleurige.

Dicht bij de Hema een Jacoba-kan-scherfje en nog iets van grijs aardewerk.

Reeds eerder had Edwin van Hagen enkele randen van grijsblauw kogelpot aardewerk gevonden, uit deze sleuf afkomstig. Tevens een bodem van rood verschaald steengoed, te dateren in de 13e - 14e eeuw.

De bodem van deze straat is al vele malen omgewerkt en levert dus geen duidelijk beeld van de bodemopbouw.

Toen ik thuis de gele scherven aan elkaar zette bleken ze een zeer speciaal bodemfragment te vormen. Het was prettig kort daarna hetzelfde fragment in een vitrine van het West Fries Museum aan te treffen, met de vermelding erbij:

Andenne aardewerk uit de 13e eeuw.

Lot Delfin.