

DE GOUDVONDST EN KUNERA

De belangrijke goudvondst op Rhenens gebied heeft de belangstelling voor onze stad bij historici en archeologen weer doen aanwakkeren.

Het is me dan ook wel iets en er zal nog lang hierna over gesproken en gepubliceerd worden.

Het kon niet uitblijven of het verband met de K(C)unera-legende zou weer worden gelegd en in het vorig nummer gaf onze penningmeester een uitstekend historisch overzicht van de tijd waarin én de munten werden begraven én de Cunera-legende zich zou kunnen hebben afgespeeld.

Dat Cunera bij onze voorouders in de vroege Middeleeuwen als heilige "leefde" blijkt uit vele gegevens en telkens duiken weer nieuwe op. Zo kwamen deelneemsters en deelnemers aan de bekende "Kerkepad"-excursies in Nibbixwoud (Nrd.-Holland) een Cunerakerk tegen. De pastoor van die gemeente berichtte ons over het ontstaan en de plaats van het gebouw.

In Woudsend (Friesland) trof men een Cunera-raam in de kerk aan. De herkomst van dit raam was te vinden in de gedachte om reeds vroeg heiligen en aartsvaders met een raam te eren, waarbij Cunera als Nederlandse volksheilige werd erkend.

De heer en mevrouw Van Voorthuyzen troffen, weliswaar op een achteraf-plaats, in de St. Jans Kathedraal in Den Bosch in een nis een beeld van onze "stadsheilige" aan, volledig met worgdoek en schort vol houtsplinters.

Verder is het bekend dat in Noord-Brabant in Heeze nog een kapel staat aan Cunera gewijd. Deze is gerestaureerd en er worden missen gelezen. De Abdij van Borne bezit een Cunera-beeld dat wellicht afkomstig is uit de relikwieën-verzameling.

Mevrouw Westermann, bibliothecaresse aan de Wageningse Universiteit stelde een uitgebreide scriptie samen van de publikaties welke op Cunera betrekking hebben.

Onze "plaatselijke" heilige staat dus nog volop in de belangstelling.

J.C.



Cunerabeeld in een nis in de St. Jan in
Den Bosch. Foto: fam. van Voorthuyzen-Dirkz