

SYNAGOGE RHENEN

Zoals U zich wellicht herinnert, hebben wij begin vorig jaar een lezing bijgewoond van de heer Steenberghe uit Wageningen over de joodse gemeenschappen in vorige eeuwen te Rhenen, Veenendaal en Wageningen. Aan het slot van zijn lezing deed hij een oproep aan de leden van onze vereniging om samen met hem een werkgroepje te vormen voor nader onderzoek naar de synagoge die indertijd in de Grutterstraat gevestigd was.

J. Baars en ondergetekende gaven aan de oproep gehoor en na een onderlinge taakverdeling zijn we aan het werk gegaan waarbij in het afgelopen jaar een aantal interessante gegevens aan het licht zijn gekomen. Het onderzoek is nu zover gevorderd dat het tijd is om alle gegevens te ordenen en voorzichtig een aanvang te maken met het voorlopig op schrift stellen daarvan.

Voor een goede afsluiting van het verhaal ontberen wij echter nog gegevens rond de sluiting van de synagoge in 1913. Het is bekend dat in het eerste decennium van deze eeuw het joodse inwonertal van Rhenen zover terugliep dat de wekelijkse godsdienstoefeningen op den duur niet meer konden worden gehouden. Nadat in 1912 een tweetal brieven vanuit Amsterdam, met o.a. de jaarlijkse verplichte bijdrage aan de landelijke instellingen, door het postkantoor Rhenen als onbestelbaar werd teruggestuurd, werd een vertegenwoordiger uit Amersfoort opgedragen te Rhenen een onderzoek in te stellen.

Waar J. Baars (tel 08376 - 13329) en ondergetekende nog naar op zoek zijn, is de overdracht of verkoop van de inventaris en overige bezittingen. Is er iemand binnen onze vereniging die ons op het goede spoor kan zetten? Iedere suggestie of aanwijzing wordt in dank aanvaard.

Willem H. Strous