

24. Zie 5, no 917
25. Zie 23, no 167  
Zie 2, blz. 272 en 378
26. J.A.C. van der Poel: Oude Nederlandse ploegen, blz. 37 e.v.
27. D.R. Klootwijk: "Dolreberchs Hofstede". Tussen Rijn en Lek 1978, no 3/4 blz. 25 e.v.
28. J.B. Mitchell: Historical Geography blz. 203
29. Zie 26, blz. 17 en blz. 40
30. Zie 5, no 1144  
Zie 2, deel 2, blz. 203

#### Merkwaardige zaken mij bekend

Het is 1917 of begin 1918, ik ben een jongetje van een jaar of 5, 6 en wandel met mijn ouders in het zeister bos. Dat bos was toen heel wat breder langs de Arnhemse Bovenweg dan tegenwoordig. Het Villapark Kerckebosch bestond niet. De Julianalaan heette Siberiëweg en er stonden een paar bescheiden woningen. Alleen de buitenplaats "Het Kerckebosch" van jhr De Geer vormde er een soort enclave. Doorwandelen tot de grens van Heidestein was mogelijk. En dat deden we ook, zagen er de windmolens van Heidestein, die er water oppompten.

Dan in de stilte van het bos een voortdurend gegrom, als van een onweer op grote afstand. Luister goed, zei mijn vader, dat is het geschutvuur aan het vlaamse front. Zover reikte, bij gunstige wind, het kanongedonder van Wereldoorlog I.

J. Meerdink