

De Protestants Christelijke Basisschool De Wegwijzer van 1970 tot 2007

CEES VAN RIJSDAM

Prehistorie van De Wegwijzer in vogelvlucht

De Protestants Christelijke Basisschool De Wegwijzer komt voort uit “De School met den Bijbel”. Voor 1875 was er enkel een openbare school in Eemnes met een Rooms-Katholieke onderwijzer. De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Eemnes-Buiten richtte in 1882 een vereniging op om te komen tot een christelijke school. Op 10 oktober 1882 werd opdracht gegeven om een school met onderwijzerswoning te bouwen. Op 12 juli 1883 werd de school, gelegen aan de Laarderweg geopend. Ds. Doornveld hield een toespraak in de kerk en de kinderen kregen daarna op school chocolade en krentenbroodjes. Door een groeiend aantal leerlingen ontstond eind jaren 1960 de behoefte aan een nieuw en groter gebouw. Het duurde even, maar op 7 oktober 1970 werd aan de Ploeglaan een nieuw gebouw geopend en in gebruik genomen. In 1959 werd aan het Torenzicht een semi-permanent gebouw geopend, genaamd “Kleutervreugd”. Het duurde tot 1969 voor er een permanent gebouw kwam en dit kreeg de naam “’t Overstapje”. De verenigingen voor kleuteronderwijs en



Protestants Christelijke Basisschool “De Wegwijzer” (april 1973).



1982 – Gevelsteen 'School met den Bijbel'.



1970 – Bouw nieuwe school.



7 oktober 1970 – Opening De Wegwijzer.

lager onderwijs werden in 1972 samengevoegd.

De Wet op het Basisonderwijs maakte in 1985 er een basisschool van: “De Wegwijzer”. Het gebouw aan de Ploeglaan werd uitgebreid en in 1988 verhuisden de kleuters naar hun nieuwe onderkomen. In 1994 werd een noodlokaal toegevoegd aan het bestaande complex. Per 1 januari 2000 ging de Vereniging voor Protestants Christelijk onderwijs te Eemnes op in de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Hilversum en omgeving.

In 2005 is het bestuur overgegaan van een vereniging in een stichting. De Wegwijzer is nu onderdeel van de Stichting Proceon (Protestants Christelijk Onderwijs).

Het schoolleven van 1970 tot 1980

Op 7 april 1970 werd de eerste steen ingemetseld bij De Wegwijzer door de penningmeester de heer Meijers. Op 7 oktober 1970 vond de opening plaats van de nieuwe school. Het was een dag om nooit te vergeten! Na de gebruikelijke toespraken in het Hervormd Centrum werden de gasten door alle leerlingen afgehaald en trokken we gezamenlijk in een feestelijke optocht naar de Ploeglaan. Daar werd de deur heel officieel geopend door de leerlingen Erwin Bout en Joke Brullemann. 's Avonds stonden de deuren wijd open voor alle belangstellenden. Het schoolleven de daaropvolgende jaren laten we herleven door middel van verschillende gebeurtenissen op verschillende tijdstippen.



7 oktober 1970 – Schoolteam: Anneke Brouwer, Cees van Rijsdam, Elly de Leeuw, Luc Muilwijk en Willy Herzog.

Oktober 1971 — Nu de tijd nadert dat de heer Muilwijk de school gaat verlaten, verheugt het ons dat wij u enige positieve mededelingen kunnen doen over de vervulling van de vacature van onderwijzer voor de zesde klas. Het bestuur heeft voor deze functie de heer W. Goezinnen uit Haarlem benoemd. De heer Goezinnen zal per 1 januari 1972 in dienst treden, omdat hij op de school in Haarlem nu nog niet gemist kan worden. De heer Van Rijsdam zal, zoals afgesproken, gedurende deze periode extra aandacht geven aan de begeleiding van de leerlingen van de zesde klas.

December 1972 — Dinsdagavond 28 november j.l. was de start-avond van werkzaamheden voor het doku-centrum. Verdeeld over vier werkploegen waren op die bewuste avond zo'n slordige 35 mensen aan het timmeren, plakken, lijmen, filmstroken rubriceren, stempelen, ordenen, knipsels uitzoeken, enz., enz. Onder het genot van een kopje koffie kwam er een werkdrijf over de aanwezigen die wij niet voor mogelijk hadden gehouden, en na amper twee uur bezig zijn, was er een hoeveelheid arbeid verricht die eigenlijk gepland was voor meerdere avonden. Het beoogde doel: samen werken aan een leermiddel voor de kinderen, werd nadrukkelijk werkelijkheid.

Juni 1973 — Van 1 t/m 4 mei heeft de zesde klas genoten van een zeer geslaagde werkweek in “IJsselstein” bij Hattem; naast de intensief voorbereide studiemorgens was er ’s middags tijd voor excursies (museum en historische rondwandeling Zwolle) en een speurtocht; al met al vier dagen vol werkgenot, spel, calorierijke voeding, enz.

September 1974 — 1400 Gulden voor Celebes. Mevrouw Ridderbos en de heer Gilhuis van de Unie “School en Evangelie” bedankten in een geestige en informatieve speech de kinderen en ouders voor het bijeengespaarde bedrag. Zij maakten tegelijkertijd de start bekend van ons nieuwe jaarproject dat de christelijke scholen in Eemnes ter hand gaan nemen: de bouw van een basisschool in het Turkana-gebied in Kenya. Gezien het succes van de vorige actie zijn we allen hoopvol gestemd voor het slagen van dit project in Kenya.

Maart 1975 — Enkele weken geleden was het een gejuich en gerol rond de school: 45 kinderen hadden ingeschreven voor de zo langzamerhand traditioneel geworden rolschaatswedstrijden; al weken lang werd er driftig geoefend en op de middag zelf werd er met grote inzet gereden om in de kortste tijd rond de school te komen. Ingrid den Boggende en Tonnie Peters bleken achteraf de snelsten te zijn.

Februari 1977 — Op woensdagmiddag 9 maart spelen we op school de voorronden voor het speltoernooi van 16 maart, dat in Blaricum wordt gehouden. We doen mee met dammen, schaken, scrabble, sjoelen en tafeltennis. Voor het



Zeventiger jaren – Rolschaatswedstrijd.



1974 – Bonte avond.



Zeventiger jaren – Overblijven in de school.

laatste spelonderdeel hebben we voor een prikkie beslag kunnen leggen op een echte wedstrijdtafel, die nu een plaatsje in de school heeft gekregen.

Oktober 1978 — Alle werkgroep-besprekingen zijn achter de rug en alle participatie-processen zijn weer geïntegreerd in het schoolgebeuren. Moederhulp draait met 9 personen, docu-centrum met 16 personen, creatief met 8 personen en niveau-lezen met 18 personen. Geweldig dat zoveel ouders mede bezig willen zijn met het onderwijs van en aan hun kinderen!

Juni 1979 — Er is een tijd geweest dat enkel de hoogste groep, klas 6, op kamp ging. De andere klassen van de toenmalige lagere school, de klassen 1 t/m 5, hadden een schooltrip. De kleuters hadden hun eigen feest. Zo gingen op 7 juni 1979 de klassen 1, 2 en 3 op stap en een dag later de klassen 4 en 5. Twee dagen hadden we een bus vol met kinderen, appels, lunchpakketten en melkbusen met ranja. Joke Laernoës had voor de groepenindeling gezorgd, Ineke Yska voor de spelletjes, Erik de Haan voor de reisgelden en de films, Cees van Rijsdam voor het draaiboek en het vervoer. Greet Oldenziel en Gery Manten van de OR zorgden voor de voeding. Op 7 juni gingen we met 53 kinderen naar Dierenpark Wassenaar en Panorama Mesdag. De spelletjes deden we op het strand van Scheveningen, waarna we weer richting Eemnes togen. Tegen 17.00 uur

waren we weer terug. Op school wachtte een heus diner, bestaande uit patat met, kroket, ijs, appelmoes en melk. Tenslotte draaiden we een film en om 19.00 uur gingen we allen, moe maar voldaan naar huis. De klassen 4 en 5 hadden nagenoeg hetzelfde programma. Alleen gingen deze 44 kinderen in plaats van naar de dierentuin naar het Museum van Onderwijs in Den Haag. Deze schooltrip kostte per kind f 19,50 en dat was zeer scherp gecalculeerd, zo scherp zelfs dat we uiteindelijk f 116,49 te kort kwamen. En het volgend jaar: kamp voor iedereen!

Oktober 1980 — Feest ter gelegenheid van tien jaar Wegwijzer. Op vrijdag 3 oktober ontvangt iedereen de feestkrant met het volledige feestprogramma. Op maandag 6 oktober vindt er een reünie plaats voor oud-leden van team, schoolcommissie en bestuur. Dinsdag 7 oktober houden we in de morgen een spelenkermis, een puzzeltocht en een fietsenrally. Tussen de middag genieten we van een feestelijke lunch in de hal, 's middags is er een avontuurlijke paspoorttocht en de dag wordt besloten met een spetterende Bonte Avond. In deze periode van tien jaren mogen de volgende activiteiten niet onvermeld blijven: de Nationale Ouderavond (nov. 1970), opstarten van de oudercommissie (jan. 1971), discussieavonden over Jenaplan-onderwijs m.b.t. de nieuwe



Tachtiger jaren – Schoolkamp.

school in de Noordbuurt (1975/1976), huwelijk van Ineke Bos en Keimpe Yska (mei 1979), brand in de fietsenstalling (mei 1979), grootse feestavond met en voor alle ouders (november 1979). Zeker niet te vergeten de afscheidsfeesten van de volgende leerkrachten: de heer Muilwijk, Willy Herzog, Elly de Leeuw, Nelleke van Ravenswaay, Anneke van Dalen, Teun van Dalen en Wim Goezinnen.

Het schoolleven van 1981 tot 1995

November 1981 schreef Greet Oldenziel, voorzitter schoolcommissie:

Van Oudercommissie naar Schoolcommissie

Vooruitlopend op de uitvoering van de integratiewet die in 1983 in werking zal treden, heeft de bestaande oudercommissie haar naam veranderd in schoolcommissie, wat inhoudt: niet enkel werken in opdracht van het schoolteam, maar meer zelfstandig naar buiten treden en dus meer contact met de ouders krijgen.

De eerste stap naar de ouders toe, was het opstellen van een enquête om de ouders te vragen hoe de schoolcommissie zou moeten gaan functioneren. Naar aanleiding hiervan is door de schoolcommissie een praatavond georganiseerd waarmee getracht werd de ouders en de schoolcommissie dichter bij elkaar te brengen. Besloten werd o.a. dat de leden van de schoolcommissie ouders van nieuwe leerlingen gaan bezoeken om een en ander te vertellen over school en schoolcommissie. Daarbij wordt een informatiepakket aangeboden over de werkzaamheden van de schoolcommissie, bestuurszaken en inlichtingen betreffende de school. Gezien het succes van het afgelopen jaar is gebleken dat de schoolcommissie inderdaad als zelfstandig orgaan kan optreden. Zij is dan ook van plan in de toekomst deze manier van werken te continueren en uit te breiden, dit alles echter in nauwe samenwerking met het team en in overleg met de ouders.



Negentiger jaren – Jaarvergadering schoolcommissie.

Een eeuw christelijk onderwijs in Eemnes

Het Protestants Christelijk onderwijs in Eemnes viert in oktober haar 100-jarig bestaan (1882-1982); enkele activiteiten ter gelegenheid hiervan willen we ook nog even noemen.

Het herdenkingsboek “Een eeuw Christelijk onderwijs in Eemnes” is uitgegeven. Twee jaar lang is door verschillende mensen aan dit jubileumboek gewerkt. Het staat vol met unieke foto's en is in een uitgave van 1000 exemplaren gedrukt.

Januari 1982 — Fakkellijden op de Eemnesservaart. De krant schreef: de fakkeltocht die zaterdagavond werd gehouden is een schot in de roos gebleken. Naar schatting tweeduizend mensen huldten de vaart in een sprookjessfeer. In de donkere avondlucht trokken mensen en kinderen schaatssend of lopend over het ijs. Het leek wel of heel Eemnes was uitgelopen om dit schouwspel mee te maken.

April 1982 — Planten van de Eeuwfeestbomen, ter herinnering aan het jubileum, op de schoolpleinen van Het Noorderlicht en van De Wegwijzer.

Mei 1982 — Fancy-fair, een fondsenwervende activiteit en kramen met veel zelfgemaakte dingen als: broodfiguren, houtsnijwerk, breisels, poppen enz. Ook werd er gevraagd naar plantstekjes ter verkoop.

Juni 1982 — Stratenloop. Er werd een trimprestatie-loop gehouden over een autovrij parcours, met de start bij Het Noorderlicht. Om 19.00 uur startte de 1500 en de 2500 meter en om 19.30 uur de start over 5, 10 of 15 kilometer. De inschrijving verliep geweldig en iedere deelnemer ontving een herinneringsvaantje.

Zaterdag 4 september 1982 — De dag begon met een herdenkingsbijeenkomst in de Ned. Herv. Kerk te Eemnes-Buiten, voorganger: ds. M. Bergsma. Dan lopen wij naar de school aan de Ploeglaan voor de onthulling van de herdenkingssteen. Toen volgde een gezellige receptie in De Hilt, waarna een grootse reünie plaatsvond, met tevens de presentatie van het Eeuwfeestboek, het bekijken



*Negentiger jaren –
Creatief met juf Nel Bergsteyn.*



1978 – Speldag / vossenjacht.



*Negentiger jaren –
Blokfluitles met juf Nelly Dop.*

van de historische tentoonstelling en genieten van cabaret en film.

Dinsdag 7 september 1982 – Kinderfeestdag, bestaande uit: een spectaculaire start met vliegtuig en ballonnen, een spel- en doe-activiteit, een vossenjacht, een fietsbehendigheidstocht en als afsluiting: poppentheater Fatsnerran in De Hilt.

Zendingsgeld toen en nu (van 1973 tot 2000)

Vanaf 1973 hebben wij wekelijks geld ingezameld voor projecten in de Derde Wereld. Veel plaatsen en gebieden in minderbedeelde delen van onze wereld mochten wij verrassen met geld dat op de maandagmorgen binnenkwam. Velen van ons herinneren zich nog de Unie-projecten voor Celebes, Magelang, New Delhi, Sri Lanka, Kenya/Turkana, Rhodesie, Egypte, Malawi, Kameroen, Ruanda, Zimbabwe, Sierra Leone, Oeganda, Argentinië/Mendoza, Suriname/Stoelmans-eiland, Brazilië/Arapoti en Nicaragua. Allemaal ontwikkelingsprojecten voor kleuter- en basisscholen. Projecten van voorheen van de Unie “School en Evangelie”, later: Unie voor Christelijk Onderwijs en nu bekend als Edukans. Vanaf het schooljaar 1979/1980 heeft De Wegwijzer ook pleegkinderen geholpen van het Foster Parents Plan: Carina Ramiro op de Filippijnen, Jumali op Java en Mulyadi op Lombok. We waren blij en dankbaar dat we ook op deze wijze andere kinderen mochten en konden helpen!

Oud-leerling Sander Dercksen aan het woord

In oktober 2000 schreef hij in de jubileumkrant “30 jaar Wegwijzer” over zijn periode op school.

Het is nu zo'n 16 jaar geleden dat ik mij als klein jongetje naar De Wegwijzer zag gaan. Op ca. 100 m. van het ouderlijk huis staat dit gebouw met zijn leslokalen in het midden van wat we toen nog een klein dorpje noemden.

Als ik me niet vergis bestond de school toen nog uit vier lokalen. Elk lokaal bood ruimte voor twee groepen plus één meester of juf. Om jullie een blik te gunnen vanuit mijn geheugen een kleine opsomming van zaken die ik nog haarfijn weet. De altijd beregezellige weekopeningen en weeksluitingen, de openingen door de leerkrachten en de sluitingen door de leerlingen zelf. De schoolkampen: elk jaar weer werd er een schoolkamp georganiseerd en elk jaar weer een grote hit. Creatieve middag met juf Nel Bergstein: altijd weer werd er op zo'n middag geknutseld onder de leerlingen; en de huismoeders stonden altijd paraat een ieder tot hulp te zijn.

De musicals: ook altijd een hoogte-



1985 – Fietsen naar het kamp.



Negentiger jaren – Weeksluiting.

punt, mede doordat je vaak veel moest oefenen, waardoor er minder tijd voor de les overbleef.

Avondvierdaagse: ik heb ergens nog vijf van die medailles; hier werd door een ieder actief aan meegelopen, vaders, moeders, kinderen en leerkrachten.

De thee en koffie rondbreng-service: eens in de zoveel tijd was het weer jouw beurt, dan mocht je samen met je klasgenootje 's middags thee en koffie zetten, om het vervolgens in de verschillende lokalen aan te bieden aan de leerkrachten.

Het kringgesprek: elke ochtend in de kring, was er de mogelijkheid iets te vertellen over wat je had meegemaakt, de dag ervoor; je hoorde altijd de leukste dingen.

Regionaal Nieuws van De Gooi en Eemlander schrijft op 7 oktober 1988:

Eemnesser Overstapje stapt over

De Eemnesser kleuterschool 't Overstapje heeft vanmorgen officieel haar nieuwe onderkomen bij basisschool De Wegwijzer betrokken. De kleuters verrichtten de opening door een aantal linten door te knippen. Daarna mochten ze als eersten naar binnen om hun spiksplinternieuwe lokalen te bekijken. 't Overstapje dat voorheen



Oktober 1988 – Het 'Overstapje' stapt over.

aan het Torenzicht stond, moest verhuizen omdat de nieuwe wet voor basisonderwijs voorschrijft, dat een kleuterschool bij een basisschool moet zitten. Teke naar Dik Bruynesteyn had voor de opening, die samenvalt met de verjaardag van de school De Wegwijzer, speciaal een tekening gemaakt. Het pronkstuk komt te hangen in de hal van het spiksplinternieuwe kleutergedeelte.

In oktober 1989 vermeldt dezelfde krant:

De Wegwijzer zet docenten in het zonnetje

Directeur Cees van Rijsdam en docente Joke Laernoës vieren a.s. vrijdag het feit dat zij beiden 25 jaar in het onderwijs zitten. Zij worden uiteraard door collega's en leerlingen in het zonnetje gezet. De jubilarissen worden die dag met een landauer van huis gehaald. Tussen 9.00 en 14.00 uur wordt het heugelijke feit uitbundig gevierd. Er zijn allerlei spelletjes voor de kinderen en er worden oliebollen gegeten. Vanaf 20.30 uur is er Open Huis en zijn ook oud-leerlingen en andere belangstellenden welkom op de school.

Het volgende krantenbericht verscheen op 13 oktober 1993:

De Wegwijzer loopt voor een noodlokaal

Een straffe wind en donkere wolken weerhielden de kinderen van de christelijke basisschool De Wegwijzer er niet van een fiks aantal rondjes te lopen rond hun eigen school of de directe omgeving daarvan. Op die wijze brachten ze via een sponsorloop geld bijeen voor de inrichting en verfraaiing van het noodlokaal dat bij de school komt te staan. Na ruim een uur geld tellen kon directeur Van Rijsdam meedelen dat er bijna 6100 gulden bij elkaar was geheld en dat was meer dan hij had durven dromen. Dat noodlokaal is noodzakelijk geworden omdat het leerlingaantal de afgelopen jaren flink is gegroeid. Zozeer zelfs dat de leerlingen van groep 7 en 8 sedert ruim een jaar hun onderwijs in de gemeenschapsruimte moeten ontvangen.



1994 - Plaatsing noodlokaal.



1988 – Aanbouw kleuterschool.

Een groot interview in De Gooi en Eemlander van 19 september 1994.

Een emotioneel signaal uit Eemnes

“We zeggen: stop in godsnaam met die regelzucht”.

Verhalen van en over directeuren van basisscholen die worden geacht manager te spelen en die worden bestookt met immense formulierenstromen van tomeloze bureaulade-ambtenaren uit de onderwijs-hoofdkwartieren in Den Haag en Zoetermeer. Een altoos draaiende Kafka-achtige mallemlolen. Leuk als grap over het geduld van ronde of vierkante archieven: de prullenbak waarin menige onbegrepen missive voorgoed verdwijnt. Het bijzondere is dat de schooldirecteuren en hun schoolbesturen in Eemnes dat nu eens samen naar buiten hebben gebracht. Openbaar (Jan Mulder), Katholiek (Jan Out) en Protestants (Cees van Rijdsdam), oftewel waar een dorp als Eemnes groot in kan zijn!

zo schreef journalist Jos Haagmans.

Oktober 1995, 25 jaar Wegwijzer

Betty van Dillen schreef in de jubileumkrant het volgende:

De ouderraad en de medezeggenschapsraad willen de school van harte feliciteren met dit jubileum. Ouders tegenkomen op De Wegwijzer is een gewone zaak voor ons, maar we moeten ons realiseren dat het uitzonderlijk is en een typisch kenmerk van De Wegwijzer. Ouders zijn in die 25 jaar altijd van harte welkom geweest en werden betrokken bij het reilen en zeilen van de school. Langs deze weg willen wij team en directie bedanken voor hun welwillendheid en wij spreken de wens uit dat de komende 25 jaar deze optimale samenwerking zal blijven bestaan tussen de school, de ouderraad en de medezeggenschapsraad.

Ineke Nieuwenhuis beschreef haar herinneringen als volgt:

Ondermeer als voorzitter van de toen geheten Oudercommissie, de sport- en speldagen, de schoolkrant en natuurlijk de schoolkampen komen bij mij de volgende herinneringen boven. De Oudercommissie was nog niet officieel, een



1988 – Sportteams.

voorzitter hadden we niet, daar waar nodig verleenden we vanaf 1972 hand- en spandiensten, later veranderde de naam in Ouderraad. In oktober werd er altijd feest gevierd. Veel speurtochten, vossenjachten, spelkermissen en zeskampen werden toen gehouden en die feesten werden altijd besloten met een gezamenlijke maaltijd in de hal bestaande uit... ja natuurlijk wat anders dan patat, appelmoes, veel mayo, en een kroket. Weet u eigenlijk hoe de naam van de schoolkrant Stapje Wijzer is ontstaan? Toentertijd waren er nog twee scholen: 't Overstapje en De Wegwijzer. De scholen werden samengevoegd, dus u raadt het al, de naam werd Stapje Wijzer!



Negentiger jaren – Schaatsen in Utrecht.

Voordat we op schoolkamp gingen was er het schoolreisje, ik herinner me nog Panorama Mesdag, de hei bij Ede, Madurodam, de Dierentuin, het strand, en bij aankomst op school doken we allemaal weg in de bus, dachten de ouders dat de bus helemaal leeg was!

De schoolkampen waren een feest, we begonnen in Austerlitz, toen naar De Kleine Voordijk, vervolgens één jaar naar de Elzenhoeve, toen De Tortelduif in Lunteren en tenslotte naar De Beukhof in Putten.

Van 2 t/m 6 oktober was het feest op school, met de volgende activiteiten, sing-in, ballonnenwedstrijd, jubileumboek maken, muziekprogramma, wandel- en fietspuzzeltocht, sponsorloop, schilderijen maken en verkoop, kinderfeestspelencircuit, en op de laatste dag vierden wij het 25-jarig onderwijsjubileum van Ineke van Gelder en Erik de Haan met kinderspelen en 's avonds een gezellig open huis.

De “laatste” jaren aan de Ploeglaan

Erik de Haan schrijft in de jubileumkrant van 30 jaar De Wegwijzer op 7 oktober 2000 het volgende:

In de afgelopen 30 jaar is het onderwijs sterk veranderd. Was er vroeger sprake van een frontale klassikale benadering, nu wordt er veel meer ingespeeld op de individuele verschillen en behoeften van kinderen. Het is de bedoeling dat kinderen minder snel verwezen worden naar een school voor speciaal onderwijs. Dat vraagt aanpassingen van mensen, maar ook van het gebouw. Er is behoefte aan kleinere ruimtes naast het leslokaal. In deze kleinere ruimtes kunnen leerlingen in kleine groepjes werken of individuele hulp krijgen. De computer zal een steeds belangrijker hulpmiddel worden. Leerlingen zullen informatie opzoeken op, en communiceren via internet. Ook dit stelt specifieke eisen aan het gebouw. De

Wegwijzer voldeed in 1970 aan de toen geldende onderwijsbehoeften. Nu is dat anders. Wij doen ons uiterste best om hieraan te voldoen en dat lukt ook, maar... een nieuw (cluster)gebouw zou prettig zijn. En zo ben ik bij de toekomst beland. Is dit de laatste lustrumviering in dit gebouw of vieren we ook nog het 7^e lustrum? Gaan we binnen afzienbare tijd verhuizen naar een nieuw clustergebouw met twee collega-scholen, een peuterspeelzaal en naschoolse opvang? Zou het niet mooi zijn als de volgende feestkrant wordt uitgegeven bij de opening van het clustergebouw?

In dezelfde jubileumkrant staat het programma vermeld van de viering op 6 oktober. 's Morgens gaan we de nieuwe schoolvlag hijsen en een boom planten, gevolgd door een feestelijk gevarieerd activiteitenprogramma in de school. 's Middags wandelen alle kinderen in optocht naar De Hilt en daar begint de kindervoorstelling "Het verhaal van Vogeleiland" door Simon en Zo.

Maart 2001 — Afscheid van meester Cees

Om kwart over zeven verzamelt groep 6/7 zich op school met versierde fietsen, steps of skeelers. De kinderen krijgen ontbijt op school en Cees en Jet van Rijdsdam krijgen hun ontbijt thuis. Om kwart over acht komen de andere kinderen op school, zij krijgen allen een school T-shirt en daarna begint de optocht. Helaas kunnen we geen gebruik maken van paarden en boerenkarren vanwege de mkz, nu worden het aanhangers, skelters, karren of step en alles versierd. De morgen wordt besteed aan een groot spelencircuit, ook nog vanwege het 30-jarig bestaan van de school. Tussen de middag wordt er op school gegeten en 's middags is er een speciaal cadeau-evenement in de speelzaal. Vanaf 19.00 uur is er een receptie met een officieel gedeelte met zang en toespraak.

December 2002 — Afscheid van meester Erik

Na 26 jaar aan de school verbonden te zijn geweest neemt Erik de Haan afscheid. Erik kwam in 1976 op De Wegwijzer werken als groepsleerkracht. Nadat de wet op het basisonderwijs in 1985 zijn intrede had gedaan, werd hij daarnaast in dat jaar ook adjunct-directeur. In 1995 nam Erik de functie van directeur over van Cees van Rijdsdam. Op 10 december nemen kinderen en team samen afscheid van Erik, zij gaan kijken naar een voorstelling van het clownsduo Hannes en Hannes. De afscheidsreceptie zal, in verband met de drukte van de decembermaand, op een later tijdstip plaatsvinden.

De Schoolgidsen van die jaren vermelden de volgende activiteiten:

Ouderparticipatie: Veel ouders zetten zich in voor het schoolleven van hun kind. Wij zijn blij dat veel ouders zich betrokken voelen bij De Wegwijzer. Naast vele "hulpmoeders en -vaders" bij evenementen, zijn er ook vaste werkgroepen. Naast ouders die zitting hebben in het bestuur, de medezeggenschaps-



1997 – Musical.

raad of de activiteitencommissie zijn er velen werkzaam in werkgroepen.

Bibliotheek: de schoolbibliotheek beheren;

Klussen: allerlei kleine klussen worden gedaan in en rond de school;

Overblijven: de kinderen begeleiden bij het overblijven tussen de middag;

Plakboeken: bijwerken van de plakboeken van de kinderen van groep 1 en 2;

Public Relations: de school nog beter voor het voetlicht krijgen in Eemnes;

Schoolkrant: de redactie vormen van de kalender en de schoolkrant;

Weekopening: met leerkrachten de weekopening op maandag verzorgen.

Rapportage: in het schooljaar 2003-2004 zijn er vier rapportages voor de groepen 3 t/m 8. Twee keer gebeurt dit mondeling (november en maart) en twee keer krijgt het kind een schriftelijk rapport mee naar huis. Tevens krijgt groep 3 drie maal een rapportboekje wat aansluit bij de leesmethode waardoor ouders precies weten wat het kind geleerd heeft. Voor de kleutergroepen zijn er drie rapportages in het jaar.

Gezin-School-Kerk: jaarlijks werken we samen met de scholen De Scheper uit Laren en Het Noorderlicht en met de kerken aan een vanuit de bijbel geïnspireerd project. In de maand januari wordt er aan gewerkt en in februari wordt een afsluitende kerkdienst gehouden.

Huisbezoek: de ouders van de kinderen uit groep 1 en van leerlingen die in andere groepen nieuw op school komen, krijgen huisbezoek van de leerkracht.

Daarnaast worden nieuwe gezinnen ook bezocht door iemand van de activiteitencommissie. Met deze bezoeken willen wij bereiken dat ouders en kinderen zich zo snel mogelijk thuis voelen op school en dat de ouders “wegwijs” worden gemaakt.

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT): ICT is al jaren een speerpunt van de VPCO-Hilversum. Vanaf augustus 2005 organiseren de scholen de lessen zelf. Doelstelling is dat de computer in het onderwijsaanbod van de school geïntegreerd wordt. Daartoe is er op school een ICT-ontwikkelingsplan, waarin jaarlijks beschreven wordt wat de voornemens zijn op het gebied van ICT. In de eigen digitheek kunnen de kinderen gebruikmaken van moderne computers en oefenen in het gebruik van Windows, tekstverwerken, e-mail en internet.

Pasen: alle leerlingen van onze school nemen jaarlijks deel aan de paasmaaltijd die wij binnen onze school organiseren. Tijdens deze maaltijd wordt niet alleen gegeten en gedronken, maar vertellen we de kinderen - voor zover zij daar aan toe zijn - ook het een en ander over de symbolische achtergronden. Het spreekt vanzelf dat in de godsdienstlessen de verhalen rond Goede Vrijdag en Pasen aan de orde komen.

9 Oktober 2003 — De dag van de fantastische circusvoorstelling

Liesbeth Ham schrijft er over:

Met erg veel genoegen denk ik terug aan die dag, de dag dat we met elkaar een geweldige circusvoorstelling hebben opgevoerd in de grote zaal van De Hilt. Olifanten, tijgers, muzikanten, clowns, enz., enz., alle ingrediënten voor een echte circusvoorstelling waren aanwezig. De acts waren ingestudeerd onder leiding van Kunst Centraal. Wat ik vooral als heel bijzonder heb ervaren was de sfeer rond dit hele gebeuren. Zoveel inzet en enthousiasme van zowel kinderen, team als ouders heb ik zelden meegemaakt. Het werd dan ook een fantastische avond waar we nog lang over hebben nagepraat. Ik kan alleen zeggen, degenen die er op deze avond niet bij waren, hebben echt iets gemist!



Negentiger jaren – Seidermaaltijd / Pesachviering.

Juni 2006 — Het Afrika-project

José Boerma vertelt ons hierover:

In juni 2006 zijn wij met leerkrachten, leerlingen en ouders drie weken lang bezig geweest met een Afrika-project. Al op de eerste maandagmorgen werden er dia's vertoond van Afrikaanse kinderen en hun leefomgeving. Vervolgens ging ieder in de benen voor een echte Afrikaanse dans. Deze dans werd aangeleerd door één van de ouders. In de hal stond inmiddels een vitrine met speksteen kunstwerken van dieren. In de loop van de weken werd heel de school omgetoverd tot museum. Door de kinderen en leerkrachten gemaakte dieren van klei, boomschors, keien en speksteen vulden de verschillende lokalen. Ook klonken djembe-geluiden in de school. Alle leerlingen leerden van Victor, een oorspronkelijke Angolees, de kneepjes van het djembe spelen. Op de laatste dag van het project was er een grote barbecue, uiteraard met Afrikaanse inbreng en een veiling van alle kunstwerken die door de leerkrachten waren aangeleverd. De opbrengst hiervan ging evenals het jaar daarvoor naar het Home-Base Care programma te Sizanani bij Bronkhorstspruit in Zuid-Afrika.



Drie logo's van De Wegwijzer.

Op weg naar de clusterschool

Mirjam Havinga schrijft in maart 2007:

In het voorjaar van 2005 bekijken we met elkaar de bouwtekeningen van “onze nieuwe school”; met het gehele team bedenken we waar we straks de interactieve schoolborden willen hebben en waar de kinderen straks hun handen moeten gaan wassen. Na allerlei zaken aangepast te hebben op de bouwtekeningen geven we het weer over aan het ontwerpteam. Vanaf 2006 zien we op het terrein van het “Vierkante Bosje” van alles gebeuren, het gebouw gaat van tweemaal naar driedimensionaal. Op 10 januari 2007 gaan we met alle teams het gebouw van binnen bekijken; een beetje onwennig kijken we naar al het beton en proberen we ons voor te stellen hoe het straks zal zijn. Dit is voor de teams echt de “kick off” van de clusterschool. Er ontstaan werkgroepjes die zich gaan buigen over de inrichting van al die ruimtes, in onze gedachte is de verhuizing al begonnen. We zijn er nog lang niet, maar we gaan samen op weg naar de clusterschool en zijn erg benieuwd hoe dat zal zijn.

Tot slot van deze verhalen over “de laatste jaren” vertelt Bart Daatselaar (webmaster en lid van de PR-commissie) over de reünie het volgende:

In de loop van het schooljaar 2005-2006 realiseerde de PR-commissie van De Wegwijzer zich, dat met het binnenkort betrekken van een nieuw schoolgebouw niet alleen een nieuw hoofdstuk in de schoolgeschiedenis zou worden geopend. Met het verlaten van het huidige onderkomen zou ook een belangrijk hoofdstuk worden afgesloten. Het leek ons een goede aanleiding om de gebruikers van de school de kans te geven afscheid te nemen van het oude gebouw en hernieuwd kennis te maken met leraren en mede-leerlingen uit hun verleden. Past u nog wel achter zo’n tafeltje? Weet u nog de geur van de verf, het plaksel, het slijpsel van potloden? Is die juf van toen nog steeds die oude mevrouw of is het leeftijdsverschil na al die jaren bijna verdwenen? Redenen genoeg nog een keer een blik in De Wegwijzer te werpen, nu het nog kan. Een groep vertegenwoordigers van voorbije schooljaren stelde lijsten op van oud-klasgenoten, zocht adressen, raadpleegde bestanden, schreef de brieven en plakte de postzegels. Dat resulteerde in een groot aantal aanmeldingen. Met foto’s en verhalen van toen. Die herinneringen vindt u terug op de website van de school www.wegwijzereemnes.nl. Zaterdag 2 juni 2007 is die dag vol van herinneringen!

Een allerlaatste terugblik



Juni 1971 – Klas 6 en meester Luc Muilwijk.