

# Jongens en het Vierkante Bosje

Door **EGBERT VAN IJKEN** (geb. 1951)

Ik ben zowat geboren aan de zoom van de "bosrand". Ik ben namelijk in 1951 geboren op Laarderweg 91 (toen nummer 65). Daar woonden mijn opa en oma, Gerrit Dop en Aaltje Breunesse. Mijn ouders, Gijs van IJken en Corrie Dop zijn daar na hun huwelijk in 1949 gaan inwonen. Tot aan mijn tweede jaar heb ik er gewoond, voordat we naar Molenweg 7 verhuisden. Als kleuter en leerling van de lagere school kwam ik heel vaak bij Opa en Oma Dop aan de Laarderweg. Opa had daar achter het huis een timmermanswerkplaats, waar altijd hout, krullen, enzovoort lagen. Vanuit die werkplaats keek je door de grote achterdeuren uit op het Vierkante Bosje, met links de woning van Snel. Vanuit de werkplaats liep je door de groetentuin in de richting van het Vierkante Bosje. Over een paar slootjes, eigenlijk greppeltjes, en door een paar kampjes land kwam je daar. Ik heb er veel gespeeld. Je kon er door de dubbele boomwal, die



*Achter het huis van timmerman Dop (Laarderweg 91) kon je over wat landjes het huis van Snel zien staan (nu Streefoordlaan 20). De kleuter is Egbert van IJken in 1953.*



*Van het Vierkante Bosje (bij A) is het zigzaggend pad naar de Laarderweg (B) aangegeven, waarlangs Egbert door de korenvelden bij grootouders Van IJken kwam, die woonden op nr 112.*

het daarbinnen gelegen weiland omzoomde, bijna helemaal in de rondte omheen. In het weiland was volgens mij in het midden een sloot met een dieper en breder stuk in het midden. We speelden soldaatje en cowboytje. Ik geloof, dat ik dan speelde met Jan Dop, Jan Bos en Jacques van Hees. Precies weet ik het niet meer. Je kon in de bomen hutten bouwen.

Vanaf de Streefoordlaan kon je ook bij het Vierkante Bosje komen. Toen ik een paar jaar geleden in Eemnes was, heb ik dat nog een keer gedaan. En van de andere kant kon je erbij komen langs het pad dat aan de "Laarderkant" van het Kerkhof lag. Ook kon je vanaf het Vierkante Bosje al zigzaggend via een smal pad door de korenvelden naar de Laarderweg lopen in de richting van Laren. Je kwam dan uit ongeveer tussen Laarderweg 112 en de winkel van Zwankhuizen op nummer 104. Laarderweg 112 was het huis van mijn andere grootouders, Egbert van IJken en Sophia Könemann. Ik kan het pad nog bijna uittekenen.

Aan het Vierkante Bosje heb ik fijne onbekommerde jeugdherinneringen overgehouden.