

## Koningin Wilhelmina ontstemd om het vlaggen

Een dezer dagen kreeg ik een leuke reactie van mevr. Van Ogtrop-van Voorst tot Voorst in Hilversum. Ze reageerde op het derde deel van de serie Openbaar Vervoer in en rond Eemnes in HKE nr. 2, jaargang 24, 2002. Zij woonde in 1947 in Eemnes als echtgenote van burgemeester Van Ogtrop. Haar werd door het artikel een anekdotische gebeurtenis in herinnering gebracht, die zij uit de mond van een hofdame van Koningin Wilhelmina had opgetekend. Hare Majesteit ging zich op zaterdag 14 juni 1947, blijkbaar een mooie dag, wijden aan haar geliefde en ontspannende hobby, kunstschilderen. Dat deed zij deze keer in de omgeving van het Dikke Torentje in Eemnes, het kerkje dat ze zo vaak in haar jeugd samen met haar moeder, Koningin Emma, bezocht had op zondag.

Maar wat was dat? De vlaggen uit? Volgens de mededeling van de hofdame aan mevr. Van Ogtrop was de Koningin “zeer ontstemd” omdat overal in de omgeving de vlaggen uit hingen. Men mag gerust aannemen dat zij zich had voorgesteld om incognito hier rust te vinden, al hoe gesteld ze ook mag zijn geweest op eerbetuig. Zij was niet anders gewend dan dat vlaggen uithingen ter harer ere. Wie had haar dit gelapt? Ze was helaas niet bekend met de heropening van de buslijn Laren-Eemnes-Baarn na ca. 10 jaar afwezigheid. Voorwaar toen een reden tot feest in het dorp. We zullen maar hopen dat haar werkstuk er in de toonzetting niet te veel onder heeft geleden en het uiteindelijk toch nog goed is gekomen met haar humeur.

*Jaap Groeneveld*