

WAARSCHUWING BETREFFENDE HET SNIJDEN VAN KLAVER

Lies Haan-Beerends

In het resolutieboek, waarin de notulen van de gerechtsvergaderingen werden opgenomen, staat vermeld, dat op 1 september 1803 een open rechtsdag werd gehouden. Er waren kennelijk klachten binnengekomen dat er onrechtmatig klaver werd gesneden op andermans landerijen. Iets wat niet langer getolereerd kon worden. Schout en Gerecht van Oostbroek en De Bilt vaardigden dan ook de navolgende publicatie uit:

Waarmee zullen al die bokken en geiten nadien toch gevoerd zijn geweest? De meeste mensen wilden volgens mij niet met de justitie geconfronteerd worden. Ouders zullen hun kinderen wel vermaand hebben zich niet meer aan andermans klaver te vergrijpen. De bokken en de geiten werden wellicht het haasje?

'Waarschouwing'

'Alzoo bij schout en gerechte van Oostbroek en de Bilt c.s. veele klagten zijn ingekoomen, dat verscheide inwooners van deezen dorpe, zoo tot hun eigen voordeel als tot vermaak van hunne kinderen, bokken en gyten houden, waar voor verre de meesten van hun eigen geen voeder hebben waar door het niet zelden gebeurd dat de jongens welke zodanige bokken en gyten houden, van de landerijen der ingezeetenen afsnijden en weghaalen de klaver en allerly ander koorn tot merkelijke schaaden der eigenaars van zulke landerijen:

warom schout bij deeze een jeder ernstig waarschuwen, dat zij hunne kinderen vermaanen om zich voortaan zorgvuldig te onthouden van [he]t snijden van klaver of eenig ander koorn van de landerijen der ingezeetenen, zullende daar op nauwkeurig worden gefigureerd, en de geene die bevonden mogten worden zich daar aan schuldig te maaken, zonder eenige versooning aan den Hove van Justitie werden bekend gemaakt.'

Bron:

Gemeentearchief De Bilt, *Resolutieboek van vergaderingen van het Gerecht Oostbroek en De Bilt c.s.*, GAB 3.