

De geschiedenis van de Werkplaats in beeld

Ellen Drees en Anneke van Heertum

In 1937 verlieten Heinrich en Ilse von der Dunk nazi-Duitsland en vestigden zich in Bilthoven. Zij kenden Kees Boeke en zijn school al en werden medewerkers op de Werkplaats. Hun zoon Herman was toen acht bijna negen jaar oud en hij werd uiteraard werker. Van 1937 tot 1946 volgde hij onderwijs op de Werkplaats, hoewel daarvoor in het laatste oorlogsjaar veel creativiteit en voorzichtigheid nodig was. In 1946 ging hij naar Het Nieuwe Lyceum omdat hij geschiedenis wilde studeren en de Werkplaats geen VWO-examen afnam. Toen in 1951 het nieuwe Werkplaatsgebouw in gebruik genomen zou worden, viel dit samen met het 25-jarig bestaan van de Werkplaats. Eén van de feestelijkheden was een revue en een onderdeel daarvan was de vertoning van een serie toverlantaarnplaatjes over de geschiedenis van de Werkplaats, aan elkaar gepreut door Herman von der Dunk. De tekeningen voor deze toverlantaarnplaatjes werden gemaakt door Herman von der Dunk, door Wijnand Nieuwekamp en door Willy Haring.

Wij willen Herman von der Dunk hartelijk danken voor de welwillendheid waarmee hij de 45 jaar oude tekeningen over de geschiedenis van de Werkplaats ter beschikking heeft gesteld.



Het jaar Nul: Zó begon het! Onze voorvaders, de Batavieren, kenden nog geen beschaafde omgangsvormen. Als je een beer tegenkwam, sloeg je hem met een knots op het hoofd, en afgrijselijk gilden de uilen in de bomen.



Duizend jaar later! Edele ridders bestreden asociale monsters en hun verloofde keek stralen toe. Of niet.



1828 De mensheid gaat een nieuw tijdperk in. Stevenson rijdt in zijn eerste stoomtrein!



25 september 1884 Kees boeke geboren!



19 december 1911 Het Engelse straatje, of hoe een meneer uit Alkmaar met een juffrouw uit Engeland trouwde.



1911 Kees trekt naar Syrië om de Arabieren te bekeren.



1914 Kees en Betty gaan naar Europa terug. Het gezin is met één persoon uitgebreid.



De jaren 1920-1926 's Winters, 's zomers, in herfst of lente. In huis of op straat... strijd voor een betere wereld.



6 januari 1926 Kindergemeenschap Bilthoven opgericht. Aan het handje van Oom Kees.



1928 Frans Röntgen, zoon van de componist ontwerpt de W.P. Allegro Fantastico.



juni 1929 De W.P. gebouwd. De schuur verhuist.



12 juli 1929 Eerste stichtingsdag. De oorkonde op de hanebalken. Kees, hou je vast!



Gymnastiek Methode Müller. "Das Müllern ist des Müllers Lust".



Werken in de groentetuin in Groenekan.



Wekelijkse Tragedie: Wie heeft de sleutel van de keukendeur?



Commentaar overbodig.



1934 Fontein uit Bussum, Kees uit Bilthoven, Bolt uit Amersfoort richten de IVO op. Het klassikale onderwijs bijt in het (paedagogische) zand.



Het spel der spelen: korfbal onder leiding van Joop.



De A.W.K.B.O.V. repeteert. (Algemene Werkplaats Kindergemeenschap Bilthoven Orkest Vereniging).



Dienstploeg.



Januari 1944 De Werkplaats gevorderd, red wat te redden valt!



Niet iedereen kan tegen bloembollen!



6 januari 1951 Opening van het nieuwe gebouw!



En zó de toekomst tegemoet!