

RIJNWIJK ONDER ZEIST.

Op vererend verzoek vestig ik de aandacht op een artikel van Dr A. J. van de Ven in de te Bern verschijnende Internationale kirchliche Zeitschrift, 1949, blz. 115—139, onder den titel: La communauté cistercienne de la maison de Rijnwijk, pres d'Utrecht.

Dit artikel werd met enkele andere, ook voor Utrecht van min of meer belang, geschreven als een „ereteken” voor Mgr. Dr A. Rinkel, ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan het Seminarie te Amersfoort.

Dr. van de Ven behandelt in zijn artikel een merkwaardig tijdperk uit de historie van huize Rijnwijk. In 1726 kocht Mr. Adriaan Wittert het huis met omgeving voor f 8500. Van deze koopsom nam A. I. de Brigode du Bois, ook koopman te Amsterdam, f 2400 voor zijn rekening, en daardoor waren zij in staat aan een aantal monniken uit de abdij Ozoal, die naar ons land waren uitgeweken, onderdak te verschaffen.

De schrijver geeft in den brede aan, waarom en hoe deze geestelijken hier gekomen zijn.

De reden was de vervolging wegens het niet aanvaarden van de befaamde Bul Unigenitus, waarin een werk van Père Quesnel veroordeeld werd om 101 genoemde stellingen, van welke, naar hun mening vele puur evangelisch waren. Deze strijd moet gezien worden in groter verband en met het oog op het leergezaq in de katholieke kerk, of n.l. „de Paus” dan wel „de Kerk” onfeilbaar leert.

De uitgeweken monniken stelden zich onder leiding van de Utrechtse Aartsbisschop Barchman Wuytiers. Hun orde-regel wordt in entenso vermeld.

Hun lotgevallen zijn o.a. beschreven in het Jaarboekje van „Oud Utrecht” 1929, en men vindt van hen en over dit gehele tijdperk belangwekkende bijzonderheden in de Bernse dissertatie van Prof. Dr. P. I. Maan, welke dit jaar te Assen is uitgegeven.

In dezelfde aflevering wordt Nicolas Le Gros genoemd en het „Concilie van Utrecht 1763” onder de loupe genomen. Voor de historie van Utrecht dus een rijk nummer. L.

MEDEDEELINGEN UIT DE VEREENIGING.

In den namiddag van Zaterdag den 17den December a.s. zal een excursie naar de Universiteitsbibliotheek aan de Wittevrouwenstraat plaats vinden, waarbij na een korte inleiding middel-euwsche handschriften der Utrechtsche school en wiegedrukken van Utrechtsche drukkers getoond en toegelicht zullen worden.

Nadere bijzonderheden zullen in het e.v. nummer vermeld staan.