

spelen deel op het onderdeel kleiduvenschieten. Meer informatie daarover zou staan in de jaargang 1908 van het tijdschrift *Nederlandsche Sport*. Maar die blijkt nergens meer te vinden. Wie helpt mij aan informatie over een bibliotheek, verzameling of andere bron waar die jaargang kan worden ingezien?

Arie A. Manten

*De Otterspoordam* (jaargang 12, nr. 3, blz. 138 - 146).

Op blz. 141 moet in de 22ste regel van beneden in plaats van "Otterspoor" worden gelezen "Otterspoorbroek". Op blz. 142 moet in regel 8 "restonginningen" zijn "restontginningen" en moet in regel 16, in de passage "een 22 hoeven groot Otterspoorbroek", het getal 22 worden vervangen door 28.

De heer H. Lagers is tweemaal ruimte in ons tijdschrift aangeboden voor een reactie op het bovenstaande artikel. Hij zag daarvan af wegens gebrek aan tijd. De uitnodiging is daarna omgezet in een invitatie van onbeperkte duur.

Arie A. Manten

*De buitenplaats Vechtstroomte Breukelen (2)* (jaargang 12, nr. 3, blz. 121- 137).

De heer H.H.J. Doude van Troostwijk wees mij op een fout op blz. 128, 5de alinea: "De verzetsman heette niet Minderhout maar H.J. van 't Lindenhout. Hij was een zwager van mevrouw M. Stegenga en van mijn moeder, die ook Stegenga heette. In september 1944 was hij op familiebezoek in Breukelen en kon ten gevolge van de oorlogssituatie niet meer naar zijn woonplaats Nijmegen terugkeren. Noodgedwongen woonde hij de rest van de oorlog bij zijn schoonzuster. Hij maakte een illegaal krantje met de naam "De stille waarheid" met berichten van de niet ingeleverde radio, en deed ook ander verzetswerk. Hij was zeer welgesteld en kocht in 1959 van de familie De Vries het landhuis Onderdak, dat hij aan zijn schoonzus M. Stegenga verhuurde. Toen die in 1975 overleden was, verkocht hij het huis aan de heer G. Bijlenga. De eerste eigenaren van huize Onderdak, dat toen Mea Vota heette, waren de gebroeders Carel en Jan de Vries." Zie verder blz. 129 bovenaan.

De heer W. Brouwer signaleerde een fout op blz. 131 met betrekking tot de huizen Straatweg 131 en 133. Die waren niet het eigendom van Willem Jacob Fokker, maar van diens zuster Oeda Elselina Fokker, weduwe van Dirk Verwoerd. De zwager van Fokker heette dus niet Goedjaar, maar Verwoerd. Hij woonde Poeldijk A 128 (nu Stationsweg 37), waar hij in 1925 vijf huizen van aannemer J. de Bruin had gekocht. Drie ervan verkocht hij weer, onder andere aan de notarisklerk J.N. den Boggende. Verwoerd liet aan de Straatweg de twee bovengenoemde huizen bouwen, waarvan het kleinste waarschijnlijk bestemd was voor zijn bij hem inwonende schoonmoeder Aaltje Cazant, weduwe van Hendrik Fokker, die op Groenlust aan het Zandpad geboerd had. Nog voordat deze huizen waren opgeleverd, overleden echter op 28 februari 1930 de 92-jarige Aaltje en op 10 september 1930 de toen 60-jarige Dirk. Hij was in de Dannegracht geraakt, naar het ziekenhuis in Utrecht gebracht en daar overleden. De weduwe Verwoerd vroeg toen haar broer Willem Jacob Fokker in het huis Straatweg 133 te komen wonen; zelf betrok ze het kleine huis Straatweg 131. Willem woonde al vanaf 1924 aan de Straatweg (nu nr. 161). In 1927 kocht hij van de heer Goedjaar de andere helft van het dubbele woonhuis (nu nr. 159). De kadastrumnummers die ik in noot 44 van mijn artikel noemde, behoren bij deze huizen, die hij later verkocht aan N. van Dijk en aan P.A. Dhont. Fokker en zijn vrouw verhuisden in 1930. Een binnendeur in hun achterkamer gaf toegang tot het kleine huis van Oeda. Toen na enige tijd onenigheid tussen broer en zus ontstond, liet Oeda die deur dicht metselen en bovendien in de achtertuin een hoge scheidingmuur zetten. Oeda vertrok in 1935 naar Zeist en verkocht haar huizen omstreeks 1950 aan P. Werrie in Nieuwer Ter Aa. In 1952 betaalde Fokker zijn huishuur aan de nieuwe eigenaar Lucas Mur te Breukelen. Mijn zegsman Willem Brouwer trouwde in 1947 met Cornelia Fokker, een kleindochter van W.J. Fokker. Zij woonden drie jaar lang in bij opa Fokker op de bovenverdieping van nr. 133.

Henk J. van Es