

- 20 L. Noordegraaf en G. Valk, 1988. De Gave Gods. De pest in Holland vanaf de Late Middeleeuwen. Uitgeverij Octavo, Bergen (NH), 285 blz.
- 21 W.F. Bax, 1941. De oudste Nederlandsche ridderorde. Jaarboek voor Munt- en Penningkunde, deel 28, blz. 1 - 19.
P. Noordeloos, 1959. Antoniana. Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, deel 1, blz. 27 - 108.
- 22 O. Kurz, 1956. A fishing party at the court of William VI Count of Holland, Zeeland and Hainault. Oud-Holland - Driemaandelijks Tijdschrift voor Nederlandse Kunstgeschiedenis, jaargang 71, aflevering 3, blz. 117 - 131.
- 23 L. Tondreaux, 1975. Saint-Antoine en Barbefosse. Annales du Cercle archéologique de Mons, deel 69 (1973 - 1975), blz. 205 - 212.
- 24 Koninklijke Bibliotheek, Brussel, manuscript Goethals, nr. 707. Zie verder: F. Hachez, 1903. Armorial de l'Ordre de Saint-Antoine. Annales de l'Académie Royale d'Archéologie de Belgique, 5e série, tome V, blz. 103 - 122.
- 25 F.J.W. van Kan, 1984. Het Middeleeuwse riddermatige geslacht Van Zwieten. Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, deel 38, blz. 49 - 96, in het bijzonder blz. 50 - 52.

Tweede Kamerverkiezing in Breukelen, 1909

"De stille rust in de staatkundige wereld, in deze maand niet ongewoon, wordt eenigermate verstoord door de aanstaande verkiezing voor de Tweede Kamer te Breukelen tengevolge van het optreden van De Waal Malefijt, lid voor dit distrikt, als minister van Kolonieën. In Breukelen zijn zeer vele katholieke kiezers en deze willen nu een katholiek kandidaat stellen. De antirevolutionnaireren willen hiervan niets weten en beweren dat volgens afspraak de zetel hun toebehoort. De bondgenooten zullen dus onderling een strijd gaan voeren. Reeds bij de verkiezingen van juni hoorde ik te Amsterdam dat Wierdels, de hoofdredacteur van de *Tijd*, het voornaamste katholieke blad in ons land, zich had uitgelaten dat het verbond met de calvinisten na deze verkiezingen op zal houden, omdat de katholieken alles verkregen hebben wat zij wenschen en nu de calvinisten niet meer noodig hebben. Is dit reeds de eerste aanwijzing dat de breuk aanstaande is? Misschien willen de katholieken in het vervolg een zelfstandige houding aannemen, misschien ook de calvinisten toonen dat zij hun lot in handen hebben. Wat de uitslag in Breukelen zal zijn is niet te zeggen; de katholiek zal evenwel waarschijnlijk niet gekozen worden, want de protestanten van alle richtingen zullen wel niet op den katholiek stemmen, zelfs niet bij herstemming. Het zal in elk geval een merkwaardige verkiezingsstrijd worden."

Naschrift: "Er zijn nu, 11 september, vier kandidaten te Breukelen gesteld: antirevolutionnair, christelijk-historisch, katholiek en liberaal."

Gekozen werd de anti-revolutionnair F.H. de Monté ver Loren.

Uit: J.P. de Valk en M. Faassen, 1993. Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort 1874 - 1918. Uitgave Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 's-Gravenhage, Eerste band, blz. 476 - 477.