

Plotseling: "Verdikkeme, dit stukje is nog niet goed!" Zijn al wat beter geworden stemming sloeg in één klap om. "Wie heeft er hier gepoetst?"

"Ik, vader."

"Chris, kom dichterbij, pak je spullen en doe het beter. Ben je helemaal gek. Is dat een voorbeeld voor je broer en zussen?" En daar had je er weer een, een pats voor je kop.

En met gloeiende oren en priemende, venijnige oogjes van je familieleden, jonger dan jij, in je rug, begon je weer op je tintelende knieën waar je wat te schielijk op was neergevallen. Een eeuwigheid lang, leek het wel.

Was het maar morgen, met de vertellende en smokende meester in de roef van de klas.

Ineens rook de boenwas zo lekker niet meer.

### **Verantwoording**

Gebaseerd op een interview met Chris van Elk (geboren in 1921). De afbeeldingen zijn, met dank, ontleend aan het knipselarchief van M.N.J. van Kralingen.

---

## **Uit oude raadsnotulen**

### **2. Drinkgelag bij de brandweer in 1875**

"Nog deelt de Voorzitter mede dat ter gelegenheid van den brand op het erf van de weduwe van der Wilt ongeregelheden hebben plaats gehad en dat bij die gelegenheid eene zeer groote hoeveelheid sterken drank is gebruikt zonder toestemming van den Wethouder C. Verhoeff, loco Burgemeester. De nota's daarvoor zijn bij den Burgemeester ingekomen die ze echter heeft geweigerd omdat de drank noch door hem noch door zijn plaatsvervanger is besteld en dus, als zijnde in strijd gehandeld met art. 26 der brandverordening, die posten niet in de rekening der gemeente mogen worden geleden.

De raad, gehoord de toelichtingen van den Voorzitter, betuigt dezen adhaesie over de door hem genomen maatregelen en besluit dat in de gemeenterekeningen geene andere drank-nota zal mogen worden gebracht dan die een gevolg is van de bestellingen van den Wethouder Verhoeff."

Uit: Notulen van de vergadering van de gemeenteraad van Breukelen-St. Pieters van 19 november 1875.

A.A.M.