

# Korte geschiedenis van het geslacht Jongerden in Eemnes en Huizen

Een erfgooiersfamilie van rietdekkers!

Sinds 1885 woont in Eemnes de rietdekkersfamilie Jongerden. Het gaat om een Nederlands Hervormde familie die oorspronkelijk uit Huizen afkomstig is. Het is een Erfgooiersfamilie die al sinds ongeveer 1800 in het rietdekkersberoep zit. De oudste gegevens dateren van ongeveer 1650. De familiegeschiedenis begint dan bij:

I                    **Reijer Goosz**  
geboren ca. 1650 woonde te Huizen

Zijn naam komt voor op de Erfgooierslijst van 1708. Dat



Arent Jongerden (geb. 1942) in actie bij het dekken van een molen.



Reijer Jongerden (1839-1914) en zijn vrouw Willemina Josina Keijer (1839-1929)

betekent, dat hij na 1708 overleden is. Verder is er niets over hem bekend, dan alleen dat hij in ieder geval één zoon had:

II

**Gosen Reijersz**

geboren Huizen ca 1688

begraven Huizen 23-05-1728

trouwt (1) Huizen 25-11-1714

**Matje Klaess**

(± 1690-1717)

trouwt (2) Huizen 03-08-1721

**Jannetien Dirks**

gedoopt Huizen 11-07-1694

Gosen was gereformeerd. Uit zijn eerste huwelijk zijn een dochter en een zoon geboren en uit het tweede huwelijk zijn ook

weer een dochter en een zoon voortgekomen. Onze lijn wordt voortgezet met de zoon uit het 2e huwelijk:

III

**Jan Goosen (de Jong) Jongerden**

gedoopt Huizen 01-11-1722

begraven Huizen 25-08-1777

in graf 13 in het "Choor" van de kerk

trouwt (1) 's-Graveland 31-10-1745

**Jacobje Jans Meijers** (±1722-1761)

weduwe van Govert Bos

trouwt (2) Huizen 23-05-1762

**Besseltje Hendriks Zwart**

gedoopt Huizen 11-12-1740

Jan was schaarmeester. Ook hij was gereformeerd. Zijn eerste huwelijk bleef kinderloos. Uit zijn tweede huwelijk zijn tien



Reijer Jongerden (1839-1914) en zijn vrouw Willemina Josina Keijer (1839-1929) bij hun woning Kerkstraat 24. Afbeelding uit 1924



Jacob Jongerden (1874-1937) en zijn vrouw Nelletje Vlug (1879-1940) met de hond Nora. Foto genomen rond 1930

kinderen geboren: vijf zonen en vijf dochters. Toen hij in 1777 stierf was het jongste kind, een dochtertje, vier maanden oud. We vervolgen de lijn met zijn jongste zoon:

#### IV

#### **Reijer Jansz Jongerden**

gedoopt Huizen 15-10-1775

overleden Huizen 18-07-1838

trouwt Huizen 02-08-1812

#### **Geertje Teunis Molenaar**

gedoopt Huizen 04-02-1781

overleden Huizen 09-01-1841

Reijer was de eerste rietdekker in de familie. Hij moet zo rond 1800 met zijn beroep begonnen zijn. Hij stierf in 1838 in huis nr. 108 in Huizen. Uit zijn huwelijk met Geertje Molenaar is één zoon geboren:

V

**Jan Reijersz Jongerden**

geboren Huizen 15-05-1813

overleden Huizen 02-08-1876

trouwt Huizen 06-08-1837

**Fijtje Hendriks Visser**

geboren Huizen 11-03-1814

overleden Huizen 07-01-1857

Evenals zijn vader werd Jan rietdekker. Al zijn kinderen werden geboren in het huis Ondereinde nr. 108. Zijn vrouw stierf daar ook. Hijzelf stierf in 1876 in het huis Ondereinde nr.360. Uit zijn huwelijk met Fijtje Visser zijn elf kinderen geboren: zeven zonen en vier dochters. Vier zonen zijn jong gestorven. Zoon Jan (1854-1889) werd rietdekker en bleef ongehuwd.

Zoon Hendrik (1845-1923) werd rietdekker; hij nam het bedrijf van zijn vader over op Valkenaar nr. 108. Hij bleef daar zijn hele



Isak Jongerden (1903-1980) gefotografeerd in 1926



Isak Jongerden als rietdekker in actie met zijn zoons Arent en Gerrit

leven wonen.

Zijn vrouw was Marritje Korlaar (1849-1919) uit Bunschoten.

We vervolgen de lijn met de 2e zoon van Jan Jongerden en Fijtje Visser:

VI

**Reijer Jongerden**

geboren Huizen 09-04-1839

overleden Eemnes 30-12-1914

trouwt Huizen 20-05-1866

**Willemina Josina Keijer**

geboren Huizen 07-09-1839

overleden Eemnes 01-02-1929

Ook Reijer werd weer rietdekker van beroep. Na zijn huwelijk woonde hij met zijn gezin nog ongeveer drie jaar in Huizen in een woning aan de Eng nr. 95. Van ± 1869 tot ± 1875 woonde

het gezin in Soest. Reijer vestigde zich daar aan de Zwarteweg in de Kerkebuurt en begon daar een eigen rietdekkersbedrijfje. Hij hield het er niet lang uit. Rond 1875 woont hij met zijn gezin weer in Huizen op het adres Ondereinde 101. Na zo'n jaar of tien vertrok hij definitief uit Huizen, volgens zeggen omdat hij daar zo'n enorme concurrentie ondervond. Op 9 juni 1885 vestigde Reijer zich met zijn gezin in Eemnes. Ze betrokken de woning Kerkstraat 24. Dit is het meest westelijke deel van het pand bij de Nederlands Hervormde kerk. Achter de woning was plaats voor de rietopslag. Als rietdekker werkte Reijer vooral aan boerderijen in Eemnes.

Uit het huwelijk van Reijer Jongerden en Willemina Josina Keijer zijn zeven kinderen geboren: 4 zonen en 3 dochters:

VI.1

**Jan Jongerden**

geboren Huizen

19-05-1867



Rietdekken op het pand Laarderweg 3 van de familie Van Hamersveld.

Vlnr: Isak Jongerden (1903-1980) Arent Jongerden (geb. 1910) Vader Jacob Jongerden (1874-1937) Jan Gosen Dop staat op de steiger.



Gezin Jongerden:

staand achter vlnr: Jaap-Greet-Gert

zittend vlnr moeder Aleida van Rouwendaal-Nelly-Lida-vaderIsak Jongerden

voor zittend: Arent + hond Moortje

Foto gemaakt 3-9-1949

overleden Assen 24-10-1957

trouwt (1) Eemnes 10-02-1893

**Marritje Scherpenzeel** (1862-1899)

trouwt (2) Eemnes 20-10-1899

**Annetje Janssen** (1869-1944)

Annetje was weduwe van Melis van Rijn.

Jan was aanvankelijk ook rietdekker. Hij heeft met zijn gezin o.a. in de oude school gewoond in Eemnes-Binnen. Uit het eerste huwelijk van Jan zijn vijf kinderen geboren. Uit het tweede huwelijk zijn geen kinderen bekend. Op 5 november 1901 verhuisde het gezin van Eemnes naar Hilversum. Daar kreeg Jan een baan bij de gemeente. Zijn tweede vrouw stierf in 1944 en niet lang daarna (27-02-1946) verhuisde hij naar Assen. Daar overleed hij in 1957.



VI.2 Dochter Johanna, geboren te Soest in 1870, is jong gestorven.

VI.3+4 In 1873 werd er in Soest een tweeling geboren. Zoon Jacob is jong gestorven. Dat was niet het geval met tweelingzus:

**Johanna (Naatje) Jongerden**

geboren Soest 01-03-1873

overleden Amsterdam 04-09-1956

trouwt Hilversum 06-05-1896

**Gerrit Hovius (1861-1937)**

Naatje woonde met haar gezin na haar huwelijk nog korte tijd in Hilversum. Op 8 december 1897 verhuisde de familie voorgoed naar Amsterdam. Uit het huwelijk van Naatje en Gerrit Hovius zijn 4 zonen en 2 dochters geboren.



Gezin van Isak Jongerden maakt muziek.

V.l.n.r.: Arent (geb.1942) Jaap (geb. 1935) Gerrit (geb. 1931) Vader Isak



Isak Jongerden in functie voor een begrafenis. Hij staat voor de fietsenmakerij van Goos Hagen- later Siem Nagel

### VI.5 **Fijtje Jongerden**

geboren Huizen 05-04-1879  
overleden Huizen 26-05-1961  
trouwt Eemnes 07-08-1903  
**Aart Dekker (1875-1948)**

Aart kwam uit Eemnes en was een zoon van Piet Dekker, die op Kerkstraat 15 woonde. Aart en Fijtje waren dus bijna burens. Na hun huwelijk woonden ze eerst op Laarderweg 38. Later woonden ze te Huizen op het adres Ondereinde 101.

### VI.6 **Hendrik Jongerden**

geboren Huizen 18-12-1881  
overleden Hilversum 27-04-1967  
trouwt Eemnes 21-11-1902  
**Cornelia Kuiper (1883-1953)**

Hendrik en Cornelia waren directe buren van elkaar. Ze woonden in hetzelfde pand. Hendrik op nr. 24 en Cornelia op nr. 22. Hendrik werd huisschilder van beroep. Tot 1925 woonde hij met zijn gezin in Eemnes. Daarna verhuisde de familie voor een jaar naar Blaricum en vanaf 19 november 1926 werd Baarn de definitieve woonplaats.

De rietdekkerslijn in Eemnes gaat verder met een andere zoon van Reijer Jongerden en Wilhelmina Keijer:

VII

**Jacob Jongerden**

geboren Soest 24-07-1874

overleden Eemnes 20-02-1937

trouwt Eemnes 02-06-1899

**Nelletje Vlug**

geboren Eemnes 24-01-1879



Aleida Jongerden-van Rouwendaal met enkele kleinkinderen. Op de achtergrond haar woning Laarderweg 53 (later 77)

Ook Jacob werd weer rietdekker van beroep. Na zijn huwelijk ging hij inwonen bij zijn vrouw Nelletje Vlug. Haar ouderlijk huis stond op de hoek van de Streefoordlaan en Laarderweg (nu Laarderweg 77- vroeger Laarderweg 53/Streefoordlaan 2).

Izak Vlug, de vader van Nelletje, had dit huis laten bouwen halverwege de 19e eeuw. Na zijn dood hertrouwde zijn vrouw met Arent Herder.

Toen Jacob daar in 1899 zijn rietdekkersbedrijf begon, bestond de Streefoordlaan nog niet! Jacob werkte veel in Bunschoten waar hij vooral veel hooibergen ging dekken. Op maandagmorgen ging hij dan lopend richting Bunschoten. Hij liep langs de Eemnesser Vaart. Bij de Eem kon hij zich over laten zetten met een bootje. Hij werkte in Bunschoten tot woensdagavond. Hij sliep dan bij boeren. Bij een goede klant verdiende hij 17 cent per uur, bij een beetje minder goede klant 16 cent per uur. Hij maakte soms weken van 80 à 90 uur. Daarom zeiden ze daar in Bunschoten: "Die kerel wordt schat-en schatrijk!"

In 1912 kocht Jacob zijn eerste fiets en vanaf dat moment ging hij op de fiets naar zijn werk. Na 1918 ging het rietdekkerswerk veranderen. Er kwam veel meer villabouw in de omgeving en veel villa's moesten worden voorzien van rieten kappen. Zodoende ging Jacob met zijn beide zonen meer werken in het Gooi. Jacob Jongerden is tot zijn dood actief gebleven als rietdekker. Uit zijn huwelijk met Nelletje Vlug zijn eerst twee doodgeboren kinderen voortgekomen. Daarna zijn er nog drie zoons geboren. Zoon Reijer (1905-1912) is jong gestorven. Het rietdekkersbedrijf is voortgezet door de twee andere zonen. De oudste was:

VIII.1

**Isak Jongerden**

geboren Eemnes 06-06-1903

overleden Eemnes 11-07-1980



Isak Jongerden (1903-1980) in actie als rietdekker. Foto uit 1975

trouwt Eemnes            24-05-1928

**Aleida van Rouwendaal**

geboren Soest            30-07-1903

overleden Soest        11-06-1995

Isak bracht zijn schooltijd door op de Bijbelschool aan de Laarderweg. Toen hij van school kwam ging hij volgens de familietraditie bij zijn vader in de leer om rietdekker te worden. Isak trouwde in 1928 met Aleida van Rouwendaal uit Soest, een dochter van Gart de Bakker, zoals hij genoemd werd. Aleida wilde in haar jonge jaren niet bij een boer gaan werken. Ze koos ervoor om bij deftige mensen in villa's in Baarn te gaan werken. Van maandag tot zaterdag deed ze daar haar werk; alleen in het weekend kwam ze thuis. Isak had zijn vrouw leren kennen via Jacob Breunesse, die getrouwd was met Jannetje van Rouwendaal, een oudere zus van Aleida.

Na hun huwelijk ging het paar in de noordwesthoek van het ouderlijk huis op Laarderweg 53 (nu 77) wonen. Op 19 juli 1928, twee maanden na de bruiloft was het meteen raak. Een grote rietbrand trof de rietopslag ten zuiden van hun woning.

In 1929 kwam ook broer Arent in het familiebedrijf werken. Na de dood van vader Jacob in 1937 gingen de beide broers met het bedrijf verder. Arent en zijn vrouw woonden in het zuidelijk deel van het huis.

Volgens zijn dochter Greet was Isak een goed vakman. Hij had altijd veel werk- vooral aan villa's. Het was ook smerig werk. Vooral bij mooi weer werd er veel gezweet. Na afbraak kwamen de mannen altijd als Zwarte Pieten onherkenbaar thuis. Ze moesten dan eerst in de schuur uitpakken en wassen.

Naast het echte rietdekkerswerk deden de broers nog van alles.



Aleida van Rouwendaal (1903-1995) en haar man Isak Jongerden (1903-1980)

Ten westen van hun huis stond een grote schuur. Daar waren ze vooral in de winter actief. Ze maakten er veel rietmatten. Er stond een grote rol met een doorsnee van ongeveer één meter. Er gingen touwen om heen en er werden bosjes riet op vastgebonden. Zo werden er rietmatten van allerlei formaat vervaardigd, zelfs wel van 3 meter hoog! Volgens dochter Greet was het altijd gezellig in die schuur met de kachel aan.

De broers konden ook goed hout bewerken en timmeren. Isak had tekenen en meetkunde geleerd van Jan Nagtegaal, een goede timmerman in Eemnes. De broers maakten ook zelf hun gereedschap: houten dakstoeltjes, dekspanen, houten haken, pennen en steigerdelen.

In de Tweede Wereldoorlog ging Isak zich toeleggen op het klompen maken. Daar werd hij heel handig in. Op de fiets ging hij helemaal naar Oldenbroek en ruilde daar zijn klompen voor eten. Hij heeft nog heel lang klompen gemaakt.

In augustus 1946 brandde de houten schuur ten westen van het huis af. Er werd daarna een nieuwe stenen schuur gebouwd maar die kwam meer van de weg af te staan.

Isak heeft tot 1953 samengewerkt met zijn broer Arent. Laatstgenoemde nam in dat jaar een familiebedrijf in Huizen over. In 1957 verhuisde Arent ook naar Huizen. Vanaf dat moment kon Isak ook geen rietopslag meer bij huis hebben. Jarenlang had hij daarna zijn rietvoorraad op een terrein naast het huis van Bart Bos (Laarderweg 93- in die tijd Laarderweg 67). Nog weer later had Isak zijn rietvoorraad bij Steven van Laar (Meentweg 11).

In 1961 verlieten Isak en zijn gezin het huis op Laarderweg 53 waar sinds 1899 het familierietdekkersbedrijf gevestigd was geweest. Het gezin ging toen wonen op Veldweg 45.

Een leven lang werkte Isak als rietdekker. Hij maakte veel ontwikkelingen mee. In zijn begintijd ging hij lopend naar het werk. Na enige tijd werd het de fiets met een karretje erachter waarin de gereedschappen vervoerd werden. Het riet werd meestal door een vrachtrijder naar de werkplek gebracht. Dit werd bijvoorbeeld gedaan door Fransen, die een riethandel had en nog heeft aan de Eem of door vrachtrijder De Groot uit Laren.

Na de oorlog kreeg Isak een driewielerautootje, een Tempo. Met dat ding is hij zelfs geregeld naar Limburg gereden waar hij in Venray en omgeving werkte in het kader van de Wederopbouw. Hij bleef dan een hele week van huis. Nog weer later kreeg Isak een klein transportwagentje.

Het rietdekkersberoep brengt ook risico's met zich mee. Isak is dan ook diverse keren van het dak gevallen. Eénmaal was hij aan het werk op het rieten dak van de boerderij van Mietje Fokken op Meentweg 109. Plotseling zakte hij door het dak en kwam beneden pardoos in een stoel terecht.

Meestal liep het vallen bij Isak trouwens goed af. Een dokter had eens tegen hem gezegd: als je denkt dat je gaat vallen moet je je als een egel oprollen. En sindsdien ging het goed. Steile daken zijn gevaarlijk! De meeste rietdekkers binden zich bij het werk op zulke daken dan ook meestal vast aan de schoorsteen. Isak vond dat niet nodig! Hij had beslist geen hoogtevrees!

Isak heeft gewerkt tot ± 1977. Toen hij stopte, was hij 74 jaar. Hij was op een gegeven moment aan het werk aan de Eem in Eembrugge. Het waren twee huizen met een kleine ruimte ertussen. Plotseling kreeg hij een duizeling en viel tussen de twee huizen naar beneden. Hij brak bij dit ongeluk zijn heup en dat betekende voor hem het einde van zijn actief rietdekkersleven.

Naast de uitoefening van zijn beroep hield Isak zich ook nog bezig met andere zaken. Muziek was van jongsaf aan zijn grote





Trouwfoto Arent Jongerden (geb. 1910) en Jannetje de Bruin (1911-1998) getrouwd 22 september 1937

hobby. In het begin van de twintiger jaren was hij enige tijd lid van de Zandvereniging "Excelsior" in Eemnes. Blijkbaar hield hij toch meer van muziek maken. Al jong werd hij lid van de Muziekvereniging "Eensgezindheid" in Blaricum en later van "De Eendracht" in Eemnes. Lange tijd speeld hij tuba en later bas. Na de oorlog sloot hij zich aan bij de Muziekvereniging "Eemnes" die tot in de vijftiger jaren heeft bestaan. Greet Jongerden herinnert zich nog hoe op zondagmiddag in de kleine voorkamer van het huis Laarderweg 53 geoefend werd. Door 4 à 5 man familie werd er dan heel wat geluid geproduceerd. Als er eind jaren veertig een Eemnesser jongen thuiskwam, die als militair in Indië geweest was, dan werd hij ingehaald met de muziekvereniging. Ook de ouden van dagen werden na hun jaarlijkse uitstapje op muziek onthaald. Isak was een heel trouw

lid van de Muziekvereniging Eemnes. Toen deze groep stopte, zette hij ook een punt achter zijn muzikale activiteiten.

Lange tijd was Isak Jongerden ook lid van de Vrijwillige Brandweer in Eemnes. Vóór Bep de Bruijn is hij ook enige tijd commandant geweest. Bij hem thuis was Brandpost nr. 4. Er was aanvankelijk een kastje met brandweerslangen en spuitstukken. Dat is later uitgebreid tot een hoekje in de loods: daar stond een slangenwagen.

Volgens zijn dochter Greet was Isak een trouw brandweerman. Soms kwam hij echter te laat! Dat was als hij 's nachts de telefoon niet hoorde. In die gevallen nam Greet de telefoon aan. Isak was niet wakker te krijgen! Voordat hij naar de brand ging, moest hij eerst een snee brood eten.

Uit het huwelijk van Isak Jongerden en Aleida van Rouwendaal zijn zes kinderen geboren

1. Nelly, geboren 1929  
trouwt Eemnes 16 april 1951  
Gerrit van Essen (Meentweg 51)  
Ze gingen in Aalsmeer wonen.
2. Gerrit, geboren 1931  
trouwt Blaricum 13 mei 1962  
Gerdien de Gooijer  
Gerrit werd ook rietdekker. Eerst werkte hij bij zijn vader. In 1960 verhuisde hij naar Blaricum waar hij een eigen rietdekkersbedrijf is begonnen.  
Zijn zoon René Jongerden heeft het rietdekkersvak weer overgenomen. Hij heeft momenteel een bedrijf in Hilversum.
3. Jacob, geboren 1935

trouwt Eemnes 5 oktober 1956  
Nelly Volwerk (dcochter van politiemann M. Volwerk).  
Jaap volgende een opleiding in de metaalrichting en  
werkte enige tijd in een carrosseriebedrijf. Vervolgens  
werd hij beroepsmilitair. Hij woont met zijn gezin in

Ede.

4. Margaretha (Greet), geboren 1937  
trouwt Eemnes 6 april 1960  
Frederik (Fiek) Schotsman (1936-1993)  
Ze woonden met hun gezin op Laarderweg 68, de  
Maalderij en Korenschoof 5 in Eemnes.
5. Arent, geboren 1942  
trouwt Amersfoort 6 mei 1966  
A. (Lida) Velthuisen.  
Arent werd ook rietdekker. Aanvankelijk werkte hij ook  
bij zijn vader maar hij wilde de wijde wereld in! Hij heeft  
enige tijd als rietdekker door Frankrijk rondgezworven.  
Hij stond dan met zijn caravan op de plaats van het  
karwei. Jan en Eddy van IJken brachten riet voor hem  
naar Frankrijk. Toen zijn oudste dochter naar school  
moest, is Arent met zijn gezin teruggekomen naar  
Nederland. Hij begon toen een rietdekkersbedrijf in  
Sleeuwijk bij Gorcum. Hij is nog vaak te zien in deze  
contreien, omdat hij veel samenwerkt met Tijs Blom.  
Arent is altijd muziekaal geweest. Bekend is zijn  
verbondenheid met het Eemnesser Muziekgezelschap  
Gaos, waarbij hij de grote toeter speelt.
6. Aleida, geboren 1945  
trouwt Eemnes 8 oktober 1971  
W.W.G. (Wasiel) Steitner  
Dit echtpaar woont in Soest.

De jongste zoon van Jacob Jongerden en Nelletje Vlug was:

VIII.2

**Arent Jongerden**

geboren Eemnes 18-07-1910

trouwt Eemnes 22-09-1937

**Jannetje de Bruin**

geboren Eemnes 28-04-1911

overleden 02-08-1998

Toen Arent in 1923 van de Lagere School kwam, wilde zijn vader niet dat hij rietdekker werd. Hij ging werken bij Drukkerij Van Wijland in Laren, toen nog aan de Nieuweweg. Daar verdiende hij f 1,50 per week. Hij is daar in januari 1924 gaan werken en in juli was hij al weer vertrokken. Hij leerde het vak niet; hij moest alleen maar persen schoonmaken en boodschappen doen. Arent stapte over naar drukkerij Dekker aan de Ruitersweg in Hilversum. Daar verdiende hij meteen 5 gulden in de week. Hier leerde hij ook letterzetten. Na twee jaar zocht hij het wat dichterbij huis. In 1926 ging hij werken bij drukkerij "Gooiershove" op Laarderweg 136 in Eemnes. De drukkerij was van Johannes van Hengel, die in het pand ernaast op Laarderweg 138 een ESPERANTO-drukkerij had. Van Hengel was een bijzonder man. Hij heeft nog enige tijd de "Eemnesser Courant" uitgegeven. Ook heeft hij voor korte tijd in een primitief huisje in het bouwland gewoond, daar waar nu ongeveer Manege Schildknecht is. Arent Jongerden heeft veel geleerd van Van Hengel o.a. drukken op de snelpers. Na twee jaar was het echter afgelopen. De drukkerij van Van Hengel ging in 1928 failliet.

Vervolgens heeft Arent nog één jaar gewerkt bij Drukkerij De Roos in Hilversum. Sjoerd de Roos heeft nog in Eemnes gewoond op Streefoordlaan 46. Daar was hij ook al actief als drukker. Toen hij naar Hilversum verhuisde, ging Arent mee. De Roos was een goed vakman en hij leerde Arent veel. Na een jaar had hij echter geen geld meer. Het was immers crisistijd!

Arent stapte naar zijn vader en vroeg of die werk voor hem had. Vanaf dat moment was Arent rietdekker. Hij heeft het vak echt van zijn vader geleerd en die heeft het hem heel goed geleerd.

In die oude tijd werd het riet hier meestal aangevoerd door schipper Frantsen. Het riet kwam meestal uit Friesland of de Kop van Overijssel. Het beste riet kwam uit het land van Kalenberg, alhoewel uit de Naardermeer ook prima kwaliteit afkomstig was. Schipper Otto Frantsen had vaak zijn ruim vol turf en daar bovenop vervoerde hij riet. Als de familie Jongerden vroeger in de winter niet kon werken in verband met de weeromstandigheden, dan werden er takkenbossen gemaakt, die verkocht werden aan de bakkers om de ovens te stoken. Men kreeg toen vier cent voor een takkenbos!

Arent Jongerden heeft zijn beroep altijd met plezier uitgeoefend.



Rietdekker Arent Jongerden (geb. 1910) bij de overkapping van een rietput. Ontwerp en uitvoering zijn van Arent Jongerden zelf.

Hij noemt het een ingewikkeld beroep, vooral als er dakkapellen gedekt moesten worden.

Arent Jongerden heeft tot 1953 samengewerkt met zijn broer Isak. Toen nam hij in Huizen het rietdekkersbedrijf over van Hendrik Jongerden, een neef van zijn vader die in Huizen Hein Dekker werd genoemd. Het bedrijf liep goed. Juist in die tijd moesten veel villa's, die gebouwd waren in de periode tussen 1920 en 1930 gerepareerd worden. Arent is gestopt met zijn bedrijf in 1974. In 1988 heeft hij zich met zijn vrouw opnieuw in Eemnes gevestigd (Torenzicht 67). Het echtpaar heeft geen kinderen gekregen.

Arent kan uit eigen ervaring vertellen, dat het beroep van rietdekker niet altijd zonder risico is. Op een keer - het was 1 april- was hij bezig met het dekken van een villa aan de Vliegheiweg in Huizen. Hij stond op een ladder, die tegen de goot steunde, op 6 meter hoogte. Plotseling kwam er een windstoot, Arent viel van de ladder en kwam op een aanbouwterecht terecht. Voor de 3e maal in zijn beroepsuitoefening liep hij een hersenschudding op. Ditmaal had hij er ook een gekneusde nekwervel bij. Het heeft toen nog een hele tijd geduurd voordat hij weer aan het werk was.

Evenals zijn broer Isak is Arent ook actief geweest in de muziekbeoefening. Ook hij heeft meegespeeld bij de Muziekvereniging Eemnes. Ook heeft Arent 25 jaren lang meegeholpen met de Vrijwillige Brandweer in Eemnes.

Arent Jongerden is ook actief geweest in het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Hij is lid geweest van de Binnenlandse Strijdkrachten en heeft bij de Reservepolitie gediend. Voor deze activiteiten heeft hij enkele onderscheidingen gekregen o.a. het Verzetskruis.

Tot zover deze korte historie van de familie Jongerden in Huizen en Eemnes.

Bij het samenstellen van dit artikel hebben we veel medewerking ondervonden van mevrouw Greet Schotsman-Jongerden en de heer Arent Jongerden van Torenzicht 67. De heer P. Wiersma uit Hilversum heeft ons geholpen aan de oudste gegevens van de familie Jongerden; het betreft hier de gegevens uit de gemeente Huizen. We willen ze mensen hartelijk bedanken voor hun medewerking.

Voor aanvullingen, op- en aanmerkingen bij dit artikel kunt u terecht bij de samenstellers:

Henk van Hees  
Kerkstraat 15  
3755 CK Eemnes  
035-538 9849

en

Bertie van Wijk-Blom  
Raadhuislaan 39  
3755 HA Eemnes  
0354-531 4689



Woning familie Jongerden Laarderweg 53 /Streefoordlaan 2. Genomen rond 1937 zittend in kruiwagen Jacob Jongerden en Goos Hagen

STAMBOOM VAN HET GESLACHT  
JONGERDEN IN HUIZEN/EEMNES

Reijer Goosz. (Geb. ca. 1650) Hu

Gosen Reijersz. x (1) M  
(ca. 1688 - 1728) Huizen (2) J

(2)  
Jan Goosen Jongerden x (1) J  
(1722 - 1777) (2) F  
Schaarmeester Huizen

(2)  
Reijer Jansz. Jongerden x Geer  
(1775 - 1838) (178  
**Rietdekker** Huizen

Jan Reijersz. Jongerden x Fijtje  
(1813 - 1876) (181  
**Rietdekker** Huizen

Reijer Jongerden x Wille  
(1839 - 1914) (183  
**Rietdekker** Huizen  
Soest / Eemnes  
Kerkstraat 24

Jan  
Jongerden  
(1867 - 1957)  
Eemnes /  
Hilversum

x (1) Marritje  
Scherpenzeel  
x (2) Annetje  
Janssen

Johanna  
Jongerden  
(1873 - 1956)  
Amsterdam

x Gerrit  
Hovius

Fijtje  
Jongerden  
(1879 - 1961)  
Laarderweg 38

Arent Jongerden x Jannetje de Bruin  
(1910 - ) (1911 - 1998)  
**Rietdekker**  
Streefoordlaan 2  
Huizen/Torenzicht 67

Reijer  
(1905 - )

Nelly Jongerden  
(1929 - )

Gerrit Jongerden  
(1931 - )  
**Rietdekker**

Jacob Jongerden  
(1935 - )

Marga  
(1937 - )

x  
Gerrit van Essen  
Aalsmeer

x  
Gerdien de Gooijer  
Blaricum

x  
Nelly Volwerk  
Ede

x  
Freder  
(1936 - )  
o.a. Ko

René Jongerden  
**Rietdekker**  
Hilversum



en  
je Klaess (ca. 1690 – 1717)  
netien Dirks

obbe Jans Meijers  
sseltje Hendriks Zwart

Teunis Molenaar  
(1841)

Hendriks Visser  
(1857)

ina Josina Keijer  
(1929)

Aart Dekker Huizen	Hendrik Jongerden (1881 – 1967) Eemnes/Baarn	x Cornelia Kuiper (1883 – 1953)	Jacob Jongerden (1874 – 1937) <b>Rietdekker</b> Laarderweg 53/77	x Nelletje Vlug (1879 – 1940)
-----------------------	--	------------------------------------	---	----------------------------------

Jongerden (1912)	Isak Jongerden (1903 – 1980) <b>Rietdekker</b> Laarderweg 53 Veldweg 45	x Aleida van Rouwendaal (1903 – 1995)
---------------------	---	--

ha Jongerden )	Arent Jongerden (1942 - ) <b>Rietdekker</b> x Lida Velthuijsen Sleeuwijk	Aleida Jongerden (1945 - ) x Wasiel Steitner Soest
-------------------	--	---

(Fiek) Schotsman  
(1993)  
enschoof 5