

Herinneringen

In eerdere herinneringen heb ik verteld over de armenakker en het centrum van Eemnes Binnen. Ook deze herinneringen gaan daarover. Van het pad langs de armenakker van de Schooldam naar theehuis De Paddestoel werd bijna dagelijks gebruik gemaakt door Teus Blom en Teus Hilhorst. Er waren maar weinig mensen, die wisten wie Teus Hilhorst was, want hij stond onder de mensen bekend als Teus Hoed' iedereen wist wie Teus Hoed was. De twee Teuzen werkten bij de Vereniging voor aanleg en onderhoud van rijwielpaden in "Gooi- en Eemland" of zoals men in de volksmond sprak: "Ze werkten aan het fietspad". Het pad langs de armenakker was de kortste route naar de Gooise rijwielpaden. Teus Blom fietste altijd vooop. Teus Hoed was immer tweede man. Ze hadden beide hun "spai", bats aan de stang van hun fiets gebonden.

Teus Blom deed, behalve zijn werkzaamheden aan de Gooise rijwielpaden, nog veel meer. Hij kon van alles. Hij was de klusjesman van de buurt. Als je een slot had dat weigerde of een stoel met een losse poot, dan ging je naar Teus Blom. Hij sleepte ook schaatsen, je kon kiezen tussen recht- of rondslijpen. Zijn schuurtje hing boordevol gereedschappen. Dirkje van Isselt was zijn huishoudster.

Hij was een voortreffelijke schaatsenrijden, en schaatser van de oude stempel. Hij had ook prachtige ouderwetse schaatsen. Zoals Teus Blom reed heb ik het later nooit meer gezien; Statig, rechtop, korte ronde slagen en de handen op de rug. Het leek wel of hij totaal geen haast had, maar hij schoot wel op. Hij was één van de eerste Eemnessers, die op de

schaats naar Marken reed. Dat was toen iets buitengewoons, want vóór de totstandkoming van de Afsluitdijk in 1932 was dat onmogelijk. De Zuiderzee vroom niet dicht.

Zijn tocht ging als volgt: Hij stapte op het ijs van de poldersloot naast zijn huis (Wakkerendijk 57), krabbelde over de smalle sloot naar de Eem en reed over de Eem en het IJsselmeer heen en terug naar Marken.

Teus Blom verzorgde ook de vlag van het Dikke Torentje. Als je er op "oranjedagen" op tijd bij was, dan mocht je wel eens mee op de toren om de vlag te hijsen of te strijken.

In de tweede helft van de jaren 30 zijn twee prinsesjes geboren; dan werden de klokken van



Teus Blom (1889-1959)

Teus Blom (1889-1959). Hij bleef ongehuwd en woonde Wakkerendijk 57.

het Dikke Torentje geluid. Han Stalenhoef en, naar ik meen, Gert Baatje hielpen Teus daarbij. Dat klokgeluid bracht veel mensen uit de buurt op de been, ze wilden het naadje van de kous weten.

Bij de geboorte van één der prinsessen was ook Teus Hoed op het klokgeluid afgekomen. Iemand, die zich verbaasde over de snelle informatie, stelde aan de omstanders de dubbelzinnige vraag: "Hoe weten ze dat het een prinsesje is?" Teus antwoordde laconiek: "Dat kennen ze zien."

Chris Roothart
Meentweg 166
3454 AZ De Meern

P.S. Teus Hilhorst had als bijnaam Teus Hoed. Ik heb me ook wel eens laten vertellen dat men sprak van Teus Oet. Dan wordt die bijnaam verklaarbaar: Teus Hilhorst was de zoon van Teunis Hilhorst (1805-1870) en Oetje Hagen (1813-1870). Oet was dus de naam van zijn moeder, een toevoeging die in Eemnes wel eens vaker voorkwam als bijnaam.

De foto's zijn ons beschikbaar gesteld door Teus Blom (Wakkerendijk 57). We zijn hem daar dankbaar voor. Hij bevestigde ons dat zijn Oom Teus Blom inderdaad een goed schaatser was. Als kinderen mochten hij en zijn broers en zussen nooit de Eem op schaatsen voordat Oom Teus daarvoor toestemming had gegeven. In het huis van zijn zoon (Wakkerendijk 55) hangen nog de schaatsen van Oom Teus.

Henk van Hees