

Herinneringen

Ongetwijfeld was in de jaren '20 en daarvoor de buurt bij het Dikke Torentje en herberg Het Roode Kruis het centrum van Eemnes-Binnen. Toch was er in de tweede helft van de jaren 20 en de jaren 30 en 40, na het afbranden van Het Roode Kruis nog wel iets van die functie als centrum overgebleven.

Er stonden nog drie winkels op rij: Elders, Oostrum en Roothart. Bovendien was de stalling van Het Roode Kruis niet verbrand. Adriaan Rebel had er voor de jaren 40 zijn garagebedrijfje in. Rebel gaf ook rijles en nam rijexamens af.

Mijn vader kocht bij Rebel een nieuwe bestelwagen. Hij had nog nooit gechauffeerd. Rijles en rijexamen bestonden uit uitleg van de bedieningsapparaten van de auto en vervolgens een stukje rijden. Na afloop van de rit sprak Rebel: "Het zal wel gaan hoor, als je me nog nodig hebt, dan kom je maar."

Ries Rebel, broer van Adriaan, droeg ook bij tot het functioneren van het centrum: hij exploiteerde een benzinepomp, schuin voor de kerk.

Ries Rebel was tevens chauffeur op de busdienst tussen Laren en Baarn. Ries was kleinachtig, als ie de bus zag aankomen, dan zag je eigenlijk alleen maar de chauffeurspet van hem. Toen mijn vader pas zijn rijbewijs had en voor de eerste keer de bus moest passeren was hij en beetje zenuwachtig. Van de weeromstuit zag hij de pet van Ries over het hoofd. Hij schrok zich bijna lam, hij dacht dat er een bus zonder chauffeur aan kwam.

Aan de muur van de stalling van Het Roode Kruis, waarin Adriaan Rebel zijn bezigheden had, hing een mededelingenbord. De mededelingen bestonden voornamelijk uit schouwberich-

ten. Elke boer, die langskwam, stopte even om de mededelingen door te nemen. Veldwachter De Groot kwam de berichten ophangen. Dat was een zeer gewichtige zaak. Behalve een doosje punaises droeg hij ook een grote sleutelbos bij zich. Met een klein sleuteltje van de bos opende en sloot hij de deurtjes van het mededelingenbord.

De brievenbus stond ook in het centrum, tegenover de winkel van Elders. Jaap van Dijk kwam de bus lichten. Jaap bezorgde ook de post in Eemnes-Binnen.

In mijn ogen was Jaap de beste postbode van Nederland. Toen ik net had leren lezen en schrijven besloot ik mijn pas verworven kennis eens in praktijk te brengen. Ik schreef een kaartje met twee woorden erop: "Chris" en "Eemnes" en verder niets. Ik postte die kaart in de brievenbus tegenover paleis Soestdijk, want ik dacht dat Koningin Wilhelmina daar ook haar brieven postte en dat maakte het nog indrukwekkender. Enkele dagen later bezorgde Jaap de kaart feilloos.

Er waren in die dagen nog weinig mensen die telefoon hadden. Naast het weggedeelte van de Wakkerendijk stond een rij electriciteitspalen. Kees Hoofd en later ook zijn zoon Wim klonnen met klimhaken aan hun voeten bijna moeiteloos die palen in om de contactpunten der draden te controleren of te repareren. Een stukje achter die rij electriciteitspalen stond nog een rij palen; die palen waren korter en hadden wat minder verbindingsdraden. Het waren telefoonpalen, de rij eindigde ter hoogte van Wakkerendijk 182. Gerrit de Bree was de enige in Eemnes-Binnen die telefoon had.

Als iemand in Eemnes-Binnen een dringende boodschap had over te brengen, dan moest hij of zij naar Gerrit de Bree fietsen om te

telefoneren. Als je geen ervaring had met telefoneren (dat had bijna niemand), dan draaide Gerrit of zijn vrouw Betty het nummer voor je en dan kreeg je de hoorn in je trillende vingers aangereikt.

Chris Roodhart
De Meern.



Wie helpt ons?

We hebben een actieve werkgroep die van alles uitzoekt over de Eemnesser bevolking. Zo zoeken we van allerlei families de geschiedenis uit aan de hand van stambomen. Daarvoor zetten we alle gegevens van de Burgerlijke Stand Eemnes uit de periode 1811-1920 op papier. We hopen dat nog eens in boekvorm uit te geven.

Nu zoeken we mensen die ons willen helpen om de gegevens uit de akten van geboorte, huwelijk en overlijden over te nemen. Dit schrijfwerk kan gebeuren in het archief op het gemeentehuis.

Eventueel is het ook mogelijk om copietjes te maken en thuis het schrijfwerk te doen. Het is mogelijk om je tempo van werken zelf te bepalen.

Iedereen die er wel wat voor voelt om ons te helpen, wordt verzocht contact op te nemen met

Henk van Hees
Kerkstraat 15 of
Eemnes
tel. 035-5389849

Bertie van Wijk-Blom
Raadhuislaan 39
Eemnes
tel. 035-5314689

